

# ONGEWONE INZICHTEN

Door:  
Een Dienaar

## Inhoud

De Oogst, bereikbaar voor iedereen  
Het nieuwe Koninkrijk  
Menselijke liefde versus goddelijke Liefde  
Sterrenkinderen en Walk-ins  
De Tegenpolen van Armageddon  
Imitatie Spiritualiteit  
De Lichtwezens  
De Wereld veranderen  
Waarheid: de Toegang naar Liefde  
Voorbereiding van de Genade: wachten in de matrix  
De oproep tot Dienstbaarheid  
De sinistere kant van de New Age Beweging  
De Goddelijke Romance tussen Yin en Yang  
Het einde van Mara  
Hoe een ware Meester werkt  
De laatste Oproep

## **DE OOGST, BEREIKBAAR VOOR IEDEREEN**

*V*an een spirituele leraar: *"Ik vind dat uw leringen een zo hoog niveau hebben dat alleen ingewijden ze wellicht kunnen volgen. Wij leven nog steeds in een wereld waar de meeste mensen erom vragen te worden gehersenspoeld via het ego. En door de gevallen staat van de mens*

## Ongewone Inzichten

*kunnen daarom velen geen juist onderscheid maken tussen de wetten van onwetendheid en de Wet van de Ene. Deze verwarring heeft de buitenmens - de oude mens - als het ware verlamd om toegang te krijgen tot de innerlijke mens - de nieuwe mens - dat wil zeggen de Christus Mens. Door de vele soorten denkbeelden die in grote hoeveelheden het Aardse bewustzijn hier en nu in de duisternis doordringen en ontstaan, zijn maar weinigen in staat om het koren van het kaf te scheiden waardoor zich een groot gemis openbaart. Het lijkt daarom het beste om geduld te hebben in het besef dat, zelfs al nadert de al aangekondigde tijd, ieders groei zich, zoals u weet, van binnenuit vanzelf moet manifesteren. En totdat deze bevrijding doorbreekt zullen velen overmand blijven door de wet van dualisme, van goed en kwaad, niet in staat de hogere orde der dingen te doorgronden."*

Wij begrijpen wat u zegt en ook waarom en tot op zekere hoogte zijn we het daar ook mee eens. Maar mogen we echter ook zeggen dat het weergaloze niveau van de Genade die in deze tijd wordt aangeboden, door de overgrote meerderheid van de mensen in deze wereld niet op de juiste waarde wordt ingeschat door de beperkingen in wat zij *geloven*? Als wij denken of geloven dat wij het niet waard zijn om Verlossing te bereiken (de kleinere of de Grote Oogst), dan kunnen zelfs een 1000 Boedha's ons niet helpen. Echter, daar waar een echt Geloof heerst met een oprecht gemotiveerde smeebede aan de goddelijke Geest in zelfvergetelheid en onzelfzuchtige dienstbaarheid aan het Ene Leven in alles, dan zijn persoonlijke 'wonderen' zonder meer mogelijk. Twijfel er niet aan. We willen in alle liefde en respect zeggen: alstublieft, wees voorzichtig met het zaaien van zulke twijfels in de geesten van anderen, zelfs al zouden we het stilletjes denken.

*"Als vrees ons onderweg doet halthouden, horen we alleen hoe de stemmen van de nacht ons bespotten, maar als wij dapper de bergtop bereiken, voegen we ons bij de hemelse geesten met liederen van triomf en vreugde". - Kahlil Gibran*

*"Zie, de grote sleutelbewaarder van deze tijd heeft het slot geopend; de machtige poorten openen zich wijd en allen die willen, kunnen de Koning begroeten. Gezegend zij hen die puur in hart zijn want zij zullen de Koning aanschouwen. Pas op! Wees sterk in geest; wees puur in hart; wees alert in behulpzaamheid; het koninkrijk is nabij." - Jezus.*

Bovenstaande garantie die Jezus ons 2000 jaar geleden gaf, krijgt nog meer gestalte in verband met de komende gebeurtenissen, want zoals u weet herhaalt de geschiedenis zichzelf en momenteel is het Passiespel van het Aquarius tijdperk zich wereldwijd aan het voltrekken. Besef ook dat Jezus níet zei: "Gezegend zij hen, die de *status van ingewijde* hebben bereikt want die zullen de Koning zien." Neen. De vergelijking is veel simpeler en veel positiever en veel gunstiger in deze opmerkelijke tijden. Het is ongekend voor onze Aarde. Dergelijke Genade heeft deze planeet nog nooit tevoren ontvangen.

Laat me dit toelichten, want het is uiterst belangrijk dat wij ons gaan realiseren wat er in deze tijden plaatsvindt. De herrijzenis van het Aquarius Christusbewustzijn dat bij velen over de hele wereld zal gaan plaatsvinden is een geweldige handeling van compassie door de Dienaren van het Goddelijk Plan, waarvan velen opperpriester van de Christus zijn, ofschoon ze voor de ogen van velen nog steeds verborgen zijn. In deze tijd bieden zij aan om het merendeel van het karma van de mensheid op hun schouders te nemen en dit om te zetten. Maar dit kan natuurlijk alleen maar worden gedaan met toestemming van de mensheid zelf. Zo'n toestemming moet de vorm krijgen van een bereidheid, een vertrouwen en een overgave en kan zeker niet plaatsvinden wanneer men kampt met ongelooft of met gevoelens van onwaardigheid. Christus houdt van ons allemaal; ingewijden, aspiranten, alcoholisten, prostituees en jawel, zelfs van uw veelbeschreven 'heren der

## Ongewone Inzichten

duisternis'. Vanzelfsprekend kunnen we alleen door Liefde (en intelligente Wil) deze onberekenbare broeders van de duisternis bestrijden, nimmer door vijandschap. Want laten we wel zijn, zij zijn nog altijd onze broeders, zelfs al zijn ze gedurende duizenden jaren verloren geraakt in de donkerste nacht. Liefde overwint alles. Door Liefde te weerhouden voor enig wezen in dit universum betekent de illusie van afscheiding levend te houden zodat wij uiteindelijk zelf zulke broeders van de duisternis worden.

Als nu uw eigen geliefde kinderen laten zien berouw te hebben over hun dwarsheid of over iets wat zij mochten hebben misdaan en besluiten zich te willen beteren, zou u dan hen niet onmiddellijk willen bevrijden van hun gevangenschap en hen veilig Thuis willen afleveren? Hoeveel meer dan kan de Liefde van Christus doen voor Zijn verloren kinderen? Deze woorden zijn niet afkomstig van een fantastische of utopische droom; zij zijn afkomstig uit *herinneringen* van het Passiespel dat zich nu afspeelt voor dit Aardse stadium en van de spirituele vooruitgang van de mensheid. Als wij tegenwoordig niet in zo'n ongelooflijk speciale tijd zouden leven, waarom wijzen dan alle verschillende profetieën (en er zijn er vele) allemaal naar dit speciale moment en waarom al deze hemelse aandacht van buitenaardsen en ook vanuit vele sferen voor de Aarde? Weten we echt zoveel over de Oneindigheid om te durven verklaren dat iets onmogelijk is?

Misschien hebt u om te beginnen wat moeite met de volgende verklaring, maar een gevallen ziel kan in deze tijd in een oogopslag de minimum trillingsfrequentie bereiken die vereist is voor de oogst. Want dit nu is het gewicht en het wonderbaarlijke van de kans die iedereen vandaag de dag zonder enige uitzondering wordt geboden. En dit nu is ook de overweldigende en onpersoonlijke Liefde en Compassie van de Aquarius Christus. Als dit 'wonder' niet mogelijk zou zijn, dan zou de Christus niet hier op Aarde zijn, want Christus is echt niet dom en koestert geen vrome wensen!

De enige reden dat menselijke wezens wellicht niet de Koning in deze "eindtijden" zullen aanschouwen is omdat zij ervoor *kiezen* om geen berouw te hebben en om het juiste Pad te willen bewandelen. De enige reden dat menselijke wezens de Genade van Christus als verschrikkelijk, destructief en bepaald niet Bevrijdend en Gezegend zullen ervaren is omdat zij ervoor *kiezen* om egocentrisch en spiritueel indolent te blijven. Het is allemaal een kwestie van keuze.

Om een wat duidelijker beeld te krijgen over de juistheid van de glorieuze gelegenheid die de mensheid op dit moment dankzij de onuitsprekelijke Intelligentie en Liefde van Christus wordt geboden, kunnen wij de huidige situatie van de mensheid vergelijken met die van een Aardse school. De mensheid - de kinderen van deze school - heeft het natuurlijk tijdens hun studie in het afgelopen schooljaar niet zo best gedaan!! In de eerste stadia van hun schooljaren waren de betreffende tussententamens betrekkelijk zwaar en de meeste Aardegebonden leerlingen zijn daarom niet geslaagd en konden niet aan de eisen beantwoorden. Dus bleven zij zitten en waren verplicht op te gaan voor het herexamen aan het eind van de volgende periode. Echter, nu we zijn gearriveerd aan het einde van een belangrijke leerperiode op school, besluit het Hoofd (Christus) om de last van de leerlingen te verlichten en hen op ongekende en ongewone wijze te helpen. Dat wil zeggen, het Hoofd besluit een groot deel van het laatste examen zelf te doen zodat meer van zijn geliefde leerlingen kunnen overgaan, tenminste naar het volgende examen. Wellicht zelfs om ineens verder door te kunnen stromen naar een professoraal niveau!

Alhoewel het Hoofd bereid is een deel van het examen over te willen nemen, ontslaat het de leerlingen niet van de plicht hun eigen lessen te leren, want dat is een onveranderlijke Wet van Karma. Het is meer zo, dat hun fouten als het ware worden gecorrigeerd op een weloverwogen en

## Ongewone Inzichten

afdoende manier. De correcties van de fouten kunnen we vergelijken met het wegnemen van karma zodat de eerdere troebele ogen van de leerlingen de syllabus van de leerstof weer helder kunnen lezen en zijn doel en waarde weer kunnen waarderen, terwijl ze tegelijkertijd naar een hoger niveau worden opgetild. Dit is natuurlijk geen vrije promotie; de Christus interventie maakt dingen alleen maar veel gemakkelijker om het bewustzijn te laten stijgen. Op deze manier kan de Nieuwe Mensheid geboren worden in de Nieuwe Wereld.

Tenslotte, het kan best zijn dat u en natuurlijk vele anderen zoals u, hier geïncarneerd zijn om mee te helpen bouwen aan de 'lagere' (maar niet mindere) stenen in de Piramide van Wereldverlossing. Maar beseft, dat zonder de lagere fundatiestenen het Werk voor de Bekroning niet kan worden gecompliceerd en zonder de bekroning in de top is het basiswerk in de piramide nutteloos. Wij hebben elkaar nodig want het is nu tijd voor alle bouwblokken die de Nieuwe Wereld Piramide vormen om bewust en intelligent samen te werken. Het is tijd om elkaar te leren kennen op het fysieke vlak en om samen te werken als Een voor het allergrootste welzijn. Wij herkennen u en uw bijzondere Piramidesteen; hebt u nog niet de onze herkend?

Laten we met zijn allen naar de steengroeve gaan. Er is veel te houwen en te bouwen, maar door omhoog en vooruit te kijken in dezelfde richting kunnen vele handen, hoofden en harten licht werk maken. Alleen binnen goddelijke synergie zullen we de Overwinning behalen.

## **DE WEG VAN GODS GENADE**

Hoe de eindoverwinning te bereiken in deze laatste dagen

Vele mensen schrijven me en stellen me persoonlijke vragen, zoals bijvoorbeeld: “Hoe raak ik mijn schuldgevoel kwijt?” of “Hoe kan ik mijn woede helen” of “Wat is de manier om mijn droefheid los te laten” en verschillende andere kwesties die mij worden meegedeeld. Zaken die hun wortels hebben in het gewonde innerlijke kind.

Hoewel psychotherapie een plaats heeft in deze wereld van leed en angst, probeer ik altijd om mensen te laten nadenken en hen te laten begrijpen wat de Ene Oplossing is voor alle menselijke kwalen. Een Oplossing die per definitie een goddelijke oplossing moet zijn.

*De wonderlijke wereld van de waarheid is dat een enkel ogenblik van goddelijke Genade meer kan verrichten en dat ook werkelijk doet dan alle psychotherapie en persoonlijke inspanningen tezamen in de wereld!*

Ik raad je aan diep over deze vorige zin na te denken om die essentie door te laten dringen dat in die ene zin de Sleutel ligt tot Verlossing van *alle* menselijke narigheden en worstelingen. Op die manier zorg je er zelf voor dat jouw focus zuiver is en op de juiste wijze is gericht *voordat* je verdergaat met al die moeite om blokkades op te heffen en om te helen. Want alleen als onze blik

## Ongewone Inzichten

op de juiste wijze is opgeheven en in de juiste richting gesteld zal het Pad van Verlossing zich voor ons openbaren.

\*\*\*

Een groot aantal mensen hebben vandaag de dag allerlei soorten psyche-emotionele blokkades en lang onderdrukte kwalen die nu door het naderende Licht van de Nieuwe Dag voor hen zichtbaar worden. En dit is goed want de mensheid moet eerst leren inzien en herkennen waar zij momenteel staat voordat zij in objectiviteit en met inzicht verder kan op het Pad.

Echter, het merendeel van de mensen die een begin maken om eerlijk naar hun blootgelegde innerlijke conditie te kijken, verkeren eveneens in de mening dat zij verplicht zijn hard aan zichzelf te werken om in aanmerking te kunnen komen voor Gods Liefde en Genade. Zij geloven dat door zichzelf in te spannen en door allerlei soorten speciaal ontwikkelde helingstechnieken toe te passen, met het motief echter om het lagere zelf te herstellen, ze op een zekere dag in staat zijn om de Goddelijke Gunst te verwerven om zo volledig te kunnen worden geheeld door het Licht van Christus.

Maar dat is niet de manier waarop men het spirituele Pad bewandelt.

\*\*\*

Laten we eens even kort de expressie van het leven van Jezus, de Christus van het Vissentijdperk nagaan, want wanneer wij de symbolische en onthullende demonstratie van het leven van deze door God gezonden mens gaan begrijpen, zijn we ook in staat om duidelijk te zien wat hij ons toonde.

In hoofdstuk 142 van de Aquarius Evangelie van Jezus de Christus - een veel helderder boek dan de misvormde Bijbel - kunnen we lezen:

9. *Als gij vader, moeder, vrouw of kind meer liefhebt dan de Christus, kunt ge mij niet volgen.*
10. *Wanneer ge weelde of eer meer liefhebt dan de Christus, kunt ge mij niet volgen.*
11. *De paden van het stoffelijke leven lopen niet langs de bergzijde naar de top; zij lopen rondom de berg des levens, en indien ge stijl naar boven gaat naar de opperste poort van bewustzijn, dan kruist ge de paden van het stoffelijke leven; betreedt deze niet.*
12. *En hieruit volgen de verschillende manieren waarop de mensen het kruis dragen; niemand kan het kruis van een ander dragen.*
13. *Neem uw kruis op en volg mij door Christus op het Pad van waarachtig discipelschap; dit is het Pad dat ten leve voert.*
14. De weg ten leve wordt wel de parel van de grootste waarde genoemd en hij die haar vindt, moet alles wat hij heeft onder zijn voeten laten.

Merk op dat Jezus hier wees op een *juiste focus* en de voorwaarde dat iemand duidelijk moet zijn over zijn prioriteiten *voordat* iemand het Pad van waarachtig Discipelschap kan opgaan, ofwel *voordat* iemand kan beginnen met het bewandelen van het werkelijke spirituele Pad.

## Ongewone Inzichten

Jezus leerde ons *niet* dat wij ons eerst zouden moeten helen voordat wij in staat zouden zijn om zijn voorbeeld te volgen door het opnemen van ons kruis en onszelf gewoon te accepteren zoals wij zijn. Hij maakt slechts duidelijk aan degene die de Verlichte Weg wil gaan, dat “*hij alles wat hij heeft onder zijn voeten moet laten*”.

Welnu, wat betekent dit in de praktijk?

Als wij opnieuw zorgvuldig het leven van Jezus bestuderen, zullen we inzien dat Hij een Man van Smarten was gedurende heel zijn spirituele missie in dienstbaarheid aan de zonen der mensheid. Tot op het allerlaatste ogenblik toe werd Hij van alle kanten overstelpt met beproevingen, uitdagingen en belast met niet alleen zijn eigen pijn maar ook met die van de mensheid. Natuurlijk was Jezus een empathisch, een invoelend mens.

Maar tot op het allerlaatste eind droeg Jezus zijn last gewillig en handhaafde een *juiste focus* op het Pad en op Zijn roeping. Dezelfde roeping die aan de hele mensheid is opgedragen. Dit werd op symbolische wijze gedemonstreerd gedurende Jezus' leven doordat hij tijdens de hele tocht zijn eigen kruis droeg naar Golgotha, de Plaats der Doodshoofden (egodood), waar hij de ‘dood’ (van het lagere zelf) voltooide op het kruis.

Jezus was daarom helemaal niet bezorgd om zijn eigen kleine zelf, zoals zoveel andere mensen die verloren raken door zo'n verkrampte focus en, gevuld als ze daardoor waren, verstoken blijven van Genade in deze tijd op Aarde.

Jezus accepteerde Zijn eigen kruis - dat wil zeggen Hij droeg Zijn last in zijn eigen leven - en gaf er geen waarde aan boven het enige doel van alle mensen; het doel dat erop is gericht de Genade van de Christus Spirit aan te trekken door middel van een juiste en onzelfzuchtige focus en zich zo te Verlossen van de dwalingen van het lagere zelf.

Jezus' volmaakte voorbeeld laat ons zien dat iemand zichzelf niet eerst hoeft te helen via enige persoonlijke inspanning voordat de Goddelijke Genade kan worden ontvangen. Wij kunnen beter in Geloof en in Toewijding aan het doel van onze roeping gehoor geven en zo de voetstappen van Jezus volgen op het Pad in een *bereidwillige* acceptatie van onze last tot op het tijdstip en plaats van de kruisiging van onze lagere zelf, de dood van het ego. In een volledige en onvoorwaardelijke overgave aan Gods Wil zullen wij Bevrijding of Verlichting kennen.

Dit nu is de enige weg om de nutteloze en benarde positie van het lagere zelf met al zijn eerbare agenda's, grootse ideeën, misleidende geloftes en al zijn vergeefse pogingen te boven te komen.

Alleen Genade kan de ziel van de mens verlossen. Alleen Genade kan al onze ziektes omvormen en helen, en slechts alleen door het zoeken van de Waarheid en door het dienen van Gods Plan dat in feite onze roeping is, kunnen we Bevrijding vinden via een dergelijke Genade.

Aangezien het ware spirituele Pad dezelfde is als de Weg van Genade, en aangezien iedere ziel die weg op een gegeven moment zal moeten inslaan om zich werkelijk vrij te maken, zal de wijze mens niet aarzelen om onmiddellijk het ware Pad te gaan bewandelen. Niet door naar zijn voeten te staren, niet door zich te concentreren op het kleine zelf, maar in plaats daarvan zijn blik te verheffen naar de bevrijdende Genade van de Goddelijke Zon: Gods Zoon wiens Licht is verborgen in Christus.

## Ongewone Inzichten

\*\*\*

Waar we ons op concentreren, groeit en energie volgt onze aandacht, onze gedachtes en het wordt geconditioneerd door onze intentie. Als we ons met al onze inspanningen concentreren op het lagere zelf om dat op orde te brengen of als we bezorgd raken voor een willekeurig aspect van dit lagere zelf, dan zijn we onze “ik” slechts aan het uitvergroten en aan het versterken tot op een niveau van onze aandacht die we daarop richten.

Daarom levert de psychotherapie ook geen heiligen op en kan het ook de ziel niet bevrijden. En dat zal het ook nimmer doen. Omdat het motief gericht is op het herstellen van het kleine zelf, zal de psychotherapie slechts psyche-emotionele problemen aan het licht brengen die kunnen worden gezien en hersteld, maar waarna er ogenblikkelijk weer een ander opduikt om de lege plaats in te nemen tengevolge van onze zelfgerichte focus en zo blijven we maar ronddraaien in dit muizenrad van zelfillusies.

Zie dan ook hoe deze benadering om vrij te worden nooit kan werken. Begrijp goed hoe elke egoïstische op het kleine zelf gerichte focus alleen maar een groter zelf creëert die alle persoonlijke inspanningen voor een volmaakte en complete heling slechts dwarsboomt en begrijp daarom ook goed waarom de wijze mens ervoor kiest om zijn voeten stevig neer te planten op het Pad van Genade door in de juiste richting te kijken, weg van het lagere zelf, met de blik opgericht naar de Goddelijke Zon.

\*\*\*

Echter, er staat geschreven: “mens, ken uzelve”! Deze vermaning boven de toegang van de beroemde tempel in Griekenland lijkt in tegenspraak met het voorgaande, maar deze verwarring is in een oogwenk opgelost als we het allerbelangrijkste element daarin gaan leren begrijpen: *motief*.

Zelfonderzoek is een must voordat volledig Geloof (in zijn oorspronkelijke betekenis van Weten) kan worden hersteld en zolang we dit doen met een *alomvattende* motivatie in plaats van met een die op het zelf gericht is, zullen we vooruitgang boeken op het Pad van Zelfrealisatie.

Zelfzuchtig zoeken is het linkerpad en leidt ons dieper in de duisternis van het zelf en afzondering. Daarom is het van vitaal belang dat we EERLIJK zijn over onze werkelijke motieven en bereid zijn ze op ieder moment waakzaam en kritisch te onderzoeken.

Daarom schreef Boeddha een objectieve, niet gepassioneerde bedachtzaamheid voor.

Als we zelfs maar deels gemotiveerd zijn door een verlangen om onszelf te bevrijden of om een groter geluk voor het kleine zelf na te streven, dan komen de resultaten maar heel langzaam of zelfs misschien helemaal niet als we almaar zigzaggend blijven lopen op het pad.

Omgekeerd echter, als we het pad van zelfonderzoek opgaan voor het grotere welzijn, dat wil zeggen als onze motieven het grotere Leven *omvatten* en niet *uitsluiten* (door slechts te denken

## Ongewone Inzichten

aan onszelf alleen); als we het innerlijke werk doen voor God en voor de mensheid dan zal de grootste Macht en Wijsheid in het universum - dat niet uit het zelf stamt - ons komen helpen.

*“Mediteer niet voor het (kleine) zelf maar voor anderen”* - Marpa, de grote Tibetaanse yogi.

\*\*\*

We kunnen er beter voor zorgen dat God geïnteresseerd raakt in ons werk en zo in geloof tot rust komen onder de Wet dat wij de Christus werkelijk helpen door te gaan snoeien in deze menselijke tuin vanaf het punt waar we staan, hier en nu. Zo boeken we een snelle vooruitgang daar God Zijn engelen zal zenden om over ons te waken en ons te helpen.

Bij het openen van ons innerlijke zelf naar de Genade om deze te ontvangen - de goddelijke Genade die heelt en die de ziel inclusief alle niveaus daaronder vrijmaakt, zullen we absoluut de nutteloosheid moeten doorgronden van alle persoonlijke inspanningen en persoonlijk streven om iets beters te bereiken voor onszelf. We zullen eenvoudigweg ons eigen kruis moeten accepteren en die zelf dragen op de weg naar Calvary, waar via een volmaakte onderwerping en geloof, Christus in staat zal zijn om ons te verlossen van de ketenen van het (kleine) zelf bij het bereiken van de uiteindelijke Bevrijding op het moment dat de ochtend van de Eeuwigheid in ons leven daagt.

*17. En allen die hun vertrouwen in Christus stellen en Jezus volgen als een voorbeeld en een gids, hebben het eeuwige leven.*

*18. Maar zij die niet hun vertrouwen in de Christus stellen en hun harten niet willen reinigen, zodat Christus daarin kan wonen, kunnen nooit het Leven binnengaan.*

Aquarius Evangelie van JC 79

*19. En toen sprak hij tot de mensen die in hem geloofden en zeide: Indien gij in Christus blijft, en Christus blijft in u, en als gij mijn woorden in uw hart bewaart,*

*20. Dan zijt gij de weg, zijt gij discipelen op de weg en gij zult weten wat de waarheid is en waarheid zal u vrijmaken.*

Aquarius Evangelie van JC 135

## **HET NIEUWE KONINKRIJK**

Net achter de verschijning van deze wereld en zijn bevolking wacht een nieuwe werkelijkheid, een realiteit van onbedorven, onaangetaste schoonheid en licht. Vele namen zijn er aan gegeven, maar het is overal bekend bij allen die de zuiverheid kunnen aanvoelen en herkennen. Het is het Beloofde Land dat omlaag daalt vanuit de hemelse sferen, de al lang voorspelde terugkeer van het Koninkrijk der zielen naar de Aarde.



## Ongewone Inzichten

Deze nieuwe levenssfeer is op dit moment nog slechts heel subtiel aanwezig in de wereld, maar zal naarmate de tijd vordert, steeds duidelijker en voelbaarder worden voor al diegenen die zichzelf hebben voorbereid om het licht hiervan te ontvangen, door te resoneren met het doel hiervan. Het zal steeds zichtbaarder worden door al diegenen bij wie door hun onzelfzuchtige toewijding en hun hunkering naar goddelijke vervulling de innerlijke blik is ontwikkeld om dit waar te nemen.

De nieuwe werkelijkheid is niet van deze wereld en is daarom natuurlijk, volstrekt ongerept en onaangetast door het lijden, de pijn en de worstelingen van het Aardse leven. Er bestaat geen dualisme waar alles heen en weer slingert tussen een welhaast eindeloze hoeveelheid aan polariteiten. Het is vrij van extremen als licht en duisternis, juist en verkeerd, goed en slecht en al die andere paren tegenstellingen die onophoudelijk het menselijk bewustzijn van links naar rechts doen zwaaien en die op die manier al sinds mensenheugenis de massa van de mensheid vastgeketend houden aan de rusteloze slinger van futiliteiten en lijden.

Deze naderende sfeer van licht bezit ethers die zuiver en helder, nieuw en vitaal zijn. Het brengt op Aarde een hoger niveau van bewustzijn teweeg dat dichtert met de Universele Harmonie mee vibreert. Als een goddelijke Zon is zijn heilige natuur innerlijk voelbaar in elke energiestroom die vanuit het centrum uitstraalt. Het begunstigt, reinigt, verenigt en bezielt alle wezens en bevrijdt de mensheid van alle hindernissen en worstelingen van het menselijke bestaan in een weldadige zegening. Als dit goddelijke Licht naar Aarde terugkeert en zijn Genade naar alle wezens uitstrekt zoals het lang geleden was beloofd, nodigt het ook de mensheid vriendelijk uit om zijn helende, beschermende sfeer binnen te treden. Het omhult alle zielen met zijn warmte en liefde, voor het met hen samen deze wereld weer verlaat in de richting van de oevers van de Vrijheid. Deze Realiteit glinstert momenteel net achter de wolken van aardse zienswijzen en vooroordelen en het bereidt zich voor diegenen die in staat zijn dit te ontvangen, te verheffen in een almaar grootsere ervaring en realisatie van de Waarheid, dat het zo volmaakt vertegenwoordigt en uitdrukt.

Naarmate de tijd voortschrijdt en de mens en zijn planeet het einde van een tijdperk nadert, dringt dit naderende Licht in toenemende mate de dichtheden van onze wereld binnen en daarbij zelfs de meest dichte en donkere uithoeken van onze Aarde onweerstaanbaar vullend. Vanuit de innerlijke sferen naar buiten en beneden voortbewegend, verdringt het nieuwe Koninkrijk van Licht de schaduwen van deze wereld. De uitstraling van de voorste omtrekken van deze goddelijke sfeer is op dit moment nog slechts te ervaren binnen de hoogste regio's van menselijk bewustzijn. En wel in sommige van de hogere niveaus van bewustzijn die deze wereld en zijn bevolking nu informeert en onderhoudt. Zij die hun focus voornamelijk gericht houden op het materiele vlak en op hun eigen behoeftes en problemen, bezitten niet het innerlijke vermogen dat nodig is om de groeiende aanwezigheid van de nieuwe werkelijkheid in zijn eerdere stadia van manifestaties waar te nemen. Voor de onbewuste mens blijft het daardoor onzichtbaar, maar toch beïnvloedt het al het leven op Aarde.

Al duizenden jaren lang hebben zieners en spiritueel bewuste mensen de komst van deze nieuwe en hogere orde van Realiteit voorzien, maar slechts nu in deze tijd maakt het langzaam maar zeker zijn aanwezigheid kenbaar. Wij staan op vanuit een grote planetaire cyclus en treden een nieuw tijdperk binnen. Er staat ons een complete vernieuwing van deze wereld en de mensheid te wachten. Een Nieuwe Wereld wordt geboren, zowel in de innerlijke als in de fysieke sferen van de planeet. De planetaire feniks staat op het punt op te rijzen uit de as van de oude wereld. De geboorte van de

## Ongewone Inzichten

nieuwe Wereld is nu zo dichtbij dat harten die hier gevoelig voor zijn, iets van die realiteit en de nabijheid hiervan kunnen voelen, zijn pure klank en toon kunnen horen en zijn ritme kunnen verstaan. Het is een gefluisterde belofte van Thuis. En van ver buiten de algemene menselijke waarneming, vanachter de verschijningen en illusies van deze wereld, roept het de hele mensheid op.

Kleine glimpjes van die naderende nieuwe werkelijkheid zijn tegenwoordig waarneembaar, zo nu en dan tevoorschijn komend zo lijkt het, door heldere, schitterende vensters of portalen. Diegenen die hiervoor gevoelig en intuïtief zijn, beginnen met een grotere helderheid en ontzag door de dunste delen van de sluier die de Aarde omhult, iets direct waar te nemen van die sferen van het eeuwige Leven zelf. Zij zijn in staat zijn heilige adem te voelen, om zijn oproep te horen, om daaraan te beantwoorden en zich zo voor te bereiden voor de volgende grotere Openbaring. Zulke glimpjes zijn gewoonlijk kort en zijn vluchtig; de meeste duren slechts enkele seconden of minuten van plotselinge goddelijke openbaring, maar sommige kunnen wel uren duren en in bepaalde zeer bijzondere omstandigheden zelfs wel dagen of weken. In ieder geval is een enkel moment van een dergelijke Genade van bovenin staat om ons zo'n diepgaande zegen te schenken dat alle zorgen en spanningen van dit leven zich onmiddellijk zullen oplossen. Slechts één enkel glimpje is nodig voor de opgetogen ontvanger om iets te merken en te proeven van de komende luister en goddelijke volbrenging. Op zulke momenten kan iemands vertrouwen en toewijding honderdvoudig worden versterkt aangezien iemands leven daar zo positief door wordt getransformeerd.

Naarmate het eind van de cyclus nadert, treden deze glimpjes steeds vaker op. Ze worden voor een toenemend aantal mensen tastbaar en werkelijk en worden afgewisseld met periodes van zuivering en integratie. Geleidelijk aan zullen ze steeds langer gaan duren, totdat de nieuwe Wereld uiteindelijk veel werkelijker en reëler wordt dan de oude, vertrouwde wereld die we zien aftakelen en ten onder zien gaan. De waarnemingen keren zich om en het zal de oude, vertrouwde wereld zijn waar slechts glimpjes van te zien zullen zijn, naarmate diegenen die daartoe in staat zijn, naar de andere zijde van de sluier over kunnen gaan en op zullen stijgen in een nieuwe en helderder realiteit. Als uiteindelijk het natuurlijke proces van reiniging en hergeboorte zijn beloop houdt, kan het hernieuwde menselijke ras zichzelf opnieuw terugvinden en nu fungerend en ademend in de sfeer van goddelijk Licht zelf. Op dat moment zullen diegenen die zo gezegend zijn onder de mensheid, echt gaan beseffen wat het betekent om in deze wereld, maar niet van deze wereld, te zijn. En hun taak zal zijn om een hand te reiken naar al het leven dat nog op Aarde worstelt.

De effecten van de dagende nieuwe realiteit op de fysieke levensaspecten op Aarde zullen dramatisch zijn en zullen alle koninkrijken op Aarde diep schokken, vanaf het minerale rijk tot op de menselijke niveaus van bewustzijn. Als de nieuwe en hogere sfeer van vibraties de subtiele vlakken van de planeet binnendringt, zal het de Aarde zuiveren van alle ongeïntegreerde energieën, gedachtevormen en emoties. Het proces is al gaande en vele mensen ervaren dit als een soort innerlijke Armageddon, een groeiende spanning tussen het binnenkomende licht van het nieuwe Koninkrijk der zielen en de uiterlijke materiele wereld.

Dit is ook het moment waarop de planeet Aarde zelf heeft gewacht: haar geboorte in een hogere levensuitdrukking, geholpen door kosmische energieën en krachten, vrijgekomen door de exacte wiskundige bewegingen van het kosmische uurwerk, dat zich onder meer uitdrukt in de omwentelingen van de zon, de planeten en de dierenriem. De Aarde zal spoedig alle opeengehoopte pressie die de mensheid op haar heeft uitgeoefend tijdens duizenden jaren van misbruik en

## Ongewone Inzichten

mishandeling van haar bronnen voor zelfzuchtige doeleinden, eindelijk van haar afschudden. Spoedig zullen al haar koninkrijken weer worden hersteld in hun vroegere maagdelijke staat, de Paradijselijke staat van ongerepte heelheid en vibrerend leven dat zo stimulerend is voor de gezondheid. Wanneer eenmaal het evenwicht weer is hersteld op Aarde en weer teruggevoerd is in harmonie met de kosmische wet, zal het opnieuw een stabiele scheppingsmatrix leveren die de nieuwe mensheid steun kan bieden om verder opwaarts te reiken naar een groter licht, om toegang te krijgen tot de hogere sferen van leven en om zo beter voorbereid het uiteindelijke Doel van het leven te bereiken. Op de oude Aarde was de deur tot het Goddelijke leven sinds mensenheugenis heel verborgen geweest en kon slechts worden geopend door de meest geavanceerde zielen. De oorzaak daarvan was de wijdverspreide vervuiling door de mens van lichaam, geest en ziel en de zeer besmettelijke atmosfeer van zelfzucht, hebzucht en angst die dit wereldwijd heeft opgeroepen. De Nieuwe Aarde zal, wanneer het is ontdaan van alle grove oppervlakkigheden en onreinheden, zich eens te meer als vanouds kunnen afstemmen op het goddelijk Plan en daarmee wederom fungeren als een gracieuze sfeer voor goddelijke verwerking; een wereld waarin alle bewoners veel gemakkelijker het enige doel van het leven kunnen bereiken door het ondergaan van het proces van heilige Transfiguratie.

*"Zie, de grote sleutelbewaarder van deze tijd heeft het slot geopend; de machtige poorten openen zich wijd en allen die willen, kunnen de Koning begroeten. Gezegend zij hen die puur in hart zijn want zij zullen de Koning aanschouwen. Pas op! Wees sterk in geest; wees puur in hart; wees alert in behulpzaamheid; het koninkrijk is nabij." - Jezus, de Christus van het Vissentijdperk*

## **MENSELIJKE LIEFDE VERSUS GODDELIJKE LIEFDE**

*"Tao kan niet liefhebben zoals mensen dit doen; het ziet alle dingen als strooien honden.*

*De wijze kan niet liefhebben zoals de mens dit doet; hij ziet mensen als strooien honden."*

Tao Te Tjing

**W**ij leven in een wereld waarin lijkt of alles van elkaar is afgescheiden. We nemen waar met onze vijf zintuigen en met ons verstand; we bezien dat wat 'buiten ons' is en we observeren daarbij het leven vanuit een dusdanig perspectief, dat dit ook ons beeld lijkt te bevestigen dat we werkelijk van alles zijn afgezonderd en dat iedereen en alles apart staan. Maar in werkelijkheid is de aard van deze afscheiding in ons bestaan misleidend omdat alles in het hele universum met elkaar verbonden en van elkaar afhankelijk is.

De illusie van afscheiding heeft zich vast genesteld als een paradigma op Aarde en domineert tegenwoordig het bewustzijn van zowat 6 miljard mensen. Vanuit het perspectief van ons afgescheiden individuele waarnemingsvermogen zien we deze afscheiding ook naar ons weer terug gespiegeld in de vorm van vele en veelsoortige paren van tegenstellingen. Tegenstellingen

## Ongewone Inzichten

die eveneens van elkaar gescheiden lijken te zijn, bijvoorbeeld goed en kwaad, juist en verkeerd, vriend en vijand enzovoort.

Als wij het beeld dat wij hebben gevormd over onszelf en vanuit onszelf bevestigen en blijven geloven in dit dualistische bestaan van illusies, dan zullen we deze matrix van afzondering waarin wij zijn geboren alleen maar verstevigen en almaar bestendigen. Zolang wij deze dualistische matrix blijven voeden kunnen wij deze nooit overstijgen. En dit te overstijgen is feitelijk het spirituele doel van ons leven.

Geen enkele activiteit die wij als afzonderlijke persoonlijkheden verrichten, kan de mensheid of deze planeet uittillen boven de dualistische illusie. De mensheid als een collectief van onverlichte persoonlijkheden is hooguit in staat veranderingen aan te brengen binnen de beperkingen van deze allesbehalve heilige wereldorde waarin wij zijn geïncarneerd. De ongoddelijke wereld waarin wij bestaan is een dualistische illusie die beheerst wordt door tegenstellingen. Het enige dat wij ooit kunnen veranderen of beïnvloeden via onze persoonlijke inspanningen is het heen en weer gezwaaai van de slinger tussen de beide polen van dualiteit. Laten we dit eens wat nader bekijken.

Wanneer wij onze persoonlijke wil gebruiken - onze vrije wil - door ons bezig te houden met één aspect of een kant van een onderwerp (één pool van dualiteit), verkwisten wij energie door het genereren van dualistische gedachten en emoties. Vanuit zijn aangeboren afgescheiden natuur grijpt het ego voortdurend iets vast of biedt weerstand aan iets dat buiten hem ligt en genereert op die manier mentale en emotionele *energetische banden*. Op die manier versterkt onwetendheid de misleidende aard van zijn eigen bestaan door zich te binden aan dualiteit. *Energie volgt gedachte*, waardoor bepaalde aspecten van dualiteit worden versterkt door de aandacht die het krijgt, terwijl andere (tegengestelde) aspecten eveneens worden versterkt juist door de weerstand die deze bij het ego oproepen. Een dergelijke energetische investering - waarbij het voor de onverlichte persoon lijkt alsof hij/zij zich slechts bezighoudt met één pool of kant van een onderwerp - zorgt er in feite voor dat beide polen worden versterkt, zodat allebei de kanten van het spectrum worden bekrachtigd. Op die manier verstrikt iemand zichzelf op effectieve wijze meer en meer in het weefsel van de illusie van dualiteit en versterkt het ook nog eens.

Voor het misleide oog van al diegenen die zich volledig hebben vastgepind op de ongoddelijke dualistische wereld, zou het best kunnen lijken alsof dingen in beweging zijn, aan het veranderen zijn of zelfs aan het verbeteren zijn. Maar zulke mensen draaien in feite alleen maar mee in een gevaarlijke carrousel. Zij ervaren slechts de onvermijdelijke en vruchteloze schommelingen via hun onderworpenheid aan de wereld van illusies, aan het *wiel van samsara*. (Boeddha).

Miljarden mensen verspillen zo gedachteloos hun hele leven door het creëren van meer en meer karma door zich telkens aan de ene of aan de andere pool te hechten in een dualistische illusie die ervoor instaat dat hun bestaan verder wordt gerekt met vele, vele extra levens in een onheilige wereld van rusteloosheid, lijden, pijn en onontkoombare dood.

\*\*\*

Ondanks de al zolang overheersende onwetendheid van de mensheid omtrent deze feiten, hebben alle waarachtige geschriften in de hele geschiedenis herhaaldelijk getuigd over de nutteloosheid om ware Vervulling, Liefde en Leven daar te vinden waar ze toch nooit kunnen worden gevonden: namelijk in deze dualiteit, in deze illusie. Toch duurt de rusteloze zoektocht naar liefde en geluk tot op de dag van vandaag voort.

## Ongewone Inzichten

*"Maar," zegt Lao Tzu, "De liefde van Tao is niet als die van mensen; het ziet alle dingen als strooien honden. De liefde van de wijze is niet dezelfde als die van mensen; hij ziet mensen als strooien honden." - Tao Te Tjing.*

Deze woorden van de verlichte wijze Lao Tzu, kunnen misschien een schok teweegbrengen. Want zouden zijn woorden waar zijn, dan zullen deze ook heel waarschijnlijk iemands complete visie op het leven en de wereld omverhalen en dat is inderdaad het doel van die oude Chinese onthullingen die wij nu kennen als de Tao Te Tjing. Wanneer wij iets beginnen te begrijpen wat Lao Tzu werkelijk bedoelde, zullen vele van onze vooroordelen in duigen vallen, want het haalt het hele paradigma omver dat de mensheid als een kleed over zichzelf had heen getrokken en dat sinds onheuglijke tijden van generatie op generatie is overgedragen.

In de Tao Te Tjing staat dat schoonheid altijd lelijkheid voortbrengt. De aanwezigheid van de tegenpool lelijkheid is het bewijs dat schoonheid in deze ongoddelijke wereld ook een illusie is en dat de ware Schoonheid - die duurzaam en niet afbreekbaar is en die ook geen tegenpool kent - hier niet is te vinden. In de wereld van tegenstellingen brengt schoonheid tegelijkertijd lelijkheid tevoorschijn, het goede brengt het kwade voort en liefde brengt haat voort. Haat vormt het bewijs dat liefde iets is dat wij niet kennen. De realiteit hiervan is in deze wereld niet te vinden. Onze ideeën hierover zijn illusies. Wereldse uitdrukkingen van liefde zijn in feite slechts pogingen van onze ego om zijn eigen ongoddelijke wezensbestaan te verheerlijken. Daarom roepen al deze pogingen per definitie tegenstellingen op.

Zolang de menselijke liefde wordt opgewekt in een wereld van tegenstellingen, zal haat zijn tweelingbroeder zijn. Daar kunnen wij niets tegen doen. Iemand die persoonlijke liefde cultiveert, cultiveert tevens haat; dit is een wet binnen elke dualistische wereld. Haat is een middel om zichzelf te beschermen in deze angstige wereld en is net zo wezenlijk en egocentrisch als menselijke liefde.

De balans tussen liefde en haat schommelt voortdurend en kan binnen ons dualistisch bestaan nooit tot stilstand worden gebracht. De ene keer zijn we de beminnelijkheid zelve, de volgende keer slaat de weegschaal door naar de andere zijde. Kijk naar de mens en je zult deze slingerbeweging voortdurend zien plaatsvinden. Het is een verbazingwekkend maar onafwendbaar aspect van de menselijke natuur. Wat zijn wij toch arme dwazen, door liefde en haat verteerd, heen en weer geslingerd tussen beide tegenpolen in dualiteit. Afwisselend zijn we met onze liefde en onze haat in hun vele vormen voortdurend bezig brandstof toe te voegen aan het vuur van onze dualistische misleiding. Is het nu niet langzamerhand duidelijk geworden, waarom Tao daar in geen enkel opzicht aan deel wenst te nemen?

We kunnen ons geen haatdragende Tao voorstellen, maar evenzo zouden we ons ook zeker geen liefde propagerende Tao moeten voorstellen. Tao heeft ons lief, maar niet in de zin zoals wij met onze wereldse blik interpreteren. De liefde van Tao is niet dezelfde als die van de mens en Het ziet zulke percepties slechts als 'strooien honden', die in het oude China gebruikt werden als offerandes. Op dezelfde manier is de liefde van de wijze die in Tao opgaat, ook niet dezelfde als die van de mens; ook hij ziet de mens als strooien honden, als menselijke dieren, als deel van de grote illusie.

\*\*\*

Dus wat bedoelt de Bijbel nu eigenlijk als het zegt "God is Liefde"? Wel, als wij maar iets willen begrijpen over Liefde, dan is het nodig dat wij ons volstrekt losmaken van al onze vooronderstellingen hierover. Wij moeten die van ons afgooien, precies als al die andere

## Ongewone Inzichten

vooroordelen die wij hebben opgebouwd binnen onze tempel van onwetende geloofssystemen en opinies.

Laten we eerst eens beginnen met een hedendaags voorbeeld hoe goddelijke Liefde zo verkeerd kan worden geïnterpreteerd. Er bestaan vele goedbedoelende New Age groepen en centra waar mensen zitten en proberen liefdevolle gedachten en energie uit te zenden om de mensheid te kunnen verheffen, om het te kunnen beschermen tegen schadelijke gevolgen, om een eind te kunnen maken aan oorlogen, om een tijdperk van vrede op Aarde te willen vestigen en zelfs om de naderende en noodzakelijke geologische omwentelingen te kunnen keren. Maar de werkelijkheid leert ons dat menselijke liefde nooit de wereld heeft kunnen bevrijden en het ook in de toekomst niet zal kunnen. Deze centra en groepen brengen geen vrede op Aarde, zij doven de haarden van onwetendheid niet, zij kunnen nimmer de wonden van de mensheid helen. Integendeel, bezien vanuit esoterisch gezichtspunt, dragen zij in feite slechts bij tot het ontstaan van oorlogen. En door het voeden en dus het versterken van de tegenpolen 'goed' en 'slecht' zijn zij indirect ook verantwoordelijk voor het opwekken en bevorderen van haat. Zij versterken daarom feitelijk de machten van de duisternis door hun onverlichte motieven die in het leven werden geroepen door hun 'persoonlijke' wil en niet door de Goddelijke Wil. Deze activiteiten zijn verwant aan zwarte magie daar onverlichte persoonlijkheden, vaak met nobele bedoelingen, proberen zich te mengen in de zaken van anderen en van de wereld. Deze verlangens creëren karma en verdere verwarring, want onverlichte mensen zijn niet in staat om werkelijke Liefde te creëren en die in de wereld te zenden. Alleen Tao kan dit! En dan beseffen we ook pas dat "*de Liefde van Tao anders is dan die van mensen*".

Als wij daarom werkelijk de (goddelijke) Liefde willen vertegenwoordigen in deze wereld, moeten we allereerst onszelf in verbinding brengen met Tao, die niets van doen heeft met deze tijdelijke wereld van illusies. Dit is het ene, enkele en allesoverheersende Doel van elk onverlichte mens op Aarde en daarom zal geen enkele verlichte Leraar ooit aan de gewone mensheid het soort praktijken uit de doeken doen die binnen de New Age cultuur over de hele wereld tegenwoordig schering en inslag zijn.

De overgrote meerderheid van de New Age uitleg, channeling en meditaties moedigen mensen slechts aan om hun *persoonlijke wil* aan te wenden om veranderingen in zichzelf en vóór zichzelf te creëren en soms zelfs om positieve veranderingen te helpen invoeren in de wereld. Hun focus is gericht op *persoonlijke transformatie* zoals in: "*schep je eigen werkelijkheid*". Maar door mensen aan te moedigen zich te concentreren op zichzelf en op deze dualistische wereld en aansluitend om hun persoonlijke wil in te zetten om hun 'hoge' persoonlijke idealen tot stand te brengen, voeden zij samen met de rest van de spiritueel sluimerende massa, slechts de illusie van dualiteit.

In feite zijn deze zogenaamde New Age leraren, mediums, gechannelde entiteiten en groepen eigenlijk met iets bezig dat veel schadelijker is dan diegenen die - spiritueel gezien - onbewust zijn. Door mensen aan te moedigen om zich in groten getale te richten op 'vrede, goedheid, licht en liefde', zijn deze goedbedoelende maar misleide groepen feitelijk op hetzelfde moment ook bezig de tegenovergestelde kant van het spectrum, t.w. gewelddadigheid, kwaadaardigheid, duisternis, haat enzovoort op wereldschaal te versterken en machtiger te maken. En daarbij onbewust de toch al chaotische en uitzichtloze conditie van deze planeet alleen nog maar te verergeren.

Deze groepen zijn er verantwoordelijk voor dat de slinger van de op tegenstellingen gebaseerde illusie alleen maar verder en spectaculairder uitzwaait van de ene naar de andere kant, waardoor

## Ongewone Inzichten

in wezen meer en meer dualistische macht, impulsen en spanningen in de wereld worden opgewekt. En dit alles helpt juist de catastrofale ontwikkelingen op onze planeet te verhaasten.

\*\*\*

Nu we duidelijk kunnen gaan inzien dat persoonlijke liefde niets van doen heeft met goddelijk Liefde, zullen we nu dat geschreven axioma dat 'God is Liefde' verder uitdiepen door het vervolg van Lao Tzu's woorden aan te halen:

*"Tao gelijkt op een blaasbalg. Al schijnt het leeg, toch ontbreekt er niets. Zo zij in beweging gebracht wordt, komt er meer uit." - Tao Te Tjing.*

De goddelijke Manifestatie uit zich in een bepaald ritme dat overal aanwezig is en dringt zelfs door in het allerkleinste atoom. Deze Manifestatie kent geen tegenstellingen, het creëert geen schaduwen en brengt altijd zichzelf voort. Goed wordt niet tegenover slecht gezet, Schoonheid niet tegenover lelijkheid, Liefde niet tegenover haat en evenmin Werkelijkheid tegenover illusie. Tao kent geen liefde, het geeft zelfs geen liefde aan anderen - Tao is Liefde! Met andere woorden, goddelijke Liefde is niet iets dat je als doel kunt stellen, zoals de New Age figuren proberen te doen om zich te onderscheiden of om zich te redden of om deze wereld van afscheiding en pijn (onbewust) in stand te houden. Liefde spant zich niet in, het tracht ook niet de effecten van het kwade in dualiteit te bevechten en dus kent het ook geen conflict. Goddelijke Liefde is niet het tegenovergestelde van angst. Als goddelijke Liefde een tegenpool zou hebben, dan zou het niet goddelijk of eeuwig zijn. Het zou dualistisch zijn. Goddelijke Liefde is een neutrale Kracht; zijn macht is onbegrensd en kan worden vergeleken met een blaasbalg. Als een blaasbalg ritmisch wordt gepompt, produceert het heel wat kracht. Op dezelfde manier produceert het ritme van Tao een enorme Macht en al datgene dat met dit ritme in conflict staat, alles uit dualiteit, kan daar nimmer één mee zijn.

Gaan we dit nu allemaal inzien, dan zullen we beter dan ooit in staat zijn te begrijpen waarom deze ongoddelijke, dualistische wereld fundamenteel onvolmaakt zal blijven en in essentie niet te herstellen, hoeveel persoonlijke liefde - via groepsmeditaties en dergelijke - wordt uitgezonden! Wanneer we dit nu allemaal verstaan, dan kunnen we een keer ophouden met het verspillen van elke vorm van zelfs maar de allerkleinste hoeveelheid energie aan zulke nutteloze en evenzo schadelijke activiteiten, waarbij zoveel mensen tegenwoordig binnen de New Age beweging zijn betrokken. Wij gaan nu doorkrijgen dat wij de gevallen wereld van dualiteit zullen moeten laten voor wat hij is. In complete zelfovergave en in oprechte, onbaatzuchtige dienstbaarheid aan het Goddelijk Plan van Verlossing zullen wij ons alleen richten op dat wat met het goddelijke ritme van Tao mee vibreert en daarin opgaat en van dezelfde natuur is: de Goddelijke Natuur.

Slechts door complete overgave van onze persoonlijke wil, slechts door het loslaten van al onze gehechtheden die ons karmisch binden aan het wiel van Samsara, kunnen wij zuivere voertuigen worden zonder enige belemmeringen meer voor de goddelijke Intelligentie van Tao. Alleen die Macht is als enige in staat om werkelijk positieve veranderingen in deze wereld teweeg te brengen. Alleen wanneer we onze gretige, egoïstische idealen op kunnen geven en onze kleine zelf kunnen vergeten, zijn we in staat om voldoende leeg te worden om de Goddelijkheid toe te laten in ons hart en zo die vonk te ontsteken. Die vonk die daar binnen in ons huist zodat wij instrumenten van Tao kunnen worden.

Het is onze zelfzucht, het onwetende gebruik van onze vrije wil die ons als collectief gebracht heeft in de staat zoals wij nu zijn. Daarom, alleen door 180 graden om te keren door middel van onzelfzuchtigheid en met een complete en absolute overgave van onze 'ik' en onze persoonlijke wil

aan de goddelijke Wil van Tao, kunnen wij de krachten van de echte Verandering, de krachten van Verlossing toelaten om door ons heen te werken. Alleen op die manier kunnen wij ons volledig bevrijden van deze onheilige illusie van deze wereld die noodzakelijkerwijze zoveel dualistische rusteloosheid en daarom lijden kent.

## **STERRENKINDEREN EN WALK-INS**

*"Er zullen vele valse profeten opstaan, die veel mensen op een dwaalspoor brengen"*

Matt 24:11

### **De kans die nu wordt geboden aan Sterrenkinderen**

*Q. Ik heb nu de 'Dienaren van het Goddelijk Plan' gelezen en ik ben het helemaal met u eens, behalve met de hoofdstukken 'Dag des Oordeels' en 'Het Grootste Risico voor Dienaren'.*

*Al acht jaar lang draag ik soortgelijke ideeën uit en heb ik vele sterrenkinderen geholpen zich te herinneren wie zij waren. Ik ben zelf één van die sterrenkinderen en als zodanig voel ik mij gerechtigd om U te zeggen dat er een paar ernstige fouten in uw boek voorkomen en wel over de duistere krachten en die mythische 'Dag des Oordeels'. Sterrenkinderen (Dienaren in uw terminologie) zijn hier momenteel aanwezig om te helpen de mensheid te verheffen. Zij zijn verlichte wezens die hier gekomen zijn om de weg te wijzen.*

A. Als u de laatste versie van het boek "Dienaren van het Goddelijk Plan" hebt gelezen dan zou u de volgende toevoeging hebben gezien:

*"Verreweg het grootste deel van al die sterrenkinderen werd en is nog steeds aangetrokken tot deze planeet om van het Aardse experiment te leren, om hun eigen karma in evenwicht te brengen en sommige van hen zijn hier met meer sinistere doeleinden! Daarom dragen veel van die sterrenkinderen door hun eigen onwetendheid feitelijk bij aan de problemen op Aarde, zelfs ingeval deze onwetendheid een uniek buitenaards karakter zou hebben of zelfs van andere sterren afkomstig zijn. Onze term 'Dienaar' heeft met name betrekking op een ziel die belast is met een speciale taak op deze planeet in lijn met het Goddelijk Plan en die er tot dusver, wellicht tijdens talrijke aardse levens, in is geslaagd om vrij te blijven van enige 'Aardse gebondenheid', dat wil zeggen niet meer op karmische wijze verbonden aan de normale menselijke rondes van incarnatie. Sterrenkinderen zijn daarom ook niet noodzakelijkerwijze een Dienaar."*

Alle sterrenkinderen zijn hier tegenwoordig op Aarde niet zozeer om te onderwijzen of anderen de weg te wijzen (iets dat men, vóórdat men Goddelijk Bewust wordt ofwel de Allerhoogste Verlichting bereikt, zich moet voorstellen als iets dat weinig méér is dan het geval van 'de lamme



## Ongewone Inzichten

die de blinde leidt'), maar feitelijk zijn zij hier om te profiteren van wat in deze speciale tijd aan de mensheid op Aarde wordt aangeboden: namelijk om *Verlicht* te worden om deze New Age term te gebruiken, wat in wezen betekent 'Bevrijding', 'Verlossing' of 'Verheffing' zoals sommige oudere spirituele tradities dit noemen.

Sterrenkinderen hebben toestemming gekregen van de Christushiërarchie om hier tijdens deze heel speciale tijd te mogen zijn. Deels om karmische redenen maar ook omdat zij belangstelling toonden om te *leren* van de mogelijkheden die zich nu bieden tijdens deze overgang van de Aarde. Een leereffect dat alleen kan worden ontvangen in onzelfzuchtige overgave aan het Doel van de goddelijke Geest.

Aan het eind van een wereldcyclus leven we in genadevolle tijden. Dit is de periode (tot omstreeks 2012) dat het Christusbewustzijn (goddelijke Liefde) op Aarde neerdaalt om de 'Weg te openen'. De Weg die ons weer terugvoert naar het goddelijke Universum. Wanneer het Christusbewustzijn weer terugkeert op Aarde, wordt een zeer bijzondere kans voor bevrijding geboden aan het hele menselijke ras, maar zo'n zegen kunnen we alleen ontvangen als wij hiervoor klaar staan, als we *alles* kunnen opgeven dat ons tot dusver niet heeft kunnen leiden tot bevrijding; om *alles* los te laten dat niet heeft gewerkt voor Heiliging; om *alle* ideeën, hoop, verlangens, overtuigingen en overwegingen over spiritueel leven op te geven om daarbij de weg vrij te maken om eenvoudigweg de Genade die ons wordt aangereikt te kunnen *ontvangen*, zodat wij uiteindelijk Geheiligd kunnen worden en goddelijke Voltooiing kunnen bereiken.

Voor vele 'spirituele' mensen schijnt het tegenwoordig niet zo eenvoudig te zijn om dit alles op te geven, met name voor diegenen in het Westen die door hun lang gecultiveerde intellect het gevoel hebben zo veel te 'weten'! (Hoe meer we 'weten', hoe minder we groeien). Toch is het wel een voorwaarde als sterrenkinderen het doel van hun incarnatie willen vervullen en hier in deze tijd willen slagen. De kwalificaties op het Pad veranderen niet zomaar omdat een kandidaat toevalligerwijze een sterrenkind is! Als een en ander niet leidt tot een nederige overgave (inclusief het verlangen om de mensheid die nu nog blind is met goede doch onverlichte bedoelingen langs een steile afgrond te willen leiden) is 'falen' ons lot of leidt het op zijn minst tot uitstel tot de volgende Oogst op een andere 3D planeet. En ik haast me eraan toe te voegen dat tussen nu en de volgende Oogst er een hele lange periode wacht van vallen en opstaan en daardoor lijden op het fysieke vlak. Daar zullen al diegenen doorheen moeten die er niet in zullen slagen om profijt te trekken van de mogelijkheid die dit tijdperk ons geeft. Een mogelijkheid die ons *nu* wordt geboden, maar wel één die zijn beperkingen kent in tijd.

Sterrenkinderen kunnen net als de mensheid profiteren van deze grote spirituele kans door te *leren open* en *nederig* te worden en te blijven. Door deze houding kunnen zij opgetild worden in het *Lichaam van Christus* zelf, waardoor zij naar hun eigen beschavingen de genadevolle ervaringen die zij hier hebben leren ervaren met zich mee terug kunnen voeren.

Maar als sterrenkinderen niet het Pad van de Goddelijke Mysteriën opgaan in nederige overgave en in liefde (zoals dit voor alle kandidaten voor verlichting geldt ongeacht hun 'oorsprong'), dan zullen ze niet alleen deze grote kans missen tijdens hun bezoek aan de Aarde, maar zullen ze in de overgrote meerderheid van de gevallen ook weer *nieuw karma* opdoen (en dat gaat op deze door angst gedomineerde Aarde erg gemakkelijk). Het resultaat zou kunnen zijn dat zij weer terug moeten naar hun werelden met een grotere karmische last dan dat wat zij wilden wegwerken toen zij hier kwamen. Dit nu is het geval met sterrenkinderen die denken dat zij iets *weten*!! Want als wij *denken* iets te weten *voordat* wij de Allerhoogste Verlichting hebben bereikt, dan kunnen we er zeker van zijn dat dit 'iets' ons zal beletten om terug te keren naar ons

## Ongewone Inzichten

ware Huis. En tezelfdertijd trekt het meerdere pijnlijke lessen naar ons toe, tot het punt bereikt is dat wij ons uiteindelijk gedwongen voelen ons dwaze egoïsme over te geven aan de Goddelijke Macht.

Ik heb vele sterrenkinderen en walk-ins ontmoet die duidelijk kampen met neuroses, occulte obsessies (bezetenheid) en zelfs psychoses. Echt, met al hun misleide speculaties en projecties gedragen ze zich vaak veel angstiger, trotser of rancuneuzer over het leven (en vaak alle drie tegelijk) dan de gewone man op straat. Vele sterrenkinderen verkeren hier in feite tegenwoordig in een veel slechtere conditie dan vele mensen hier die niet van de sterren afkomstig zijn! En hierbij schiet een citaat van Jezus in mijn gedachten: "*En de deemoedige zal de [nieuwe] Aarde overerven.*"

### Verlichting en het geven van onderricht

*Q. Ik ben een sterrenkind. Nu heb ik het een en ander van het TF-materiaal gelezen en ik ben het ermee eens dat ons een genadevolle kans wordt geboden in deze tijden en dat wij hier zijn om verlicht te worden....*

A. *Potentiële verlichting, ja. Want de meeste mensen zullen niet verlicht worden in deze ronde. Kijk maar om u heen. Ziet u niet de angst en de duisternis overal in de wereld groeien naarmate de planetaire vibratie stijgt? "Oorlogen en geruchten over oorlog" zijn aan de orde van de dag. De psychische atmosfeer van de Aarde is veel toxischer geworden tijdens het laatste decennium. Aangezien de overgrote meerderheid van de mensen (en dit geldt voor sterrenkinderen precies zo) hun hart niet hebben gereinigd door het Pad te gaan bewandelen, worden ze door deze psychisch verontreinigende stoffen meer en meer geïnfecteerd (het gelijke trekt het gelijke aan). Zij houden zich alleen maar bezig met het verdedigen van hun 'ik' en op die manier verergeren zij de strijd, daarbij steeds meer karma creërend en daarmee ook steeds zieker wordend. Oude gewoontes verdwijnen niet zomaar.*

*Q. ...maar ik ben het er echter niet mee eens dat wij hier niet zouden zijn gekomen om onderricht te geven of dat iemand die denkt 'iets' te weten daardoor het bereiken van zijn doel op Aarde zou dwarsbomen. Ik geloof dat ieder van ons - in het bijzonder de walk-ins en sterrenkinderen - los van onze eigen individuele redenen, in dit leven zijn gekomen met een missie...*

A. Met te zeggen "ik geloof" (zoals bijvoorbeeld de onwetende fundamentalisten zo dikwijls doen wanneer zij uit hun bijbels citeren) laten we zien dat wij nog niet zeker *Weten*. En als wij nog niet zeker *Weten*, dan is het veel wijzer om een Zoeker te blijven dan om te trachten een leraar te zijn.

*Q. ... Voor sommigen onder ons is dat om onderricht te geven. Voor anderen is dit healing of om raad te geven of het opzetten van een website. Er is mij verteld en dat geloof ik ook, dat mijn missie hier is om leraar te zijn en om te healen. Onderricht geven betekent voor mij de waarheden delen waarvan ik "weet" dat ze werkelijkheid zijn. Ik bedoel niet "weten" in intellectuele zin, maar "weten" op zielsniveau....*

A. Kijk alstublieft opnieuw goed naar mijn eerder gemaakte opmerkingen die u hieronder opnieuw aantreft. Ik heb de sleutelwoorden die van betekenis zijn schuin gezet: "[Sterrenkinderen] zijn hier tegenwoordig op Aarde *niet zozeer om te onderwijzen of anderen de weg te wijzen* (iets dat men, vóódat men Goddelijk Bewust wordt ofwel de Allerhoogste Verlichting bereikt, zich moet *voorstellen* als weinig méér dan het geval van 'de lamme die de

## Ongewone Inzichten

blinde leidt'), maar *feitelijk* zijn zij hier om *te profiteren* van wat in deze speciale tijd aan de mensheid op Aarde wordt aangeboden: namelijk *Verlichting*.

Het enige doel voor *alle* onverlichte levensvormen is om Verlicht te worden, dat wil zeggen: om zich te kunnen Verlossen van materie, van onwetendheid, van lijden enzovoort, enzovoort. Ik haast mij eraan toe te voegen dat de levensessenties van sterrenkinderen elders in het melkwegstelsel ook nog niet is verlicht en dat om die reden deze zaden nu hier aanwezig zijn op Aarde: om profijt te trekken van dat wat zich hier op Terran gaat afspelen.

Misschien mag ik dit laatste belangrijke punt wat verder toelichten. Een punt dat zo vele spirituele aspiranten (inclusief sterrenkinderen) vaak over het hoofd zien. Voordat zij hier kwamen, begrepen de meer intelligent bewuste sterrenkinderen (in feite alle meer bewuste zielen) iets van die wonderbaarlijke gelegenheid die vandaag de dag aan alle in fysieke gedaante geïncarneerde menselijke wezens op Aarde wordt geboden. Dit feit dreef hen bovenal om hierheen te komen, want zij begrepen heel goed wat het uiteindelijke Doel is. En voorts begrepen zij, vanuit de nu geboden langverwachte Zegen, de zeldzame gelegenheid die zich nu voordoet om dit Doel te bereiken aan het eind van deze belangrijke cyclus voor de Aarde. Echter, vele, zo niet de meeste van deze geïncarneerde levensvormen zijn nu echter vergeten wat zij wisten vóórdat zij hier arriveerden (door de noodzakelijke sluier van vergetelheid van ons 3D bestaan) en in plaats daarvan lieten zij zich gevangennemen door de collectieve psychose van de Aardse mensheid. Wat jammer nu om helemaal hierheen te komen en er niet in te kunnen slagen dat te bereiken waarvoor zij juist kwamen.

Eigenlijk zijn de meeste sterrenkinderen hier niet zozeer voor de eerste keer. Zij hebben deze wereld al eeuwenlang bezocht en velen hebben lang gewacht op dit moment en hebben hier hard voor gewerkt. Ze hebben zichzelf eeuwenlang voorbereid om al hun eerdere inspanningen op Aarde en elders nu te kunnen afronden, verlicht te raken en eens en voor altijd naar Huis terug te kunnen keren. Alweer, wat een grote tragedie als zij verloren dreigen te raken voor de oogst door hun verkeerde identificatie in dit leven; wat een ramp als zij zouden blijven slapen onder de schaduw van onverwerkt karma tot het moment dat de haan het Licht van een nieuwe Dag kraait.

Als de planetaire klok nu het uur zou slaan, hoeveel sterrenkinderen denkt U, zouden in feite gereed staan om al hun kosmische illusies waarin zij zoveel tijd en energie hebben geïnvesteerd (zelfs in dit leven) los te kunnen laten en zo in staat te zijn zich te verheffen voordat de naderende calamiteiten gaan beginnen? En wie zegt ons dat de laatste gong inderdaad niet gaat luiden in het nu komende moment? Want op het moment dat de kritische massa bijeen is, zal Goddelijke Liefde zijn plaats opeisen.

*"De goddeloze op Aarde zal wenen wanneer hij de Zoon van God in macht omlaag zien komen op de wolken vanuit de hemel. Let op, o let op, want ge weet niet het uur, noch de dag dat de zoon van God komt. Laat uw hart niet vervuld zijn met aardse genoegens, noch met dagelijkse zorgen, zodat niet die dag aanbreekt en u onvoorbereid aantreft. Wees waakzaam bij elk seizoen van het jaar; en bid dat u de Heer in vreugde zult ontmoeten en niet in smart."* - Jezus

Als u objectief kunt blijven, dan zult u moeten toegeven dat als de Dag des Oordeels nu, op dit moment zou gaan plaats vinden, dit een zeer kleine oogst zou opleveren in verhouding tot de omvang van de bevolking op de planeet.

Want de sterrenkinderen zijn, net als de niet-sterrenkinderen hier op Aarde alles vergeten. En zouden wij in een dergelijke vergetelheid en evenzo onwetend over de Goddelijke staat,

## Ongewone Inzichten

werkelijk in staat kunnen zijn om iemand iets te Leren, denkt u? Zouden wij echt in staat zijn iemand naar het Doel te leiden als wijzelf het zicht zijn kwijt geraakt op de vereisten voor dat Doel en er niet in zijn geslaagd om dit te bereiken of zelfs, voor verreweg de meeste van ons, om ook maar dichterbij te komen? En als wij trachten om te Helen\*, om onderricht te geven en om anderen te leiden voordat wijzelf goddelijke Verlichting hebben bereikt, zouden we dan niet het risico lopen om de blinde te leiden terwijl we zelf nog geblinddoekt rondlopen?

\* Ik bedoel Helen op zielenniveau en daardoor waarlijk Helen.

De persoonlijkheid kan echt helemaal geen Onderricht geven ... tot het moment aanbreekt dat de goddelijke Geest door hen beweegt (en hiervoor moet onze "ik" wijken). Alleen de goddelijke Geest kan onderricht geven. In feite is het alleen de goddelijke Geest zelf die werkelijk een ziel kan Helen en hem op die manier weer terug naar Huis kan leiden.

\* Er is een overvloed aan spirituele leraren in deze wereld, maar er zijn maar erg weinig Ware Leraren, dat wil zeggen die kunnen fungeren als een Heilige Graal (volstrekt lege menselijke wezens) en die feitelijk in staat zijn om de goddelijke Geest te kunnen *ontvangen* en die de energie van goddelijk Ontwaken kunnen uitstralen.

Dus, het is okay voor ons om 'onderricht' te geven zoals bijvoorbeeld een moeder of vader hun kind iets willen 'leren', maar wie onder ons kan feitelijk iets echt *Onderwijzen* door channeling van de goddelijke Geest zelf, door het lagere zelf apart te zetten van het Grote Zelf, om het valse idee van het Ik, mij of mijn (dat slechts een aspect van onwetendheid en angst is) volkomen te laten varen?

Ziet u, wanneer een aspirant contact maakt met de goddelijke Geest weet hij onmiddellijk dat het niet hijzelf is, zijn valse zelf (ego), die Onderwijst, maar die "Raadselachtige Deugd" waarover Lao Tzu sprak. Met andere woorden het is de goddelijke Geest, de Tao zelf die door hem heen komt. Elke gedachte van 'ik ben een leraar' of 'ik kan anderen helen' of 'ik weet de weg richting Huis en kan daarom een gids zijn voor anderen' belemmert feitelijk dat de goddelijke Geest door ons heen kan werken. Waarom? Omdat ons 'ik' NIET de goddelijke Geest is, dit 'ik' is een illusie zoals alle afgescheiden wezens. Wijzelf kunnen, op zijn best anderen slechts een heel verwrongen versie van de Waarheid aanbieden en dit nu is precies "hoe de weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen". - Theosofie.

Er is een bijbels citaat en profetie die waarschuwt voor deze tijd: *"Want er zullen valse messiassen en valse profeten opstaan, en ze zullen grote tekenen en wonderen laten zien om, als het mogelijk zou zijn, zelfs de uitverkorenen op een dwaalspoor te brengen"* - [Matt. 24:24].

Dit gebeurt nu over de hele wereld en vele van deze zogenaamde leraren denken graag over zichzelf dat zij meesters, sterrenkinderen enzovoort zijn. Maar *geen van hen* straalt Heiligheid uit; *geen van hen* heeft hun beker geleegd tot op het niveau wat vereist is om de goddelijke Geest te kunnen ontvangen en uit te stralen en daarom is *niemand* van hen ook een Ware Leraar. En in hun veronderstelde 'leraar- en leiderschaps'kwaliteit (=arrogantie) zullen ze de Geest ook nooit kunnen ontvangen. En weer hebben we een geval van de lamme die de blinde leidt.

Wanneer wij die wonderbaarlijke Genade, waarvan we allemaal voelen dat die ons nu wordt aangeboden op Aarde, goed tot ons laten doordringen dan zal blijken dat de enige verstandige keuze die wij kunnen maken is om door nederig en open te worden, door onze beker te legen van alle voorgaande ideeën en veronderstellingen over wat we *denken* te weten en door ons over te geven in pure devotie en met een onbaatzuchtige smeekbede tot de goddelijke Geest. Wanneer we dit hebben gedaan, zullen wij beginnen de goddelijke Geest te *ervaren* die *door ons heen* gaat werken (iets dat het o zo graag wil doen) en pas dan 'worden wij een Leraar', maar alleen omdat

## Ongewone Inzichten

‘wij’ klaarblijkelijk zijn verdwenen waardoor de goddelijke Geest nu ongehinderd door angst en onwetendheid zijn Werk kan doen en op die manier de mensheid zegenen.

Ziet U daarom nu hoe gevaarlijk het is om te geloven dat u, of ik, of iemand anders werkelijk kan Onderwijzen, of kan Helen of anderen kan Leiden?

*"Alleen bij God is mijn ziel gerust" - [Psalmen 62:2].*

Als wij in alle oprechtheid voelen dat wij Onderricht kunnen geven, dan is er slechts één enkele en zekere manier om erachter te komen of wij onszelf wel of niet voor de gek houden: namelijk alleen onze innerlijke *Verrukking* zal ons absoluut helpen onze gedachtegang en onderricht te steunen. Mag ik u nu dan vragen, kent u die Zegening, die Extase van de goddelijke Geest wanneer u onderricht geeft? Zo niet, zou het dan niet gepaster zijn om de Waarheid te Zoeken met uw hele hart, verstand en ziel, *vóórd*at U het Pad verlaat om leraar te worden? In feite zijn het nu net deze ‘nobeledoelingen’ die aspiranten belet om Bevrijding te kunnen ervaren en een dergelijke houding zien we overal op Aarde opduiken. *"...en Jezus weende."*

### De vraag en het antwoord

Er was eens een man die al vele levens lang rond de Levensberg had rondgedwaald.

Hij was het beu geworden om soms wel dicht bij de Glorie te kunnen komen, maar er toch nooit in te zijn geslaagd daar in te mogen delen. Dus besloot hij om al zijn ideeën en geloof hierover op te geven en simpelweg God te bidden om leiding.

Hij vroeg: *“Heer, wat wilt U dat ik doe? Was er iets dat ik had moeten doen in deze speciale incarnatie om U te kunnen behagen? Wat is in werkelijkheid mijn missie hier, mijn persoonlijk programma?”*

Aangezien het gebed van de man oprecht en onvoorwaardelijk was, antwoordde God onmiddellijk en zei: *“Mijn geliefde zoon. Er is slechts Eén Missie voor iedereen en voor alle andere levensvormen onder de Hemel: slechts Eén enkel Doel, Eén Bestemming, Eén intelligente Handeling. En die is om de Waarheid te zoeken en om Mij te vinden; om naar Huis terug te keren. Alle ideeën vanuit de persoon om anderen te helpen in de illusie zijn slechts schimmige denkbeelden van het ego, dat lagere zelf die er slechts toe dienen om de Weg te versperren en de simpele Waarheid te versluieren. Dit is de reden dat jij al duizenden levens lang dat Ene Doel al herhaaldelijk hebt vergeten.”*

Op dit genadige antwoord herinnerde de man zich weer tot zijn grote vreugde wat hij zich zo lang geleden ten doel had gesteld, ver voorbij zijn vroegere en oude schaduwen van zijn vergissing. En hij besloot opnieuw om simpelweg en bescheiden God te dienen door de Waarheid te gaan zoeken, door al zijn ideeën en geloofsovertuigingen los te laten die gedurende vele incarnaties lang waren opgebouwd en om alles over te laten aan de Genade, de Wet, waarin hij zijn Geloof weer had teruggevonden.

*“Iedereen die Mij wil volgen zal al zijn denkbeelden vanuit en over het zelf moeten laten varen... Iedereen die vasthoudt aan zijn beeld van het lagere zelf, zal zijn identiteit verliezen wanneer dat beeld er niet meer is, maar eenieder die al zijn denkbeelden om Mijnerwille opgeeft om Mijn bewustzijn toe te laten, die zal in Mijn eeuwige leven delen.”* - Ken Carey, ‘The Starseed Transmission’

## Verlichting of geen verlichting

*Q. We zijn het kennelijk over sommige dingen eens en we zijn het oneens over andere dingen. En dat is normaal.*

A. Diegenen die naar Huis willen en daarom de Waarheid willen vinden, stellen geen belang in instemming of afkeuring, want zij zijn slechts op zoek naar de Waarheid (en die staat buiten elke discussie) om daarmee het enige doel van het leven te kunnen realiseren. *"Wij dansen rond in een cirkel en denken te weten, terwijl de Waarheid in het midden zit, niet denkt en alleen maar Weet."* Daarom, voor de intelligente en compromisloze zoeker is het heel 'normaal' om het met iets niet eens te zijn (want dit is toegestaan onder de Wet van de Vrije Wil), maar waar mensen het oneens zijn in belangrijke spirituele zaken als deze, zal de vastbesloten zoeker gaan ontdekken dat óf de ene óf beide partijen tekortschieten in de Waarheid. Dit zal ook blijken want, en daar zijn alle Verlichte wezens het over eens, de Waarheid is Eén en Zij staan in en worden allemaal gekoesterd door dezelfde Realiteit. Er is slechts Eén Waarheid en die is universeel. En daarom voelt de zoeker van de Waarheid zich innerlijk altijd gedwongen om zich met zijn verstand en hart neer te leggen bij kritiek en om door te gaan. En als hij inziet dat hij verkeerd doet, zal hij leren, zal hij zich aanpassen en zal hij verder gaan. Als hij daarentegen ontdekt dat de ander het verkeerd ziet, zal de zoeker van de Waarheid de discussie laten voor wat hij is (tenminste, als dit gedoemd is een onneembare barrière te worden) en gaat hij alleen voort op zijn zoektocht.

Door de eeuwen heen hebben alle Verlichte wezens de onwetende mensheid ervan verzekerd dat het enige doel van hun onheilige bestaan is om God te vinden, om de Waarheid te vinden. Als het zoeken en het vinden van die Waarheid het enige doel is van het bestaan, dan kan het niet anders dan dat wij allemaal nu nog in het stadium van onwetendheid verkeren indien wij nog steeds in dit zoekproces verkeren en dus de Zegeningen van het Ware Leven nog moeten leren ervaren. Zelfs een kind begrijpt dat. Dus als wij die Zegen van de Realiteit nog steeds niet hebben ondervonden en dus onwetend blijven, dan Weten we niet echt veel, nietwaar? Dus vertelt u mij alstublieft hoe wij, net als u, samen met nog eens 6 miljard andere menselijke wezens die tegenwoordig zo heel verloren op de planeet Aarde rondlopen, veilig en onbezwaard iets uiteen kunnen zetten over wat wij dénken te weten.?

En ik wil daar graag aan toevoegen dat ik niet wil zeggen dat ik ook maar iets Weet: 'ik' zeker niet! Geen enkele 'ik' trouwens! Maar als we gewoon kunnen toegeven dat het 'ik' niets weet en dat het 'ik' serieus op zoek is naar de Waarheid als een baby.... wel, dat is heel iets anders. Diegenen die oren hebben om te horen, laat hem horen.

Misschien kan het zijn dat ik ergens op iets gewezen heb waar u nu juist niet in geïnteresseerd was. Als dat het geval is, dan zal ik mij meteen terugtrekken uit de discussie, want dan ontbreekt er een echt Doel. De realiteit is dat de grote meerderheid van de mensen op Aarde - al dan niet voorzien van een spirituele inslag - vandaag de dag niet geïnteresseerd is om onvoorwaardelijk de Waarheid te zoeken en heeft dit dus ook nog niet gerealiseerd! Zou dat wel het geval geweest zijn, dan zou deze wereld toch een veel groter aantal Boeddha's en Christussen hebben voortgebracht, denkt U niet? Op deze Aarde zouden inderdaad ook heel veel Ingewijden en Meesters lopen (dwz ware Zoekers), maar helaas. Welnu, men kan de Waarheid niet vinden door boeken te lezen. In feite moet men over de hele wereld reizen en in elke hoek gaan zoeken, iedere steen oplichtend om te merken dat er feitelijk maar bitter weinig Boeddha's, Christussen, Ingewijden en Meesters in deze wereld zijn. Op deze zoektocht zal men zijn hart en geest moeten reinigen van alle ideeën, theorieën, geloofsuitingen, en in het bijzonder alle overtuigingen om ook werkelijk te kunnen Zien.

## Ongewone Inzichten

Daarom voelt de Waarheid zichzelf behoorlijk eenzaam hier op Aarde onder de dolende mensheid. Het voelt zich eenzaam omdat er nauwelijks iemand in hem is geïnteresseerd. Of is het misschien zo dat er nauwelijks iemand is die de nodige kwaliteiten bezit om het Pad te kunnen bewandelen, zoals alle Groten dat hebben gedaan? Deze laatste vraag is een eufemisme! Toch zijn er heel veel mensen die in hun onverlichte overtuigingen laten zien dat zij denken of geloven in de Waarheid geïnteresseerd te zijn en dat zij op het juiste Pad zijn. Echter, de wijze vermaning boven de Griekse tempel in Delphi: "*Mens, ken uzelve*" wordt maar zelden herkend in deze wereld vol illusies.

Als wij onszelf niet goed kennen, iets waartoe wij alleen in staat zijn door als een baby de Waarheid te gaan zoeken, dan zijn wij gedoemd in allerlei soorten valkuilen van misleidingen te vallen, met name wanneer wij ook maar enige overtuiging koesteren over ook maar iets in het bijzonder. Misschien wel de enige meest zekere overtuiging die wij in onze onverlichte staat mogen hebben, is dat wij absoluut niets weten! Als we ook maar iets Wisten over het Leven, dan zouden wij toch in staat zijn om werelden en levensvormen te scheppen zoals God dit doet? Wilt u het volgende verifiëren met uw hart? Als ik u zeg dat u mij niet kunt vertellen - beter nog, mij niet kunt demonstreren - dat u bij machte bent om één enkele cel in uw eigen lichaam te scheppen, klopt dit dan? Wel, wat Weten we dan eigenlijk precies?

Mag ik u het opnieuw vragen: ervaart u dagelijks de Zegening of de goddelijke Extase zoals heiligen als Ramakrishna, Sint Fransiscus en Yogananda lieten zien? Zoniet, waarom beweert u dan voortdurend iets in plaats van het stellen van hoogstnoodzakelijke Vragen zoals: wat is Liefde? Waar is God? Wat is de Waarheid? En misschien: Heer, kunt u mij niet tot een volmaakt instrument maken in Uw goddelijke Dienstbaarheid? Enzovoort.

Ziet u het heel simpele maar toch kritische punt dat ik probeer naar voren te brengen?

Wanneer we weer als een baby kunnen worden - open, leeg en onschuldig - zullen we ALLES binnen in ons Weten, want God Weet ALLES en God is een baby! Wist u dat? God veronderstelt niet dat Hij iemand kan helen, want voor God bestaat er geen 'iemand anders' en er bestaat ook helemaal geen ziekte in de Waarheid. Het gebruik van woorden wordt nu tamelijk lastig om de simpele Waarheid over te dragen (want die is natuurlijk niet te vatten in woorden en concepten omdat het een Levende, Vibrerende Realiteit is; een Stralingsvolheid, wat nauwelijks iemand op Aarde kan begrijpen), dus misschien is het beter dit tamelijk hoogstaande onderwerp maar even te laten voor wat het is.

\*Ik gebruik het woord 'Hij' voor de eenvoud. God is natuurlijk zowel mannelijk als vrouwelijk, yin en yang.

*Q. Ik denk dat de focus niet zo zeer moet zijn over wie "gelijk" of "ongelijk" heeft, maar om iedereen in zijn waarde te laten, gericht op zijn eigen niveau van inzicht.*

A. Ja, prima, maar laten we niet het belangrijke feit over het hoofd zien dat hier veel zielen verblijven die de potentie hebben om verlicht te worden ... *als* zij zich maar op tijd alle voorwaarden van de Weg terug kunnen herinneren. Als wij nog niet geïnteresseerd zijn om naar Huis terug te keren dan is dat OK in ons Vrije Wil systeem (hoe dwaas zo'n houding ook moge zijn) en we mogen nooit ingrijpen in de vrije wil.

Er bestaat geen 'gelijk' of 'ongelijk', er is alleen maar *keuze* en daardoor wel of niet deze kans te kunnen grijpen. De kaarten liggen op tafel, de laatste Oproep voor deze cyclus wordt momenteel verstrekt en tijd, ruimte en al het lijden staan op het punt om te verdwijnen voor al diegenen die het zullen redden.

*Q. Ik heb genoten van ons gesprek en ik hoop dat wij beiden van elkaar kunnen leren.*

## Ongewone Inzichten

A. Allereerst dit, een hoop koesteren is een verlangen en is daarom gebonden aan het ego en nodigt uit tot zowel frustratie als het creëren van meer karma in deze illusie. Het betekent daarom alleen maar meer lijden - voor de wereld - terwijl wij bovendien noodzakelijkerwijze gedwongen zullen worden om op een later tijdstip de knoop te moeten ontwarren waarin wij ons hebben verstrikt.

Ten tweede is er niets te "leren" omdat God ALLES al Weet en al volmaakt is. Als wij menen dat het nodig is om iets te moeten leren, dan voelen wij ons aangespoord om iets te gaan leren binnen onze bestaande realiteit van illusies en dan kunnen we slechts meer leren *over* de Grote illusie waardoor wij er ons slechts meer in verstrikken. Wat een verspilling van tijd en energie! Laten we ook niet vergeten dat wij de schuldenaar zijn van onze naaste, want alles is met elkaar verbonden. Onwetend blijven vermeerdert de illusie voor iedereen. Daarom, het enige verstandige wat we kunnen doen is om de Waarheid NU te gaan Zoeken en Verlicht te worden. Alles wat minder is, is slechts dwaasheid, de tragische bestending van onwetendheid.

### Goed en Kwaad

*Q. Ik ben het ermee eens dat er velen van ons niet verlicht zullen worden. Maar ik prefereer de positieve kant van de dingen te zien.*

A. Als er een positieve kant is, dan moet er ook een negatieve kant zijn, want het ene heeft geen betekenis zonder het andere.

De Wijze ziet beide kanten want zijn waarnemingsvermogen is in evenwicht (in wezen ziet hij geen van beiden, omdat geen van beiden bestaan).

Waarom geeft u alleen de voorkeur aan de 'positieve zijde'? Bent u misschien bang voor de duisternis? Wist u echter dat wanneer wij in een dualistisch universum (het ongoddelijke deel) naar de positieve kant slingeren, wij per definitie gedwongen zullen worden op een gegeven ogenblik terug te slingeren naar de negatieve kant?

De New Age groepen die wij genoemd hebben in het artikel 'Menselijke Liefde versus Goddelijke Liefde', hebben ook een neiging zich alleen te willen richten op hun beperkte *interpretatie* van de positieve zijde. Op die manier brengen zij zichzelf uit balans en krijgen zij een gegarandeerd karmisch bezoek van de donkere zijde. Dit is de Wet; een Wet die zo weinig mensen in de wereld echt begrijpen. Het is een onontkoombare Wet: het is de Wet van Oorzaak en Gevolg.

Zowel donker als licht, negatief en positief zijn afkomstig van de 'boom van kennis over goed en kwaad': dualiteit. Als wij maar een hapje nemen van een van de appels van die boom, hetzij de goede of de kwade, creëren we karma.

Het kwaad is de tegenpool van wat de mens 'goed' noemt. Vele mensen zijn, naar de normen van onze maatschappij, goed, erg goed, menselijk, beschaafd en liefdevol te noemen. Zulke goedheid echter mag pas echt en waarlijk goed genoemd worden als het geen enkele tegenpool zou hebben! Alle werkelijke wijzen hebben altijd de *Goedheid* van het goede ontkend, door de permanente aanwezigheid van zijn zwarte schaduw vanwege de dualistische natuur der dingen. "*Het goede is het kleinste stukje van het kwade.*" - de Egyptische Avatar, Hermes Trismegistus. Toch heeft de overgrote meerderheid van de mensen, zelfs hier in onze moderne en beschaafde maatschappij, geen enkel inzicht over deze realiteit. De volgende feitelijke bewering zal daarom waarschijnlijk



## Ongewone Inzichten

een belangrijke openbaring voor de meeste mensen kunnen zijn indien zij tenminste de werkelijkheid daarvan kunnen inzien: HET GOEDE VAN DEZE WERELD HANDHAaft HET KWADE, PRECIES ZOALS HET KWADE HET GOEDE HANDHAaft.

Als de mensheid als gevolg hiervan niet verandert, niet doorbreekt naar een totaal andere spirituele houding die ver uitstijgt boven het alledaagse gebeuren en boven al onze dualistische ideeën over goedheid en als het niet een fundamentele hergeboorte verkrijgt in een nieuwe bestaanssfeer die apart staat van deze wereld van polariteiten ("*Mijn Koninkrijk niet van deze wereld*"), wordt er karma gecreëerd en blijft dus ook de hel van de sferen van dualiteit bestaan. Zolang de mens volhardt in het gebruik van zijn biologische en primitieve 'goedheid', zal het kwade hem altijd vergezellen. Als de mens niet volledig spiritueel verandert, zal hij gebonden blijven aan de wereld van illusies ondanks al zijn plechtige verklaringen over goedheid, liefde en vriendschap. Want wereldlijke goedheid heeft zijn schaduw en de mens houdt deze schaduw in stand op dezelfde manier zoals hij zijn eigen bepaald onheilige kleine zelf handhaaft. "*Er is niemand goed; neen, niemand*". Deze woorden sprak Jezus, de Christus van het Vissentijdperk tot de mensheid op Aarde en zij zijn de meest diepzinnige en waarachtige woorden die ooit zijn uitgesproken.

*Q. Jaren geleden had ik een visioen waarbij ik uitkeek op een vallei waarvan ik innerlijk 'wist' dat die de wereld vertegenwoordigde. Alles was donker, een inktzwarte duisternis. Toen zag ik heldere, witte punten van licht die in de duisternis voortbewogen. Ik 'wist' dat ik één van deze witte lichtpunten was en ik 'wist' ook dat op tijd alle duisternis in een schitterend, wit licht zou worden getransformeerd. Ik zie geen angst en geen groeiende duisternis meer. Ik zie licht groeien. Als wij ons concentreren op het licht, dan zullen we het licht zien. Als wij ons concentreren op de duisternis, zullen wij de duisternis zien.*

A. Het is niet waarop wij ons concentreren wat telt, maar meer het *waarom* en *hoe* wij ons focussen. Als wij vermijden om naar de schaduwzijde van het leven te kijken (dat wij alleen intelligent en doeltreffend kunnen doen door het licht van ons onderscheidingsvermogen daar te laten schijnen), dan ontkennen wij dit en ontstaat angst en creëren we in wezen alleen maar meer duisternis.

### Verlichte Meesters

*Q. Er zijn hier vele sterrenkinderen en walk-ins aanwezig die al verlichte meesters zijn in andere sterrensystemen. Zij hebben er vrijwillig in toegestemd om in deze tijd naar de Aarde te komen in hoofdzaak om de mensheid te helpen verheffen.*

A. Zo is het niet echt. Uw ideeën zijn onjuist en ze misleiden u volledig, want u denkt nog steeds in termen van ruimte en tijd en die zijn allebei aspecten van de illusie.

Ik zal het u uitleggen. Het Christusbewustzijn is het laagste niveau van verlicht bewustzijn; de allereerste sport op de Hemelse Trap om zo te zeggen. Alles beneden Christusbewustzijn is onverlicht, dwz is gebaseerd op illusie. Daarom demonstreerde Jezus de Weg naar het Leven die zijn weg moet vinden door de Christus Poort.

Om iemand anders te helpen opstijgen, moet men eerst zelf verlicht worden en zo de Sleutels voor het Leven bemachtigen (zoals bijvoorbeeld Jezus deed en vóór hem nog vele anderen die Christus waren geworden). Op die manier kan hij de Weg openen voor anderen. Welnu, voor en in de Christus bestaat er geen ruimte en tijd; Christus is de tijdloze ENE - zonder verleden en

## Ongewone Inzichten

toekomst, en niet hier of daar. Moet ik nog meer ingaan over uw interpretatie van de Aloude Wijsheid, als u het heeft over verlichte meesters (dat wil zeggen niet anders dan individuele, afgescheiden wezens!), die EEN moeten zijn als zij werkelijk verlicht zijn? Moet ik echt verder uitleggen waarom het Christusbewustzijn niet vanuit het hele sterrenstelsel elders (de ruimte) hierheen hoeft te reizen om anderen te helpen zich te verheffen?

Neen. Christus - ofwel de goddelijkheid - bereidt zich voor om de gebieden van de duisternis (Aarde) *van binnenuit* binnen te treden. Het komt niet ergens vandaan maar ontstaat innerlijk, hier en nu. En Hij is EEN, niet *vele* meesters.

De zogenaamde 'meesters' waarover we hebben kunnen lezen, verblijven nog steeds op het Pad dat naar Bevrijding leidt. Zij zijn de toegang via de Christuspoort nog niet gepasseerd, want als dat zo was, hoe kunnen zij dan individuele mensen zijn met namen en met individuele persoonlijke karakteristieken?

Het grote merendeel van 'meesters' die zichzelf tegenwoordig via mediums 'channelen' zijn eigenlijk onverlichte bedriegers die zelf best in de *mening* zouden kunnen verkeren dat zij al Thuis zijn (op zijn best zou dat misschien het 'thuis' kunnen zijn van het 'Zomerland' zoals de spiritisten het noemen). Zij zijn ook zeer goed in staat het naïeve publiek te overtuigen dat zij meesters zijn. Maar omdat zij nog geen Christusbewustzijn hebben verworven, Weten zij dus ook nog niets.

Christus is Een. Het staat op het punt deze Aarde te transformeren en zal al diegenen die klaar staan om zich volledig daaraan over te geven en zo op willen gaan in Christus, naar Huis brengen. Zo simpel is het. Door de simpele Waarheid ingewikkeld te maken, creëren we alleen maar meer illusies voor iedereen.

Elk individu, of het nu een meester is of iemand anders, is in feite alleen een bundel karma, die geen werkelijke Substantie heeft, niet Werkelijk. Elk afgescheiden wezen is een illusie. Daarom zijn alle sterrenkinderen en walk-ins ook een illusie, dwz nog niet Christus geworden.

### **Tijd, Ruimte en Illusie**

*Q. Ho weet u dat het leven van sterrenkinderen elders in het melkwegstelsel nog niet is verlicht?*

A. Als het verblijft in tijd en ruimte als een 'sterrenkind' en niet als Christus, niet als Eén, dan moet het een onderdeel zijn van de illusie dwz, onverlicht, nog steeds gevallen en niet opgestegen.

*Q. Hoe weet u iets over de motivatie van elk sterrenkind die hierheen komt?*

A. Omdat de enige en ware spirituele impuls binnen elke bundel karma overal dezelfde is: om zichzelf weer in evenwicht te brengen, om uit te stijgen boven zijn illusies en op te gaan in Christus (Goddelijkheid), om weer terug te keren naar Huis waar de Echte Reis van de goddelijke Evolutie begint.

Wist u dat er in het ongoddelijk bestaan zoals dat wat de Aardse mensheid ervaart, geen ware Evolutie mogelijk is? Er is alleen een ontwikkeling van de illusie mogelijk.

Meestal leert de mensheid van wat *niet* Werkelijk is door de pijnlijke ervaringen die dit oplevert; het leert van wat het *niet* is. Dit noemen we het pad van 'neti, neti' in de yoga filosofie; het pad van 'niet dit en niet dat'. Uiteindelijk begint de mensheid, na wie weet hoeveel omwentelingen

## Ongewone Inzichten

van het wiel van geboorte, lijden, dood en reïncarnatie, zijn domme gedrag te snappen en geeft zich over aan Christus om weer op te gaan in Goddelijkheid, om weer naar Huis te keren. Dit nu is de wonderbaarlijke gelegenheid die opnieuw aan de hele mensheid over de hele wereld wordt aangeboden via de terugkomst van het Christusbewustzijn op Aarde. Het is een kans die wordt gegeven aan het eind van iedere belangrijke cyclus op Aarde wanneer het voor iedereen veel gemakkelijker wordt gemaakt om op te stijgen.

Maar er zijn er echter zo weinigen die deze kans met beide handen grijpen omdat hun rotsvaste geloofssystemen - die misleidingen in hun geest - hen belet om voorwaarts en opwaarts te gaan. Hun overtuigingen, afkomstig uit onwetendheid, belemmeren hen naar Huis terug te keren. Echter, aan de vrije wil kan niet worden getornd. Daarom beweerde ik zojuist dat er voor iedereen slechts één verstandige *keuze* is en wel om simpelweg de Genade van dit Tijdperk te aanvaarden en naar Huis te keren. Dit is ook de beste manier waarop wij anderen kunnen helpen, want al het leven is met elkaar verbonden.

*Q. Maar ik denk ook dat u het feit over het hoofd ziet dat vele sterrenkinderen van planeten komen die spiritueel en ook technologisch ver vooruit zijn en die ervoor kozen om hierheen te komen om dienstbaar te zijn en niet alleen voor hun eigen progressie.*

A. Ja, dat is zo, of tenminste dat geloven zij. Echter, deze goedbedoelende maar onverlichte (want nog steeds individuele) wezens van elders uit ruimte en tijd zijn niet in staat anderen Echt te helpen, zolang zij zelf nog steeds in de illusie verblijven. Misleid, onwetend, zelfs als die onwetendheid "spiritueel en technologisch verder is gevorderd". Er is Aardse illusie en dan komt er sterren illusie en dan is er interdimensionale illusie. De ene soort illusie kan de andere als meer superieur of wijzer beschouwen dan het eigen, maar alle illusie is nog steeds *illusie!* Het is van dezelfde onwetende aard als alle illusie. Dus in plaats dat de ene blinde de andere blinde leidt, kan het tegenwoordig misschien zo zijn dat de sterrenkinderen de blinde leiden. In wezen is er echter niet veel verschil.

*Q. Niets is echter verspild. Alles dat we leren, slaan we op in onze geheugenbank van onze zielenherinnering als een bouwblok voor ons toekomstig leren.*

A. Het is waar dat (in de illusie) de reïncarnerende karmische bundel (microkosmos) een *herinnering* bevat van zijn vorige ervaringen; ervaringen die kunnen zijn opgedaan gedurende duizenden pijnlijke levens via het pad van 'neti, neti'. Dus inderdaad, in de illusie waarin wij verkeren, is niets verloren. Echter wanneer een persoon tenslotte de Waarheid vindt en zich daaraan overgeeft, wordt *alles* van zijn karma omgezet (getransfigureerd) en op die manier compleet opgelost (ofwel losgelaten). Want waarom zou God in al Zijn Perfectie, ervoor kiezen om iets tot Zich te nemen wat niet Waar is, niet Werkelijk is, een illusie is? Inderdaad, het 'leren' waar u over sprak is ook niet Werkelijk, want op zijn best bestaat dit voornamelijk uit ongodelijke mentale, astrale en fysieke hersenkronkels en overige misplaatste verwickelingen. Het zijn omwentelingen van het wiel van illusie dat in één vlak blijft draaien; het wiel van illusie is geen spiraal omhoog. Daarom kan er ook geen waarlijk Evolutie plaatsvinden in de illusie.

Christus heeft ons daarom simpelweg voor een heel, heel lange tijd geobserveerd en op ons gewacht om naar Huis te keren. Observerend in een gedwongen stilte en in een niet geringe wanhoop, naarmate wij ons bewustzijn meer en meer lieten ontaarden door te geloven in een illusie die wij zelf creëerden. En nu bidt Christus dat de oogst groter zal zijn dan ooit tevoren. Op een bepaalde manier is het voor Liefde een nogal pijnlijke film om dit aan te zien! Met name

## Ongewone Inzichten

omdat wij, al ploeterend in denkbeeldig drijfzand, van mening zijn dat wij spiritueel vooruitgaan terwijl wij slechts 'leren' over de oneindige facetten van deze illusie!

Hoe komt het dat bijna iedereen met een spirituele inslag hetzelfde denkt als u? Omdat *alle* geschriften misvormd zijn, veranderd zijn, vervalst zijn en misverstaan. En de overgrote meerderheid van commentaren op de Universele Leer, de Aloude Wijsheid, is geschreven door onverlichte mensen die hetzelfde als u dachten, die probeerden de geschriften te interpreteren terwijl zij de Sleutel misten voor de ware betekenis. En deze Sleutel kan alleen worden gevonden met een zuiver hart en met een lege, open geest. Wanneer onwetendheid heilige en vaak versluierde, geschreven onthullingen tracht meester te worden, is het dan een wonder dat de eindresultaten zo vol verwarring zijn?

### Loutering bij het einde van een cyclus

*Q. En waarom beschouwt u de Aardemensheid als een collectieve psychose? Waarom niet de mensheid beschouwen zoals het bedoeld was en hieraan mee te helpen?*

A. Omdat het *niet* zo 'bedoeld' is en ook niet zo kón zijn. Dit is de realiteit. Suggereert u nu dat wij allemaal maar zouden moeten doen alsof, zoals zovele New Age mensen doen in hun onbewuste angst voor de waarheid aller tijden? Was Jezus een onwijs man, denkt u, toen hij de mensen vergeleek met adders en slangen?

Vergeleken met goddelijk Bewustzijn is het menselijke bewustzijn buitengewoon psychotisch. En net zo psychotisch om te beweren dat wij iets zouden Weten - zelfs maar het kleinste beetje - vóórdat wij in Christusbewustzijn verkeren.

Als wij met onze onwetende overtuiging erin blijven geloven dat alles in orde is en op die manier ontkennen dat de mensheid geestelijk gestoord is, wat doen we dan feitelijk? Wij bestendigen en vergroten de geweldige leugen, wij versterken de illusie = nieuwe karma = meer lijden = catastrofes aan het einde van de cyclus, om daarna opnieuw het levensveld van de planeet opnieuw te reinigen, zodat karma een nieuwe kans krijgt om weer te kunnen worden rechtgetrokken in een nieuwe en betrekkelijk schone wereld: een Tuin van Eden. En opnieuw zal in de nieuwe wereld, de nieuwe mensheid worden gewaarschuwd: "Eet niet van het fruit van de boom van kennis van goed en kwaad" die bij dualiteit thuishoort, de onheilige illusie, want "als je het doet, zul je opnieuw eindigen in dezelfde chaos als de mens van de 21ste eeuw!"

Voor de onwetende mensheid is het leven een almaar toenemend proces van uitkristallisatie, totdat de dood barmhartig een uitweg biedt met een nieuwe, frisse start via reïncarnatie. "*Zo boven, zo beneden*", zoals het Hermetische gezegde luidt. Als daarom deze cyclische gelegenheid zich voordoet in het bestaan van een individu in één enkel leven, dan moet het ook bestaan voor de hele menselijke levensgolf als geheel.

In feite hebben deze opschuddingen aan het einde van cycli (dwz karmische zuivering of loutering) al eerder plaats gevonden zowel op onze planeet Aarde als ook op talrijke andere werelden in dit sterrenstelsel. Wij kunnen dit beschouwen als toepassingen van de goddelijke Wet van Barmhartigheid. Ze kwamen tot stand voor het planetaire levensveld als totaal om het in zijn geheel te beschermen tegen zijn ondergang (het kwaad richt zich uiteindelijk altijd tegen zichzelf als het op zijn beloop gelaten wordt; net als kanker vernietigt het absoluut alles). Het hoogtepunt van deze noodzakelijke cyclische fenomenen wordt door bepaalde profeten en zieners ook wel 'Dag des Oordeels' genoemd.

## Ongewone Inzichten

Het is al vele malen gebeurd - tijdens het Hyperborische tijdperk, het Lemurische tijdperk, het Atlantische tijdperk en ook al twee en dertig keer tijdens het huidige Arische tijdperk - dat een soort scheiding heeft plaatsgevonden tussen de 'rechtvaardigen' en de 'onrechtvaardigen', tussen hen die de geest van Aardse dingen aanbidden en diegenen die de Toegang naar het goddelijke Koninkrijk aan het zoeken zijn, om door de poort van Christus het Gezegende gebied van Eeuwige Vrijheid binnen te treden.

Zij die ogen hebben om te zien, laat hen zien.

### **De essentiële keuze voor iedereen**

*Q. Denkt u niet dat er andere planetaire overgangen zijn geweest met een dergelijke verheffing sinds het begin der tijden?*

A. Natuurlijk zijn die er geweest. Het ongoddelijke universum is heel groot en bevat een welhaast oneindig onverlicht (ongoddelijke, niet verheven) leven.

*Q. Wij hoeven niet naar deze planeet te komen om verlicht te worden. Andere planeten verheffen zich ook wanneer de tijd hiervoor rijp is.*

A. Dus waarom zijn er dan zoveel sterrenkinderen hier op Aarde? Net als zoveel andere mensen ziet u niet de omvang in van wat er feitelijk hier op Aarde staat te gebeuren. De reden dat zoveel ongeïntegreerde levenszaden (zielen) hier momenteel op Terran zijn, is omdat er hier een buitengewoon speciale kans voor verlichting wordt geboden, zoals nergens anders kan worden ervaren binnen de begrenzingen van dit sterrenstelsel.

Heel kort gezegd, de Aarde is het domein voor een heel bijzonder experiment in ons lokale melkwegstelsel; een experiment waarin vele verschillende culturen uit ons hele sterrenstelsel bij betrokken zijn en dat op het punt staat een hoogtepunt te bereiken in een lange fase van zijn ontwikkeling. Sterrenkinderen uit vele verschillende bronnen in tijd en ruimte hebben een karmische band met deze wereld opgebouwd en al een eeuwigheid hebben zij gewacht op dit nu zo nabije moment. Ik overdrijf niet wanneer ik u verzeker dat er geen enkele andere planeet is in ons hele sterrenstelsel die datgene ondergaat wat nu op Aarde plaatsvindt. Daarom zijn de sterrenkinderen hier: a) om hun karma in evenwicht te brengen dat, in hun geval, onafscheidelijk verbonden is met het Aarde-experiment en b) om zelf verlichting te kunnen bereiken (als zij tenminste hun eigen karma kunnen inlossen). Geen enkele planeet biedt op dit moment een dergelijke kans hiervoor in zo'n korte tijd. Nu u dit weet, zou u zich ook niet haasten om hier nu op tijd te zijn? En inderdaad, is dat ook niet precies *waarom* u hier nu bent? Misschien is het dan wel het beste om zo snel mogelijk de Waarheid te gaan herinneren, wat alleen mogelijk is als u een serieuze Zoeker van de Waarheid wilt worden.

*Q. Het is geen ramp als sommige mensen het deze keer niet halen.*

A. Neen, niet als u er geen probleem mee heeft om te wachten tot de volgende belangrijke cyclus op een of andere 3D planeet elders in het sterrenstelsel en ondertussen een behoorlijk lange lijdensweg moet doorstaan gedurende ontelbare levens. Houdt u van het fysieke vlak? Zo ja, dan veronderstel ik dat u zich echt helemaal niets herinnert van uw zich uitbreidende, bevrijdende, goddelijke oorspronkelijkheid!! En u zult zich dit pas gaan herinneren wanneer u een werkelijke Zoeker wordt.

## Ongewone Inzichten

*Q. Zielen hebben de hele eeuwigheid tot hun beschikking om verlicht te kunnen worden en elke ziel zal opstijgen op het juiste moment op de juiste plek.*

A. Dat lijkt op een cliché. Vertelt u mij, komt dat "juiste moment" nu vóór of ná duizenden en duizenden jaren lange periodes vol onnodige ontberingen, pijn, ellende, oorlogen, honger, zielenstrijd en lijden in al zijn veelzijdige vormen?

Verheffing of verlichting is een *keuze* en niet iets als een "juist moment".

### Hoe lief te hebben

*Q. Iedere lichtwerker zou moeten weten dat de primaire voorwaarde om verlichting te kunnen bereiken is om lief te hebben, zoals onze hemelse Vader onvoorwaardelijk liefheeft. Als je niet onvoorwaardelijk kunt liefhebben ben je nog niet klaar voor verlichting.*

A. Opnieuw een cliché, en deze keer nog een verkeerde ook. Want, zoals het duidelijk uiteen is gezet in het artikel 'Menselijke Liefde versus Goddelijke Liefde' kent een mens geen Ware Liefde. Het is onmogelijk voor jou of mij om werkelijk Lief te hebben, want zoals we hebben bewezen, als wij niet eens één cel van ons eigen lichaam kunnen scheppen, hoe kunnen we dan zoiets goddelijks doen als waarlijk Liefhebben?

Alleen de Liefde - God alleen - kan Lief hebben en wanneer die Liefde van God door ons heen stroomt (alleen mogelijk in onzelfzuchtige overgave, alsof we een baby zijn), dan komen we tot het besef dat de illusie voorbij is, dat wij Thuis zijn en feitelijk zullen we merken dat wij om te beginnen nooit zijn afgedaald, maar voornamelijk een illusie hebben gecreëerd, een droom in onze eigen geest die ons onophoudelijk in beslag hield!

Door te blijven denken in termen van verheffing, tijd, ruimte, mij, jou, ziekte, healing, gids zijn enzovoort, enzovoort, laten wij de illusie almaar toenemen.

*Q. Als je jezelf tot een instrument maakt van de Geest, zult u nog versted staan wat er door u heen kan stromen.*

A. Maar hoe kan 'ik' mij op iets voorbereiden om te worden gebruikt door Goddelijkheid? Vanzelfsprekend kan toch alleen Goddelijkheid dit doen? Alleen Tao kan Liefhebben wanneer het 'ik' uit de weg gaat en ook blijft.

De woorden die wij gebruiken en de ideeën die wij koesteren, verstoppen onze geest en kleuren onze persoonlijke illusie. Woorden en ideeën hebben macht. Het is daarom belangrijk om ze zorgvuldig te kiezen. Uw denken en blinde overtuiging beletten u om de Zegen van uw eigen ware Natuur hier op dit moment te kunnen ervaren.

*Q. Vele malen heb ik gesproken zonder te weten wat ik zou zeggen om alleen maar achteraf te merken dat ik iets heel zinnigs heb gezegd tegen de persoon die luisterde.*

A. Er bestaat een heel lichtgevende (relatief) hogere zelf, waarvan vele mensen geloven dat dit hun goddelijke Zelf is. Dit is echter niet zo. Als u geen Verrukking en Zegeningen ervaart, dan is het niet uw Ware Christus zelf die spreekt, want Goddelijkheid spreekt niet in woorden, het Straalt de Waarheid vanuit de Hemel; zijn woord is daarom een goddelijke Vibratie.

De lipikawezen, het hogere zelf wordt 'Lucifer' genoemd in de goddelijke Mysteriën: de bringer van het koude licht. Het is vol van begrip en zal graag advies geven als dat de illusie in stand kan houden.

## Ongewone Inzichten

*Q. Wat healing betreft: wanneer ik een groepshealing leid, is alles wat ik zeg, "lieve God, alstublieft, maak ons tot pure en perfecte kanalen zodat uw liefde door ons kan komen en uw Geest kan genezen zoals het U goeddunkt."*

A. Het is het helderste dat u vandaag heeft gezegd, los van "wanneer ik ... leid".

### Samenvatting

U heeft gelijk, ongeïntegreerd leven heeft een eeuwigheid tot zijn beschikking waarin het kan kiezen om het Pad te betreden en om zo weer op te kunnen rijzen. Maar het heeft ook een eeuwigheid om, zo het daarvoor kiest, om telkens weer en opnieuw de lijdensweg van dat eeuwig draaiende wiel van geboorte en wedergeboorte te ondergaan in het ongoddelijke universum, waar onafwendbaar dood en onrust de enige zekerheden vormen.

Zonder ware Kennis (dat naar Wijsheid leidt) en in plaats daarvan voorzien van verkeerde kennis, lijken wij op dit unieke tijdstip op Aarde op de blinde man in de vallei van de schaduwen van de dood. Op die manier missen wij per definitie de kans van dit tijdperk. Een gelegenheid die wij voor een heel lange tijd niet meer zullen krijgen.

## **DE TEGENPOLEN VAN ARMAGEDDON**

Dienstbaar-aan-Anderen (DAA) of Dienstbaar-aan-Zichzelf (DAZ): [Service-to-Others (STO) en Service-to-Self (STS)]

*V: Er worden op dit moment veldslagen geleverd over galactische gebiedsuitbreiding, vrijheid enzovoort en daarbij spelen diegenen die "Dienstbaar-zijn-aan-Anderen" een grote rol. Deze Dienaren zijn gedwongen om geweld te gebruiken tegen de duistere machten, want deze machten hebben geen respect voor de vrije wil en wat dies meer zij.*

*Deze krijgers zijn momenteel hier op Aarde en ze zijn nodig, want diegenen die "Dienstbaar-zijn-aan-Zichzelf" halen zoveel mogelijk naar zichzelf toe in deze laatste dagen vóór de transformatie aller tijden plaatsvindt.*

A: Je vergist je. Je hebt 't slechts over één kant van de grote slag van Armageddon. Het is dualiteit die met een ander aspect van zichzelf in gevecht is in de sferen van tegenstellingen. Goddelijkheid vecht niet tegen het kwaad en doet ook niet "goed", want zowel goed als kwaad zijn dualistische illusies die allebei buiten de Goddelijke sferen vibreren.

Door onwetendheid zijn de zuivere leringen en dito leraren misverstaan en is de wereld voor de gek gehouden door te denken in termen van ik-zelf en een ander zelf. Welke kant men ook kiest, DAA of DAZ, men is aan het polariseren en op die manier wijkt men af van de Middenweg, waar de Waarheid huist. Wanneer men naar rechts zwaait, garandeert de wet van dualiteit dat er een

## Ongewone Inzichten

slinger naar links moet volgen, want evenwicht is een universeel gebod. Als je ook maar met “iemand” strijdt levert, al is het maar in gedachten, dan lever je slechts strijd met een aspect van de dualistische illusie. En dit zorgt ervoor dat je hieraan gebonden blijft. Hetzelfde geldt door “iemand anders” te willen helpen, want dit betekent dat je de illusie van “het andere zelf” helpt. In beide gevallen wordt karma gecreëerd ten gevolge van een onverlichte geest.

De krijgers waarover je spreekt, kunnen misschien in een bepaald opzicht wel een nobele inborst hebben, maar zijn niettemin onverlicht. Hún handelingen vormen in feite een deel van het totale probleem in deze wereld, precies als die van het kwaad zelf.

*V: Maar diegenen die het kwaad bestrijden, verrichten een grote dienst voor de vertrapten en onwetenden.*

A: Net als de meerderheid van de mensheid zie je nog niet de Waarheid. Denk je werkelijk dat de Goddelijke macht zo beperkt is dat het moet vechten tegen het kwaad? Goddelijkheid, de Waarheid, vecht nergens tegen, hoeft niets te bestrijden, het IS het AL.

*V: Eureka! Ik denk dat het kwartje is gevallen! Als je zelfs niet hier vibreert - in dualiteit - word je hiervoor onaantastbaar, nietwaar?*

A: Klopt. Er is dualiteit: goed en kwaad, het zelf en een ander; en daarnaast is er de goddelijkheid, de Waarheid, die gewoon totaal *anders* is.

*V: Christusbewustzijn staat boven beide tegenpolen.*

A: Ja, Goddelijkheid vibreert buiten alle kunstmatige, door de mens gemaakte dualiteiten; het heeft daar niets mee te maken.

*V: OK, begrepen.*

A: Zo lang we denken aan onszelf of aan een ander zelf, houden we vast aan de afscheidende illusie van dualiteit. In beide gevallen wordt dualiteit gevoed, wordt karma gecreëerd en blijven we gebonden aan de illusie.

Zie je hoe bijna de hele wereld op een dwaalspoor zit? Speciaal diegenen die denken goed te doen door anderen te helpen?

*V: Ja, ik begrijp het. Deze waarheid voelt heel vertrouwd aan. Het zit ergens in mijn zielenherinnering.*

A: Goed en kwaad bestaan allebei niet in de Waarheid. Alle vormen van dualiteit zijn illusies geboren uit het menselijke verstand.

*V: Juist. Natuurlijk, bedankt. Nu begrijp ik het!*

A: De dualistische geest is de bron van alle problemen.

*V: Dit zie ik nu ook in. Het verstand behoort bij het afscheidende ego. Het denkt in dualistische termen.*

A: Ja. Wanneer een onzuiver hart of onverlichte geest iets leest over DAA wordt het gevoel van het ego opgewekt om “goed” te doen, maar waar goed bestaat, moet ook het kwaad bestaan om dit weer te balanceren. Vandaar dat mensen die iets “goeds” doen de dualistische illusie voeden en indirect het kwaad opwekken. Daarom leerde Boeddha aan zijn discipelen om de *Middenweg* te bewandelen tussen alle soorten tegenstellingen in en daarom schreef de ingewijde Paulus, in het Nieuwe Testament: *"Iedere keer dat ik iets goeds tracht te doen, eindig ik met het kwaad."*



## Ongewone Inzichten

Dienstbaarheid aan anderen is een dualistische valkuil voor de beperkte menselijke geest. Het is een van de moeilijkst te herkennen verleidingsstrikken, want het lijkt zo redelijk en liefdevol en onbaatzuchtig. Maar de Goddelijkheid dient anderen niet op de zeer persoonlijke manier zoals de mens zich dit voorstelt. Wanneer Goddelijkheid wordt geraakt, straalt het juist in alle richtingen uit en zegent iedereen. In de Goddelijke wereld bestaat er geen 'ander' om te dienen! Zie je nu die hele subtiele valstrik die is opgezet voor zoveel goed bedoelende mensen? "Doe goed, dien anderen en jij zult gered worden!" Het is een leugen, die de mens net zo bindt als kwaad doen of egoïstisch zijn. De juiste omschrijving om succes te hebben, zou moeten zijn: "Zoek God, heb God lief en leef slechts voor God (en geen 'anderen') en alles zal je worden onthuld." Het is een subtiel maar uiterst gewichtig verschil, en toch wordt er zoveel trots en misleiding over de hele wereld gecreëerd met het idee van 'ik ben een ander aan het dienen'. Zoveel spirituele groepen en filantropische organisaties zijn bezig met hun werk, voorzien van een *theorie* over dienstbaarheid, maar ofschoon hun diensten nodig en bruikbaar zijn, begrijpen zij niet dat deze in en van zichzelf NIET tot Bevrijding leiden. En wanneer ze worden uitgevoerd met enig opzet dan wel vanuit bepaalde overwegingen zoals "ik ga die en die personen helpen", dan binden zij zich in feite volledig in dualiteit. En dit leidt tenslotte alleen maar tot verwarring, uitputting en spirituele frustratie.

Ware spirituele en werkelijk verdienstelijke en probaat werkende Dienstbaarheid is *de natuurlijke 'uitstorting' van Liefde en Wijsheid vanuit het goddelijk afgestemde hart en geest*. Dit is niet iets als een persoonlijke planning of streven, hoe goed bedoeld het ook moge zijn.

Een voorbeeld: er bestaat een erg populaire en hedendaagse gechannelde leraar die vandaag de dag miljoenen mensen op het verkeerde been zet. Deze leraar heeft de fundamentele vereiste om zich af te stemmen op de Goddelijkheid heel slim verdraaid door de manier waarop hij DAA en DAZ uitlegde: polarisatie. Dit heeft hele menigten om de tuin geleid door hen te laten geloven dat zij zich op het heilige Pad van Verlichting bevonden door Dienstbaar aan Anderen te willen zijn in hun geest! Deze leraar echter had nog geen Christusbewustzijn verworven. Daarom was hij niet spiritueel bevoegd om de Weg te openen of om die reden de Waarheid te onderrichten. Deze gechannelde entiteit creëerde veel karma in het oude Egypte toen hij destijds op dezelfde wijze vele anderen misleidde en nu hij heeft het weer gedaan en miljoenen geloven nu na het lezen van zijn boeken, dat door Dienstbaar aan Anderen te zijn, zij de oogst of 'verlichting' kunnen bereiken. Deze mensen zullen inderdaad erg teleurgesteld worden, want 'goed' houdt het kwaad in leven en creëert een karmische band aan het wiel van geboorte en wedergeboorte.

Laten we duidelijk zijn: het kwaad is de tegenpool van wat de mensheid 'goed' noemt. Misschien kunnen vele mensen, naar de normen van de maatschappij, worden beschouwd als goed, erg goed, humaan, beschaafd en liefdevol. Echter, zulke goedheid kan pas waarlijk als heel goed worden gekwalificeerd als het helemaal geen tegenpool zou hebben! Alle echte wijzen hebben dan ook altijd en absoluut de *Goedheid* van het 'goede' verworpen door zijn altijd aanwezige zwarte tegenpool, door de dualistische natuur van alles. Toch heeft de overgrote meerderheid van de mensheid, zelfs nu nog in onze moderne en beschaafde maatschappij, geen enkele notie over deze werkelijkheid. Daarom zou de volgende feitelijke verklaring voor de meeste mensen een uiterst belangrijke onthulling kunnen zijn, mits zij ook in staat zouden zijn de waarheid hier van in te zien: *het goede van deze wereld onderhoudt het kwade, precies zoals het kwade het goede in stand houdt*.

Daaruit volgt dat als de mensheid niet verandert, niet doorbreekt tot een totaal andere spirituele levenshouding die ver uitstijgt boven alle afgezaagde en dualistische ideeën over goedheid,

## Ongewone Inzichten

karma blijft ontstaan en evenzo de ongoddelijke, hallucinerende sferen van dualiteit blijven bestaan. Zo lang de mens vasthoudt aan zijn biologische en primitieve opvattingen over 'goedheid', zal het kwaad hem tot in de eeuwigheid blijven vergezellen. Als de mens niet komt tot een totale omwenteling op spiritueel gebied zal hij voor eeuwig aan de lagere werelden vastgeklonken blijven ondanks al zijn plechtige verklaringen over goedheid, liefde en vriendschap. Want wereldse goedheid heeft zijn schaduw en de mens onderhoudt die schaduw precies zoals hij zijn eigen lagere ego-zelf onderhoudt. *"Er is absoluut niemand goed; neen, niemand"*. Deze woorden werden gesproken door Jezus, de Christus van het Vissentijdperk in relatie tot de mensheid op Aarde en zij zijn de meest diepzinnige en meest waarachtige woorden die ooit zijn geuit.

Het ontbreken van dit fundamentele inzicht is de oorzaak van al het lijden in de wereld en hiervoor werd al uitvoerig gewaarschuwd in de dagen van de Tuin van Eden en het kan nog altijd worden teruggevonden in het Boek Genesis: *"...maar jullie mogen niet eten van de boom van kennis van goed en kwaad"*.

*V: Ik begrijp het!!!!*

A: Zie je nu in wat deze 'goede' spirituele krijgers aan het doen zijn in hun nobele pogingen om het kwaad te bestrijden?

*V: Ja. Wij moeten hier volledig bovenuit stijgen. Boven zowel goed als kwaad. Met geen van beiden maar iets te maken hebben. WOW! Ik zie nu duidelijk in hoe de mensheid zichzelf ketent door een gebrek aan echt inzicht!*

A: Wanneer wij het kwaad bestrijden, voeden we het. Punt uit. Wanneer wij de tegenpool van het kwaad, het goede, dienen, voeden we nog steeds deze dualiteit en op die manier blijven we karmisch belast en gebonden aan deze zelfde illusie, waardoor wij telkens weer worden teruggevoerd naar reïncarnatie en bijbehorend lijden om te proberen het de volgende keer weer op orde te krijgen.

Daarom raken vele mensen tegenwoordig snel occult bezeten, want de tijd van de grote Versnelling (in vibratie) is aangebroken en de polariteiten - de tegenpolen - gaan steeds sneller optreden en steeds sneller wisselen.

*V: Ik zie dit momenteel overal gebeuren.*

A: De wereldverbeteraars zijn meegesleurd in de strijd van Armageddon. Zij dragen momenteel bij aan zijn almaar sterker wordende macht door zichzelf op dualisme te blijven concentreren.

*V: Wat een val. Het draait allemaal om dualiteit.*

A: En mocht een spirituele krijger ervoor kiezen om het kwaad vanuit persoonlijke motieven te blijven bevechten, zal hij tenslotte worden overspoeld door onheilige krachten want hij gaat ten onder. Dit is de natuur van Armageddon en de mensen die 'Dienstbaar zijn aan Anderen' voeden de menigten die 'Dienstbaar zijn aan Zichzelf'. Het is het spel van tegenstellingen in dualisme dat elkaar in leven houdt. En tegen het einde van een cyclus culmineert dit tot Armageddon: het allerlaatste conflict tussen dualistisch goed en kwaad. Beide vormen DAA en DAZ leveren strijd met elkaar onder de vlag van de 'antichrist', dwz datgene wat niet de neutrale Waarheid vertegenwoordigt: het is antiwaarheid ofwel leugen. Goedheid is een leugen, net als het kwaad. Zelf, en een ander zelf zijn ook allebei leugens. En elkaar willen dienen staat gelijk met het samenstellen van de grote leugen in onze geest. Er bestaat alleen maar God.

## Ongewone Inzichten

*V: Het is zo diepgeworteld, ingekankerd tijdens vroegere en de huidige incarnaties van verkeerde opvoeding en onderricht. Is dit wat bedoeld wordt met wat sommigen beweren: "Satan is gekomen om de hele mensheid op te eten"?*

A: Satan is gekomen om zichzelf in de mensheid op te eten. Dualisme keert zich altijd tegen zichzelf. De dualistische sferen die Gaia tegenwoordig zowat hebben verstikt, staan op het punt om te worden geneutraliseerd door het naderende Christusbewustzijn, het Licht van de Waarheid.

*V: Is dit de reden dat sterrenkinderen en walk-ins hiernaar toe zijn gekomen?*

A: Sterrenkinderen en walk-ins - althans de meeste van hen - zijn hier nu aanwezig om zich te zuiveren van alle aanwezige karma. Maar er zijn er maar weinig hier die naar Huis terug zullen keren via Christus, want er zijn er ook maar weinig die volledig die alomvattende Wet hebben onthouden: de Wet van Een versus de wet van dualisme.

Wanneer wij dus voor onszelf proberen om nog beter de mensheid van dienst te willen zijn in plaats van ons eenvoudigweg af te stemmen op Gods Wil, dan komen we terecht op de roetsbaan van deze illusie. En die leert ons ongetwijfeld wel het een en ander door de pijn van teleurstellingen in deze school van harde klappen.

Er is slechts één ding van belang in dit leven, speciaal aan het einde van een heel belangrijke wereldcyclus, en dat is God zoeken. Wanneer wij God vinden - de levende Waarheid - zullen we merken dat er alleen God is die dient en niet wijzelf. Geen enkel greintje persoonlijk streven om goed te zijn of om goed te doen zal ons kunnen helpen om helemaal leeg te worden met de bedoeling de alomvattende genade van God te kunnen ontvangen. Integendeel, iedere gehechtheid aan ook maar enig dualistisch idee zal onze onvermijdelijke Terugkeer naar God slechts uitstellen en ons de nodige lessen leren via lijden.

## **IMITATIE SPIRITUALITEIT**

Tegenwoordig zien we in de hele wereld vele spirituele leraren en dito groepen en sommige van hen hebben veel en goede inzichten en zijn vaak met de beste bedoelingen bezig. Wanneer we hun activiteiten echter vergelijken met die van het Geheiligde Pad, het Pad van alle Avatars, het Pad der Waarheid, dan wordt voor ons duidelijk dat de overgrote meerderheid van spirituele groepen en zogenaamde verlichte leraren het in hoge mate op een akkoordje gooien over het Hoogste, over de Waarheid. Zij beoefenen in feite niets anders dan wat het scherpzinnige oog en het pure hart herkent als 'imitatie spiritualiteit'.

De huidige cultuur van imitatie spiritualiteit heeft kunnen ontstaan door een gebrek aan ware Kennis en vanuit zelfzuchtige motieven. We vinden dit bijvoorbeeld duidelijk terug binnen de New Age beweging, waar de algemene focus is gericht op persoonlijk voordeel en gewin. We zien zoveel mensen tegenwoordig die hun eigen (persoonlijke) ideeën willen overdragen over hoe nu het beste licht, liefde en vrede op aarde kan worden gebracht. Maar het overgrote deel van al die

## Ongewone Inzichten

mensen moet zulke deugden zelf nog realiseren. In deze tijd waarop *alles zich versnelt* op Aarde, duiken voortdurend nieuwe spirituele groepen en leraren op; individuen die zichzelf tot meester of tot leraar hebben uitgeroepen. En we zien een bonte verzameling van groepen discipelen en wereldverbeteraars die de bekende stoet aan bezienswaardigheden vormen binnen de spirituele supermarkt van tegenwoordig. Vaak zien we dat zulke groepen - nieuwe en reeds bestaande - de neiging vertonen om met de beste bedoelingen zichzelf en deze planeet te willen helen, maar alle werkelijk verlichte Meesters, Heilige Orden en Mysteriescholen hebben door de eeuwen heen onderwezen dat het persoonlijke 'ik', deze wereld en alles wat daarin verkeert, niet het doel van het leven is en op het spirituele pad ook niet onze focus zou mogen zijn. En die verkeerde focus ontstaat als gevolg van een gebrek aan ware Kennis en bewustwording over het doel van de menselijke fysieke incarnatie. En zonder deze Kennis kan het spirituele Pad niet worden gevonden, laat staan worden bewandeld.

Het verbeteren van de kwaliteit van het bestaan in deze wereld is *niet* het doel van ons leven. Boeddha sprak over deze wereld als van een belletje op de oceaan. Een illusie die net zo zeker verdwijnt als die was verschenen. En hij onderwees de spirituele aspirant dat hij op de een of andere manier daar niet aan gehecht mocht raken. Jezus zei in niet mis te verstane termen, *'Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld'* en hij drong er bij de mensheid op aan om allereerst dat Koninkrijk te gaan zoeken. Want alleen al het zoeken naar en het vinden van het ware Leven (het Koninkrijk) zal alle onrecht, pijn en alle lijden van de zelf gecreëerde uiterst netelige positie van de mens kunnen rechte trekken en ook de Weg openen naar het uiteindelijk Doel van het leven. Omgekeerd zal ware heling en verlossing van het lijden ook nooit worden bereikt via een persoonlijke en wereldse focus of bewustzijn. En het afgescheiden ego of 'zelf' maakt al zijn problemen alleen nog maar gecompliceerder door zijn 'zelf'-inspanning. Precies als een hond die achter zijn staart aanrent, kan het 'ik' alleen maar rondcirkelen, gedwongen als het is om continu zijn band met 'het wiel van geboorte, dood en lijden' zoals Boeddha het noemde, te bestendigen.

Om te proberen deze wereld en de mensheid te helen vanuit een onverlicht perspectief is hetzelfde als wanneer iemand die blind is de weg probeert uit te leggen aan iemand die is verdwaald. De wereld kan alleen maar worden geheeld wanneer de mensheid een waarachtige focus en motivatie gaat uitoefenen. Heling is slechts mogelijk wanneer het hart van de mensheid zich opent en wanneer diens geest de juiste richting op kijkt. De oplossing van alle wereldproblemen die door onwetendheid zijn ontstaan, komt slechts in zicht als alle zelf gecreëerde ideeën en neigingen worden opgegeven. Simpelweg door niet meer naar het aparte zelf te kijken, maar omhoog naar de universele Geest en het Goddelijk Plan voor de Aarde. De oplossing van lijden, duisternis en onwetendheid is per definitie een *goddelijke* oplossing en kan nooit worden gevonden binnen de afzonderlijke en beperkte natuur van het persoonlijke zelf of binnen die overvloed aan speculatieve ideeën, projecties en misleidingen. Zulke persoonlijke, onwetende overtuigingen zorgen alleen maar voor nog meer afscheiding en het bewijs daarvan blijkt zonneklaar als we het reilen en zeilen aanschouwen van onze wereld. En deze overtuigingen worden ook weerspiegeld door al die talloze individuele en verschillende meningen en idealen die worden verkondigd door evenzoveel spirituele groepen en leraren.

Een juiste focus is essentieel als de zoeker van de Waarheid uit wil stijgen boven de veelsoortige verleidingen en valstrikken van de pseudo-spiritualiteit die we overal in de wereld aantreffen. De pijn van het hart van onze wereld en al het lijden van de mensheid worden opgelost en kunnen tenslotte permanent worden geheeld als de focus is gericht op dat wat al Waar, Heel en Compleet

## Ongewone Inzichten

is. En bepaald niet wanneer we het richten op het individuele zelf of op onze vergankelijke wereld van verschijningen. Slechts wanneer iemand omhoog kijkt naar het Hoogste, naar de Waarheid zelf, zal hij in lijn en in harmonie kunnen komen met de universele Wet en zal op die manier een waarachtige Spiritualiteit zich bij hem gaan openbaren. Want hij zal op een heel natuurlijke manier worden geïnspireerd om het Goddelijk Plan te dienen. Alleen een dergelijke opstelling die gepaard gaat aan een bijbehorende spirituele harmonie, kan de ziekelijke toestand van de wereld herstellen. Menselijke misleiding kan pas worden rechtgezet op het moment dat de zoeker in contact is gekomen met de Werkelijkheid en zich op die manier heeft kunnen afstemmen op de oorzaak en doel hiervan. Iets anders te gaan zoeken en te gaan beoefenen, al datgene wat bedoeld is voor eigen genoeg en profijt, zonder het geheel en samenhang hiervan goed te herkennen, is niets anders dan imitatie spiritualiteit en dit dient niets meer dan de persoonlijke ideeën en grillen van het afzonderlijke zelf en leidt naar nog grotere verwarring en lijden. Want afscheiding (van God, het Al) staat gelijk aan pijn.

Om nu de geest van de Waarheid en zijn Plan te kunnen vinden, zal men de Waarheid onvoorwaardelijk moeten zoeken met een onzelfzuchtige focus en motivatie. Elke mindere activiteit van het verstand of emotie, zelfs wanneer het afkomstig is vanuit een nobele bedoeling om 'datgene te willen doen wat juist is', is nog altijd een persoonlijk verlangen, een ideaal dat gecreëerd wordt door het beperkte perspectief van iemands afzonderlijke werkelijkheid en ervaringen. Geen enkele goede bedoeling kan ooit een perfecte wereld creëren. Integendeel, zo'n persoonlijk getinte houding vindt zijn weerslag in nog meer conflict en afscheiding van de Werkelijkheid, de onpersoonlijke Realiteit die altijd al Perfect was en die nu wacht tot de mensheid zich door middel van zijn eigen vrije wil weer gaat afstemmen op zijn genadige Wetten. Uitstel op zo'n goddelijke afstemming creëert slechts meer karmische banden met het wiel van geboorte, dood en lijden. Het is een voldongen feit dat een persoonlijke focus slechts maar heel beperkt is en slechts leidt tot degeneratie terwijl een goddelijke focus bevrijdend en bezielend is. Laten al die egozoekers in de hele wereld gaan inzien dat, als al die belemmerende bijbedoelingen eens niet meer mee zouden spelen, er voor hen een veel grotere levensvitaliteit, een meer waarachtige spiritualiteit en een veel dynamischer levensdoel te wachten staat.

In deze laatste dagen van een belangrijke wereldcyclus zijn er een heleboel mensen die zich bezighouden met allerlei interessante zaken, van persoonlijke heling en zelfontwikkeling tot en met de gechannelde raadgevingen en verheven boodschappen van hen die overleden zijn. Vandaag de dag bestaat er een wereldwijde markt voor paranormale adviezen, voor talrijke methoden van zelfontdekking, (geestelijke) reizen, spiritueel ontwaken, healing van de ziel, magische rituelen, regressietherapie over voorbije levens, enzovoort, enzovoort. De lijst is eindeloos en zou een groot aantal levens vergen voor één persoon om zelfs maar een klein deel ervan te kunnen beoefenen. Veel van die activiteiten zijn op zich niet verkeerd of gevaarlijk, maar zonder de aanwezigheid van een juiste focus en juiste houding leidt het slechts tot de ronddraaiende carrousel van gretige verlangens van het persoonlijke 'ik'. Ze cultiveren en verfijnen het kleine zelf van het ego en leiden dus niet naar Dat wat al Perfect is.

Er zijn een heleboel mensen over de hele wereld - en er komen er steeds meer - die spirituele boeken schrijven en workshops geven. En opnieuw zeggen wij, dat zij dit allemaal doen voordat er maar in enige mate bij hen iets is gerealiseerd van een hogere orde dan slechts filosofische inzichten, laat staan dat zij in één lijn verkeren met de Waarheid en goddelijk Doel. Over het algemeen houdt dit onwetendheid en trots alleen maar langer in stand omdat de focus in wezen nog

## Ongewone Inzichten

altijd hetzelfde is. Ongeacht hoeveel ware filosofische woorden en concepten er zijn te lezen in een geschrift van iemands voorkeur, het zal deze persoon niet kunnen helpen het doel van het leven - Bevrijding - te bereiken zolang de focus zelfzuchtig is en is gericht om iets te verwerven voor het ego, het 'ik', 'mij' en 'mijn' van het gretige zelf, zoals bijvoorbeeld in 'mijn healing', 'mijn pad', 'mijn verlichting', 'mijn waarheid', 'mijzelf', 'mijn leven', enzovoort. Tot het moment dat men in al zijn activiteiten van denken en streven omhoogkijkt naar slechts het Ene Leven, naar dat wat Waar en Goddelijk is, waardoor op die manier het innerlijke spiritueel zoekende element weer ontwaakt, zal alles wat is gecreëerd en waarop men focust, vergeefs en onbeduidend blijken te zijn en zal het niets opleveren van enige en blijvende waarde.

Voordat aspiranten op het spirituele pad belanden zouden zij - als eerste en voornaamste punt - zichzelf serieus moeten afvragen, "Houd ik van en wil ik de Waarheid onvoorwaardelijk dienen, of zoek ik de Waarheid omdat ik daar in een of ander opzicht persoonlijk profijt uit wil trekken?" Als het antwoord laat zien dat er inderdaad sprake is van zelfzuchtige bijbedoelingen, dan staat hij nog niet gereed om het Pad van Zuivering, het spirituele Pad te bewandelen en zou hij zich verre moeten houden van de hogere leringen en ze evenmin moeten toepassen en zou hij zich ook niet moeten bezighouden met geavanceerde technieken.

Ongeacht wat men heeft geleerd en met zijn verstand heeft begrepen en ongeacht uit welke verheven bron het ook afkomstig moge zijn, zonder een juiste focus en een waarachtig, spiritueel inzicht, kan al die kennis in het algemeen slechts dienst doen als weer een ander voertuig waarin het kleine ego kan rondcirkelen en meer illusies kan kweken. Alles wat er gebeurt in de imitatie spiritualiteit is in werkelijkheid het bewegen van het ego van één afzonderlijke en onverlichte gedachtesfeer en verlangen naar een ander; in het geval van de New Age beweging in de richting van een zogenaamde 'spirituele' gedachtesfeer. Maar het pad van het ego slingert alleen maar op één vlak, het spiraliseert niet omhoog, het leidt niet tot verlossing van de altijd weer terugkomende problemen en ellende van de afzonderlijke persoonlijkheid. Vandaag de dag pogen een onnoemelijk aantal onverlichte leraren de imitatie spiritualiteit onder de mensheid te propageren alsof het één van de hoogste diensten is aan de wereld. 'Spiritueel zijn' is tegenwoordig een modieuze trend geworden. Maar voor het merendeel is zulke hulp eigenlijk niet veel anders dan een slechte dienst bedrijven tengevolge van de focus op het persoonlijke zelf, anders dan op het eeuwige goddelijke Element dat zich in het hart van de mensheid bevindt. Dit hart dat van huis uit onzelfzuchtig en Waarachtig is. Pas op het moment dat iemand zich op dit goddelijke Element gaat richten en daarmee zijn aard en doel in incarnatie gaat uitzoeken, zullen we merken dat blijvende Waarheid en Wijsheid zich in hem gaan vastzetten en integreren in zijn bestaan. En als de levende Waarheid en Wijsheid niet aanwezig zijn, hoe kan men dan werkelijke spirituele Dienstbaarheid verstrekken? Het is dit gebrek aan ware en simpele Wijsheid waardoor imitatie spiritualiteit zich staande houdt en opbloeit over de hele wereld en die de mens er voortdurend toe drijft zich bezig te houden met zichzelf, in plaats van het aparte zelf te vergeten in ruil voor het zoeken en vinden van de levende Waarheid.

\* \* \*

Tot het moment dat al deze zogenaamde spirituele groepen, leraren en de mensheid inclusief de noodzaak leren inzien om zich geheel en al af te stemmen op het grotere Plan waardoor een goddelijke Focus gaat oprijzen, heeft niemand ook maar enige notie van wat er binnenkort echt staat te gebeuren in onze wereld en waarom. Het gevolg is dat ze ook niet in staat zullen blijken te

## Ongewone Inzichten

zijn om volledig profijt te trekken van de naderende spirituele kans. Zij blijven onwetend en zijn zich niet bewust over hoe zij zich op afdoende wijze kunnen prepareren en kunnen assisteren in dat Ene Werk dat zich wereldwijd aanbiedt en dat slechts tot doel heeft om op Aarde het Goddelijke Plan voor dit tijdperk te manifesteren ten gunste van al het leven. Door afwezigheid van ware Kennis en juiste begripsvorming en zonder een natuurlijke liefde voor en hunkering naar God, kan imitatie spiritualiteit niet anders dan het volmaakte ontluiken van de Waarheid op Aarde tegenwerken door zijn eigen onverlichte en geestdodende ideeën en projecten.

Alle aanhangers van imitatie spiritualiteit zijn feitelijk bewust of onbewust bezig om alles te vertragen wat nu op ons afkomt, simpel omdat zij buiten de Wet van Een opereren, buiten Eenheid, en hierdoor niet afgestemd zijn op het Goddelijke Plan voor dit tijdperk. We zien dat zij meestal werken vanaf een plaats waar zij zich gelukkig en veilig voelen, beschermd door hun eigen persoonlijke comfortabele gebiedje en sfeertje van 'ik weet het'. Met verklaringen die zelf niet zijn gerealiseerd, als 'Wij zijn allemaal God' proberen zij hun eigen wil en agenda's, vermomd als goddelijke afstemming, over te dragen op anderen. Eén van de grootste obstakels - zoniet *het grootste obstakel* - die in de weg staat van werkelijke spirituele ontplooiing en verwerkelijking is de afwezigheid van *nederigheid* en een eerlijke erkenning over hoe weinig het afgescheiden zelf iets werkelijk en echt weet over het hogere Leven, over zijn plan, over zijn doel en over het uiteindelijke onontkoombare resultaat dat het einde markeert van een belangrijke wereldcyclus. De meeste mensen die aan het shoppen zijn in de spirituele supermarkt van tegenwoordig zijn zo gefocuseerd op wat zij wéten - of beter gezegd op wat zij *denken* te weten - dat het voor hen nauwelijks meer mogelijk is om te ontdekken wat nu werkelijk Waar is. Datgene wat al duizenden jaren lang heeft gewacht om het hart van de mensheid binnen te stromen en de geest te verlichten, om het te bevrijden van misleiding en lijden, kan gewoonweg niet vibreren met diegenen die alles al het beste weten en kan dientengevolge ook nooit hun levens binnentreden. Vandaar de essentiële behoefte aan nederigheid, een lege beker.

Het is die volle beker waardoor imitatie spiritualiteit is ontstaan, die beker die gevuld is met persoonlijk 'weten'. Het is geboren vanuit de aanmatigende houding van de op zichzelf georiënteerde zoeker en van alle groepen en leraren die zich richten op het persoonlijke 'ik', hoe subtiel dit ook wordt gespeeld. Anders dan zich te hebben gericht op de Universele Waarheid, waarvan de individuele ziel slechts een klein aspect van is. Het antwoord voor alle door de mens veroorzaakte problemen moet worden gezocht in het Goddelijke. Als een persoonlijke focus vóór een ware goddelijke focus wordt gezet, zal de werkelijke Oplossing nooit worden gevonden. Want er is helemaal niets binnen de wereld van het kleine ego dat het verlossende woord of macht heeft om de gevangen ziel vanuit zijn duistere onwetendheid, pijn en afzondering te verheffen. Er is slechts één ware spirituele houding en slechts één Weg die leidt naar Vrijheid en dat is een serieuze en nederige zoektocht naar Datgene wat altijd al Waar is geweest en altijd Waar zal zijn en deze Waarheid heeft niets te maken met het afgescheiden zelf. En daarom kan het 'ik' ook nooit deze Waarheid verwerven of in bezit nemen of vasthouden. De wereld van imitatie spiritualiteit verkeert daarom in de droeve omstandigheid dat een complete heroriëntatie noodzakelijk is van inzicht, focus en bewustwording. Zonder dat zullen echte spirituele kwaliteiten en deugden beperkt blijven tot enkele zeldzame en niet vaak voorkomende gebeurtenissen zodat het werkelijk doel van het leven voor het merendeel dus onbereikbaar zal blijven.

\* \* \*

## Ongewone Inzichten

Veel van de huidige uitspraken en claims binnen de New Age beweging zijn op zijn minst deels geïnspireerd door angst, trots en spirituele egoïsme. Vele leraren pogen, geholpen door een behoorlijke dosis kennis en *hun gehechtheid aan feiten*, zichzelf en de hele wereld ervan te overtuigen dat zij alles over het spirituele leven weten. Toch is kennis niet vereist om de allereerste stap te zetten op het spirituele Pad. Wat wèl nodig is, is een oprechte liefde voor en hunkering naar de Waarheid. Zo'n serieuze oriëntering maakt iemand tot een Zoeker. En uit zo'n juiste spirituele oriëntering zal een waarachtig begrip, inzicht en uiteindelijk ook Wijsheid ontstaan, want volgens de wet zal de levende Waarheid altijd een oprechte en onzelfzuchtige uitnodiging beantwoorden.

Al diegenen die terug willen keren naar de Werkelijkheid en zich zo willen laven aan onze Oorspronkelijke Vrijheid, zullen eerst zelf leeg moeten worden, als een lege beker, open en klaar om te worden gevuld met het levende licht van de Waarheid. Welnu, omdat een lege beker niets meer bevat, kan dus het niet verkondigen dat het ook maar iets weet, want alle echte Kennis is van God. Als iemand zichzelf toestaat dat het licht van de Werkelijkheid de geleegde graal binnen kan stromen, wordt hij/zij tevens bewust van Gods Wil. Alleen op die manier ziet en voelt de Zoeker de goddelijke Oproep om te helpen bij het manifesteren van het Plan voor deze belangrijke tijd op Aarde en zo verschijnt heel natuurlijk en spontaan een toegewijde dienstbaarheid aan dat Goddelijke Plan. Dit is het begin van de Vrijheid en de zoeker van de Waarheid wordt op dat moment ingewijd in de mysteriën van het leven. Er zal hem hierna in toenemende mate spirituele verantwoordelijkheid worden gegund, in samenhang met een evenredige beloning. Het is het ontvangen en het weer weggeven van wat is gekregen die de nederige dienaar van al het leven kenmerkt. En zo boekt men vooruitgang langs de Verlichte Weg, niet gehinderd door eigenwijze inspanningen van het ego en evenmin door persoonlijke idealen en theorieën. Men wordt geleid door de levende Genade van goddelijke Voorzienigheid. De Denaar die zich daaraan heeft overgegeven, wordt op die manier een kleine, gloeiende punt van licht in de duisternis, één met het Universele Licht, waarin geen afgescheiden zelf noch speculatie te bekennen is.

Het vertrouwen op of zoeken naar iets dat minder is dan goddelijke Leiding in ieder nieuw moment dat ons wordt gegund, is dwaasheid. Het bestendigt spirituele blindheid en verwarring en leidt onontkoombaar tot het ontstaan van een welhaast eindeloos assortiment van ego-gerichte pseudo-spirituele filosofieën, groepen en leraren. Grote aantallen nietsvermoedende mensen zijn bezig hierin hun tijd, energie, toewijding en geld te investeren. Zo kon de huidige cultuur van imitatie spiritualiteit zulke wanstaltige vormen aannemen. En al diegenen die deze onverlichte leraren, profeten, bedrieglijke cursussen en groepen volgen, dragen bij aan het versterken van de grote illusie van valse spiritualiteit, aangezien zij op hetzelfde moment zich daar meer en dieper mee verbinden. Door te investeren in en zich te committeren aan de uitspraken en voorschriften van leraren van illusies, steunen al die aanhangers door het geschipper met hun focus zonder het te weten deze zelfde illusies. Zij helpen indirect met het handhaven van de leugens in deze wereld, terwijl tezelfdertijd ieder sprankje waarachtig Licht in ernstige mate wordt verhinderd binnen te komen. En dit alles onder de kleurige vlag van spiritualiteit en waarheid.

Het resultaat van die eeuwige zelfovertuiging en persoonlijke gehechtheid aan imitatie spiritualiteit is dat men volkomen verloren raakt in de duisternis van misleiding die de vlam van de Geest die in eerste instantie nog wel heeft kunnen gloeien in iemands hart en die hem in het begin heeft kunnen inspireren om een ware Zoeker te worden, geheel uitdooft omdat deze niet meer gevoed wordt door de levende Waarheid en dus niet meer in staat is iemand verder langs het Pad te begeleiden. Wanneer dit punt is bereikt, raakt het bewustzijn van het afgescheiden ego zo ondergedompeld in



## Ongewone Inzichten

de verschijningsvormen van deze werkelijkheid dat dit ego, mede door de onbewuste angst en gehechtheden die dit opwekken, het buitengewoon moeilijk vindt om toe te geven dat hij het verkeerd zou hebben of dat hij wellicht zelfs geheel verloren zou kunnen zijn geraakt in de duisternis. Dit is hoe de spiraal omlaag, weg van het Licht, zich gaat manifesteren in het leven van de zelfzuchtige zoeker en dit is ook hoe grote aantallen zielen welhaast gebiologeerd zijn geraakt in de imitatie spiritualiteit van tegenwoordig die hen almaar dieper wegtrekt in de illusie van 'ik', 'mij' en 'mijn'.

\* \* \*

Wanneer men bedenkt dat alle oprechte spirituele Meesters in het verleden altijd hebben geweest op iets dat zich buiten deze materiele en vergankelijke sfeer bevindt, buiten de zintuigen van het afgescheiden ego-zelf, dan zou men zich best kunnen afvragen hoe wij in vredesnaam iets dat Waar en duurzaam is, ooit kunnen creëren of bereiken door middel van de beperkte zienswijze, onverlichte geloofsovertuigingen en focus van het 'ik'. Men zou zich ook kunnen afvragen hoe het komt dat we zulke grote variaties aantreffen aan idealen en methodieken - die bovendien meestal ook nog eens op zijn minst van elkaar verschillen - binnen de grote meerderheid aan spirituele groepen en leraren die tegenwoordig zo klaarblijkelijk werken aan wereldvrede, healing en liefde. Zonder eerst zichzelf af te stemmen op de instructies van het Goddelijk Plan voor de wereld en de mensheid en op die manier dit Plan voor het einde van een cyclusperiode te helpen voltooien, spannen zulke groepen en leraren zich in om hun eigen *persoonlijke interpretaties* over de noden van deze tijd uiteen te zetten. Vandaar de veelsoortige onderlinge tegenstrijdigheden. Er zijn momenteel heel veel spirituele groepen in de wereld bezig, maar onder hen treffen we slechts heel weinig eenheid in hart en focus. En nog altijd geldt dat waar de Waarheid samen wordt gezien, harten worden verenigd. Dit staat als een paal boven water.

Met een juiste focus - een innerlijke hunkering voor en naar de Waarheid zelf - zou uiteindelijk in deze wereld iedere droom en vreugde waar we naar hebben verlangd of in onze gedachten hadden, werkelijkheid kunnen worden. En zonder dat ons kleine zelf daar eerst voor aan het werk zou hoeven, iets dat zo vaak is voorgeschreven door misleide leraren. Echter, door het gebrek aan een serieuze en nederige innerlijke hunkering naar de Waarheid, kan geen enkel spiritueel onderwijs of training het verlangde resultaat brengen, want de levende Geest houdt geen rekening met het persoonlijke zelf zodat het ego-zelf geen baat vindt bij de Genade hiervan. De goddelijke Geest (h)erkent slechts *Zichzelf binnen ons* maar *buiten* het ego-zelf: alomtegenwoordig maar alles overstijgend.

De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens en vele goedbedoelende groepen, leraren en leiders in deze wereld bewandelen inderdaad deze weg. Toch heeft geen enkele goede bedoeling ooit het hart van de mensheid tot dusver kunnen bevrijden en dit zal het ook nooit kunnen. Pas als men onbaatzuchtig kijkt naar het grotere Leven en het Plan en zijn eigen persoonlijke wil neutraliseert omwille van de grotere goddelijke Wil, zal men beginnen te ervaren wat *vrijheid in Doelstelling* is. Alle zelf gewilde acties van het ego gaan per definitie tegen de stroom in van de universele Harmonie die altijd doelgericht, intelligent, dynamisch en bevrijdend is. Iets anders zoeken dan een volmaakte afstemming op de universele Intelligentie leidt tot niets meer of minder dan nog meer verwarring en afscheiding in een wereld die allang krankzinnig is geworden als gevolg van zijn al zolang gehandhaafde onwijs gebruik van de vrije wil.

## Ongewone Inzichten

Precies zoals in het gewone, zelfzuchtige leven van de massa binnen de mensheid, overheerst ook het misbruik van de vrije wil vrijwel overal in de imitatie spiritualiteit. Mensen switchen van het ene naar het andere ideaal, van de ene vorm van eigenwijsheid en verlangen naar iets anders dat misschien opwindender is en dat in het begin wellicht meer lijkt te bieden of beter lijkt te zijn. Maar ongeacht waar men zijn persoonlijke focus ook op richt, het 'ik' blijft altijd in zijn afgescheiden en in zijn erg beperkte toestand. Het is het kleine 'zelf' dat het ene idee opgeeft ten gunste van een ander in de hoop dat het een groter geluk en mogelijk ook uiteindelijk eeuwige vrijheid zou kunnen verwerven. Maar het afgescheiden zelf kan echter niets blijvends en zo ook niets werkelijk bevredigend verwerven en iemand die dit gaat beseffen, zal ook beginnen te begrijpen welke verstandige keuzes al die wijze mensen in het verleden hebben gemaakt. Diegenen die erin geslaagd zijn hun spirituele erfenis terug te vinden door een onzelfzuchtige houding en een nederige hunkering naar de Werkelijkheid, waarin geen afscheiding bestaat. De manier waarop ons hart zich kan openen voor het Ene Leven dat zich in alles uitdrukt, zodat alle ideeën kunnen worden afgelegd over 'mijn wil', is om ons bewust te worden van 'Uw Wil', de Universele Wil. Het is deze zorgvuldige en verstandige keuze die er borg voor staat dat er een proces van inwijdingen in ware Spiritualiteit gaat beginnen en op die manier iemand een ontvanger en tevens dienaar van de bevrijdende Waarheid kan worden.

\* \* \*

Door de huidige grote invloed van de 'ik' georiënteerde imitatie spiritualiteit in onze maatschappij, zijn de ware dienaren van het Leven - diegenen die zich hebben afgestemd op de goddelijke Geest en zo ook op het grotere Plan voor deze tijd - grotendeels gedwongen om op de achtergrond te wachten en zich daarvoor te bereiden. Terwijl aan de andere kant zoveel zogenaamde leraren volop bezig zijn in de schijnwerpers hun informatie en methodieken, gebaseerd op een onverlichte zienswijze, aan te prijzen en rond te spreiden en hierbij de grote massa New Agers leren hoe zij datgene zouden kunnen bereiken wat zijzelf nog moeten realiseren. De echt ontwaakte dienaren van het menselijke ras en het Goddelijk Plan geven er daarom de voorkeur aan om al die luidruchtige uitspraken en commerciële activiteiten te mijden van al diegenen die veel tijd besteden om publiekelijk de allerhoogste dingen te zeggen om maar spiritueel en wijs te lijken. Zij verrichten geen inspanningen om aan al diegenen iets te leren die nog niet hebben laten zien gereed te zijn voor welke Openbaring dan ook.

In het verleden waren kandidaten voor de diep mystieke leringen over de Goddelijke Mystериën gedwongen om bij zichzelf innerlijk te gaan zoeken met het doel zich voor te bereiden om met de Ingewijden en Meesters te werken en pas als een aspirant de sleutel bezat die de deur opende naar het Inner Sanctum, kon hij toegang verkrijgen tot het Werkelijke Leven. Vandaag de dag zijn de vereisten voor het ware spiritueel werk niet anders. Krachten die uitgeoefend worden en leringen die aangeboden worden door heilige groepen zijn dikwijls gevaarlijk voor hen die onvoorbereid zijn.

Zien we tegenwoordig niet overal de advertenties in bladen en op het internet met informatie hoe verlicht te kunnen worden en zien we ook niet een steeds toenemende hoeveelheid leraren die de weg denken te kunnen laten zien naar deze verlichting? In feite zijn er momenteel zoveel mensen die zich de rol van meester en spirituele leraar hebben aangemeten in onze wereld en die een dusdanig gevarieerde range aan methodieken en filosofieën bieden dat men zich welhaast zou afvragen waarom de mensheid al niet op zijn minst 'verlicht' is geworden tot in de zevende

## Ongewone Inzichten

dimensie toe. Het is de grote tragedie van de schijnspiritualiteit, dat zoveel mensen in deze tijd zo verweven zijn geraakt in de imitatieversie van Datgene wat werkelijk is en op die manier op een dwaalspoor zijn gezet, misleid als ze zijn door het almaar toenemende aantal valse leraren dat voorlicht over zaken die zij zelf nog niet goed beheersen, in praktijk brengen of belichamen. Voor een deel wordt dit veroorzaakt door het feit dat geavanceerde spirituele leringen hun weg naar het algemene publiek hebben gevonden en die iedereen tegenwoordig kan kopen in de boekwinkel om de hoek. Maar het toepassen van heilige leringen voor persoonlijke doeleinden leidt altijd tot een ramp, want zonder een gereinigd en hunkerend hart dat oprecht is gemotiveerd door een waarachtige, onzelfzuchtige en intelligente focus, zullen dergelijke leringen altijd worden gebruikt door het ego om zijn eigen angst en onwetendheid te maskeren in een poging om een veilige en comfortabele schijnwaarheid te creëren voor persoonlijk geluk, zelfverheerlijking en macht. Door dit met overtuiging te doen en door de voordelen wijd te adverteren die zelfs de diepste en meest waarachtige leringen kunnen bieden voor het kleine 'zelf', verspreidt de misleiding van imitatie-spiritualiteit zich over de hele Aarde. En zo wordt dat wat in het verleden een meest geheiligde en zorgvuldig bewaarde schat is geweest, gedegradeerd tot een modieus cliché op de markt: verlichting, vrij te bereiken voor iedereen!

Met de meeste bereidwilligheid gebruikt het ego de Waarheid herhaaldelijk om het op de verkeerde wijze opnieuw te bewerken en weer op te dissen in schijn spiritueel gefilosofeer met het doel om de behoefte van het afgescheiden ego te bevredigen. We zien bijvoorbeeld dat mensen luidkeels 'Ik Ben' verkondigen, zonder dat het hart dit heeft gerealiseerd en dit ook echt kan ondersteunen, eenvoudigweg omdat zij het ergens hebben gelezen en de onpersoonlijke Waarheid persoonlijk hebben gemaakt en op henzelf betrokken hebben. Dat wat Waar is, behoort niet toe aan en past niet in deze wereld van tijd en ruimte, waar alles en iedereen in een eeuwigdurende staat van verandering verkeert, van aftakeling, dood en hergeboorte. Het is overduidelijk dat het Eeuwige niet kan worden gevonden in deze wereld van opkomst, schittering, verval en dood. Daarom, net zo goed als dat wat Waar is niet van deze tijdelijke wereld is, kan ook de Waarheid zelf niet worden onthuld in deze tijdelijke wereld. Niets dat Waar is kan ooit worden beschreven of besproken met alleen maar woorden. De Waarheid die op schrift staat en waarover we spreken, is op zijn best slechts een weerspiegeling van het nog niet Bestaande, dat wat nog het licht moet zien, de nog niet gemanifesteerde Waarheid van het Leven, dat slechts kan worden ervaren. Zonder een zuiver hart en dito motivatie die we alleen kunnen bereiken via een liefdevolle, onzelfzuchtige en intelligente zoektocht, raakt die zo belangrijke en essentiële Energie van de levende, vibrerende Waarheid die alleen samen kan gaan met gerealiseerde woorden en ideeën, verloren. Met als gevolg dat men de levende energie van de Waarheid niet kan ontvangen of doorgeven aan iemand anders. Vele, vele mensen kunnen weliswaar in filosofische zin de meest diepe waarheden op Aarde lezen en wellicht zelfs ook nog redelijk begrijpen, maar nog niet in staat zijn ook maar een greintje van de levende, zelf te ervaren Werkelijkheid te ontvangen. En zo zien we hoe de meest verheven woorden en leringen van onze heiligen en spirituele meesters zijn gestolen en dood gemaakt door de gretigheid van het 'zelf' en hoe de basis van alle imitatie spiritualiteit door en door is verrot door de egoïstische motieven van al diegenen die het beoefenen.

\* \* \*

Tot het moment dat iemand op zoek gaat naar de levende Waarheid en de daarbij behorende Wijsheid, voorzien van een eerlijk en nederig hart en met een geest die oprecht erkent dat het niets weet van die Waarheid, tot dat moment kan echt Licht niet doordringen tot zo iemand, hoeveel

## Ongewone Inzichten

boeken men ook mag lezen, ongeacht welke lering is gevolgd of beleden en ongeacht hoeveel levens lang men al spirituele praktijken heeft beoefend. Tot het moment dat iemand het verborgen mysterie van de levende Waarheid in zijn eigen hart herontdekt, blijft hij in wezen onwetend, een dwaas en als hij in alle overtuiging doorgaat met te menen dat hij anderen tot Verlichting kan brengen wanneer hij zelf het Doel nog moet bereiken, dan wordt hij de dwaze leraar van dwazen die hem willen volgen; de lamme die de blinde leidt. Tot het moment dat iemand werkelijk het Doel van goddelijke Herinnering bereikt, zou hij voortdurend in gedachten moeten houden dat hij nog altijd slechts een zoeker van de Waarheid is en niet reeds een leraar daarvan. Als de grote meerderheid van spirituele leraren in de huidige wereld zich het onweerlegbare feit maar voor ogen zouden blijven houden dat zij hoogstens in staat zijn anderen langs de Weg te kunnen begeleiden en dan ook nog maar heel beperkt tot het moment dat zij zelf het Doel hebben bereikt, dan en pas dan zou er veel meer nederigheid op Aarde voorkomen binnen de spirituele supermarkt en daardoor ook veel meer waarachtig Licht, anders dan het valse, misleidende glamourlicht van de imitatie spiritualiteit.

Als we in de nabijheid verkeren van een ware en daardoor goddelijk afgestemde Leraar zullen wij altijd met het Licht in verbinding worden gebracht en niet alleen beperkt tot ons hoofd! Het ontwaken van de goddelijke vonk als resultaat van contact met een ware Leraar kan vaak worden gevolgd door een gevoel van verwondering, ontzag en misschien ook een uitbundig en ‘vreugdevol berouw’ wanneer het bij ons gaat dagen hoe wijzelf en vrijwel de hele rest van de mensheid door onze eigen onwetende gewoontes hebben verhinderd dat dit Licht ons leven in het verleden binnen kon dringen. Als een leraar ons geen Licht geeft, in het bijzonder tijdens de eerste ontmoetingen, dan is ofwel de aspirant nog niet gereed om het te ontvangen of de leraar is niet goddelijk afgestemd en dus niet gekwalificeerd om anderen te doen ontwaken. Als echter de leraar een behoorlijk niveau van goddelijk contact heeft bereikt, dan zal zijn persoonlijk stralingsveld bewijzen dat er invloed is. De niet serieuze aspirant met een onzuiver hart of een spiritueel nog niet rijpe aspirant zal dit kunnen ervaren door het naar boven komen van onopgeloste angsten, haat en weerstanden, een oprijzen van innerlijke duisternis. Daarom zal de ware Leraar in het algemeen op de een of andere manier altijd een aanzienlijk effect hebben op het bewustzijn van bijna iedereen die zich voor hem opent.

Deze simpele en onveranderlijke feiten schijnen echter compleet over het hoofd te worden gezien door de massa van mensen met een spirituele inslag die hun machteloze leraren, lagere goeroes en valse leiders maar blindelings blijven volgen en die op een religieuze manier trouw blijven aan de eindeloze stoet van zelfzuchtige groepen, hun geschreven materiaal en onverlichte voorschriften. “In het land der blinden is eenoog koning!” Tegenwoordig zijn er duizenden van die zogenaamde ‘verlichte leraren’ die zich op het podium in de schijnwerpers plaatsen. Velen van hen hebben hun eigen website, hebben unieke leringen aan te bieden en zien een groeiende aanwas volgelingen. De meeste van hen spreken de juiste woorden, tenminste tot op zekere hoogte, maar niet vanuit hun hart. Want we zullen ons moeten gaan herinneren dat het niet gerealiseerde hart geen toegang heeft tot die uiterst belangrijke en essentiële energie die het mogelijk maakt dat de levende Waarheid energetisch kan worden overgebracht. Het vibrerende kenmerk van onverlichte leraren verraadt zich aan diegenen die in staat zijn om met hun hart te zien. Ze zijn niet afgestemd op het Goddelijke Plan voor de planeet en het menselijke ras in deze tijd. Terwijl hun woorden, ideeën en leringen de Weg zouden kunnen wijzen, zijn ze zelf niet de Weg en niemand zou daar ooit aan gehecht moeten raken, opdat niet het hart en geest nog meer worden verblind.

## Ongewone Inzichten

Is het niet verbazingwekkend te zien hoeveel duizenden zogenaamde meesters er tegenwoordig op deze hele wereld zijn en ook toegankelijk voor het brede publiek, meer dan in enig ander tijdperk in de hele geschiedenis. Desondanks is het menselijk ras dieper misleid dan het ooit was in enig ander tijdvak in de geschiedenis en als gevolg hiervan is onze planeet zeker dan ooit tevoren. Op dit moment hebben wij het dieptepunt bereikt van de menselijke expressie op Aarde. Honderdduizenden zielen worden op dit moment gehersenspoeld en op een dwaalspoor gezet, zoals lang geleden was voorspeld dat zou gebeuren in deze tijd. En naarmate meer en meer groepen en zogenaamde spirituele leraren verschijnen over de hele planeet die de geesten en harten van hun groeiende aantallen volgelingen infecteren met onwaarachtige en niet zelf gerealiseerde filosofische systemen, beschouwingen en persoonlijke ideeën, zijn momenteel ook heel gewone mensen met weinig spirituele of zelfs maar paranormale ervaring bezig zichzelf te bombarderen tot leraar. Vandaag de dag staan we aan het einde van een belangrijke wereldcyclus waarbij de dageraad van een Nieuwe Wereld doorbreekt en nog steeds is de focus van het merendeel gericht op de factor “spiritueel goedgevoel” en zelfs zij die enige innerlijke wijsheid hebben, worden in het grote bedrog meegesleurd.

*“Want er zullen valse messiassen en valse profeten opstaan, en ze zullen grote tekenen en wonderen laten zien om, als het mogelijk zou zijn, zelfs de uitverkorenen op een dwaalspoor te brengen”.*  
Matth. [24:24]

\* \* \*

Tegenwoordig is imitatie spiritualiteit tot een recordhoogte gestegen, waardoor diegenen die in feite een echt goddelijk contact hebben gelegd en die ware Kennis bezitten over wat zich nu aftekent en ook over het Plan voor de Aarde, zich gedwongen voelen om op een afstand naar de verdwazing te blijven kijken die zich voor hun ogen ontrolt, voordat zij zelf in staat zijn om aan het grotere heilige werk voor de mensheid te beginnen. Datgene waarvoor zij zijn geïncarneerd. Deze zielen zijn hier niet gekomen om nog meer ongerealiseerde en onwerkelijke woorden in het rond te strooien of om nog meer van die filosofische leringen door te geven die toch nooit iets zullen veranderen. Deze geavanceerde zielen zijn hier vandaag de dag op Aarde hoofdzakelijk aanwezig namens de mensheid, om de kritische massa te helpen vormen, benodigd om aan de Wet te voldoen en om zo de laatste Oproep in deze wereld te laten klinken. Een Roep die een schreeuw is in de wildernis van onwetendheid en zelfzucht van de mens, een laatste pleidooi aan de mensheid om in de juiste richting te kijken op het juiste tijdstip. Maar voor de meeste mensen echter is het al te laat voor wat betreft de spirituele kans tot Bevrijding van deze cyclus. Zodat al wat overblijft voor die betrekkelijk weinige gerealiseerde harten die zich bewust zijn geworden van deze eindtijden, is om in de schaduw van het Leven te wachten totdat de Verlosser van deze wereld hen eindelijk toestaat om de goddelijke vibratie van de Waarheid wereldwijd door te laten stromen en hen machtigt om het Zwaard te gebruiken om alles te vernietigen dat niet op één lijn staat met het Plan.

Het Zwaard is in deze wereld nu al zichtbaar geworden en de voorspelde ‘Grote Scheiding’ vindt momenteel plaats op vele niveaus over de hele wereld. Er zijn er maar heel weinig die dapper en ferm willen erkennen en bevestigen wat er staat te gebeuren: de uiteindelijke Zege van alle tijden, de Zege van de Waarheid over leugens en onwaarheid. En toch is de mensheid al duizenden jaren lang herhaaldelijk gewaarschuwd over de onvermijdelijke, grimmige realiteit van deze tijd en het onontkoombare lot van alles en iedereen dat niet Waar is. Zelfs in dit late stadium van de periode,

## Ongewone Inzichten

leidend naar de *Dag der Afrekening* en de grote omwenteling, hebben alleen diegenen die ogen hadden om te zien en oren om te horen, op elke denkbare manier aan de Roep beantwoord. Door de eeuwen heen is de mensheid gewaarschuwd voor valse leiders, leraren en groepen die zullen verschijnen in deze laatste dagen van een tijdperk, maar zo weinigen slaan acht op deze waarschuwingen. In deze tijd die steeds sneller verloopt (De Versnelling) is het zeker niet raadzaam om te blijven dromen en romantische idealen te blijven koesteren over healing en vrede voor de planeet, of op het verbeteren van deze wereldse illusies om dat wat oud, vertrouwd en nu overbodig is geworden, te willen behouden, gebaseerd als het is op een onverlichte voorstelling van wat juist of verkeerd zou zijn. Al die zelf geconstrueerde projecties van de menselijke geest staan op het punt om volledig opzij te worden geschoven door het onweerstaanbare en levende licht van de Waarheid zelf. We verkeren nu in de 'eindtijden' en er is slechts één weg om veilig en wijs door de duisternis en veelheid aan afleidingen in deze periode te laveren om zich zo te kunnen Bevrijden van alle onwaarheden die er bestaan in de vallei van de schaduw des doods. En dat is door nederig de Waarheid te gaan zoeken en zich volledig over te geven aan Gods Wil en deze te dienen, vrij van alle persoonlijke sentimenten en filosofische ideeën.

Als wij werkelijk Zoeken, zullen we het vinden, maar als wij menen dat wij het al weten en het dus niet lukt om voortdurend en nederig te blijven Zoeken tot wij werkelijk Vrij zijn, dan zullen we ook niets gaan ontdekken wat maar enigszins bevrijdend of Waar is. Een deel van de ware Kennis is om erachter te komen dat we niets weten. Maar tot het moment dat het hart ontwaakt en zich opent om de Waarheid toe te laten, weten we eigenlijk niet precies hoe weinig we echt weten. Daarom vinden we twee soorten dwazen in deze wereld: de onwetende dwaas en de wijze dwaas. De onwetende dwaas is hij die niet de nederigheid kan vinden om toe te geven dat hij een dwaas is die niets weet. De wijze dwaas is hij die weet dat hij zonder de goddelijke Geest, niets weet en niets is. De laatste type dwaas - de wijze dwaas - kan ervan verzekerd zijn dat hij spiritueel succes zal hebben.

Als wij ons bezig houden met zelfzuchtige activiteiten, hoe subtiel en 'spiritueel' ook, zullen we niet achter ons eigen egoïstisch beeld kunnen kijken in de spiegel van de Waarheid die nu onze wereld nadert. Als wij proberen om meer kennis op te bouwen op onze bestaande onwetendheid en dito ideeën, dan wordt er niets van Waarde gebouwd en zullen ook onze ivoren torens niet in staat blijken om overeind te blijven bij wat ons staat te wachten. En er zijn maar heel weinig ware en compromisloze spirituele Zoekers in deze wereld die de kunst verstaan van spiritueel Luisteren. Angst en trots hebben al veel te lang hun huis gevonden in de harten van de meerderheid van zielen op Aarde en als gevolg hiervan heeft een groot aantal nog grotere dwazen zich getooid met hun eigen ideeën en methodieken om Bevrijding te vinden. Maar de enige Weg om de Waarheid te vinden en zo te worden bevrijd is om het kleine zelf compleet en onvoorwaardelijk op te geven uit eerbied voor die Waarheid: "*Niet mijn wil, maar Uw Wil geschiede*". Dit vereist de deugd van een onbaatzuchtige toewijding, dat niets van doen heeft met geloven en plannen van het onwetende zelf, hoe lang gevestigd, nobel of liefdevol gekoesterd deze ook mogen zijn.

Als het ego zich goed en trots voelt in zijn kennis, paranormale macht, spiritueel bereik of invloed over anderen, dan wordt imitatie spiritualiteit beoefend en is het ware Pad nog ver te zoeken. De meeste mensen wenden zich tot spiritualiteit om gelukkiger te worden, om geheeld te worden of om een prestatie van enige betekenis neer te zetten. Het is echter een feit dat de afgescheiden natuur van het ego-zelf altijd zal worstelen en vechten om zichzelf in stand te houden wanneer het wordt geconfronteerd met de Waarheid, waarvan de geardheid hiervan per definitie op uit is om

## Ongewone Inzichten

afscheiding op te lossen en om uiteindelijk totaal alle illusies te vernietigen van het afgescheiden zelf. Hoe verder men vordert langs het Pad, hoe groter de beproevingen. Daarom is het bewandelen van het Pad om persoonlijk geluk na te streven net zo absurd als onmogelijk. Het resulteert altijd weer in imitatie spiritualiteit. De ware pelgrims van de Weg zijn ‘mensen van droefenis’: *“Lijdt, kleine kinderen, die in Mij willen opgaan.”* - Christus. Niettemin zijn zij tevens kandidaten voor de Glorie en zij zoeken de Waarheid simpelweg omdat zij daarvan houden en niet zozeer om hun aparte zelf gelukkiger of machtiger te maken of deze te willen laten schijnen. *“Ik wil mijzelf tot nul reduceren”* - Gandhi. De Weg van Heiliging gaan heeft een unieke vorm van lijden tot gevolg, maar het betekent niet dat als wij de Waarheid gaan zoeken, dat wij alleen maar ellende en lijden zullen ondergaan. Het betekent dat wat er ook in ons leven gebeurt als gevolg van ons streven naar groter Licht, wij waarachtig, onzelfzuchtig en leeg zullen moeten blijven, zelfs als er op momenten iets wordt onthuld wat niet gemakkelijk te dragen is. Als wij dichterbij de Waarheid komen en daarmee bij het Doel van het leven, zal onze visie zich verbreden en zullen we de travestie in deze wereld zien zoals die werkelijk is. Maar desondanks zal onze focus nog liefdevoller worden zij het op een steeds onpersoonlijker manier. En dat zal niet altijd geheel kunnen worden bevat door diegenen die nog moeten worden ingewijd in de Goddelijke Mystериën.

Iemand met een ware, spirituele visie zal diep bewogen zijn bij het zien van zijn broeders en zusters die in hun eigen blindheid en onwetendheid worstelen. Hij zal echter niet in staat zijn om hen te helpen, omdat zij niet zoeken naar de ware Oplossing naast het feit dat hij zich zal moeten neerleggen bij de wet van non-interventie. Hij is echter wel in staat de visie voor hen vast te houden totdat zij leren dit zelf te onderscheiden. Zijn hart zal treuren voor hen en hij is geroerd tot grote droefheid als hij ziet hoe zijn familie verloren raakt in de duisternis van het kleine zelf, wetende dat er niets is dat hij kan doen en dat zij moeten leren via hun eigen keuzes. Zelfs als hij inziet dat die keuzes hen zullen voeren naar meer pijn en lijden. Pas als de oprechte Zoeker zelf het ware Pad vindt, zal hij gaan inzien hoe weinigen dit eigenlijk bewandelen en maar al te vaak vindt hij zichzelf op zijn reis als fysiek wezen heel eenzaam terug. En toch blijft imitatie spiritualiteit ons verzekeren dat het alleen maar gaat om ‘liefde en licht en vreugde en geluk’ en als een spiritueel pad ‘ons niet gelukkig maakt dan zijn we op een verkeerd pad’! Maar dit pad is voor het zelfzuchtige zelf. Het ‘ik’ loopt voorop met het doel om voor het zelf iets te winnen. En als zodanig is het dus een leugen, één van die vele facetten van egoïstische nepspiritualiteit. Diegenen die dit pad betreden zijn dikwijls niet in staat de wereld objectief te bezien. Ze zijn niet in staat om de droeve, gruwelijke waarheid van deze wereld in te zien en evenmin dat wat op ons afkomt, want het is niet plezierig of het ondersteunt hun angsten en misleidingen. En zo blijven de oogkleppen op. Het is heel eenvoudig om een zelfgemaakte zeepbel van verdraaiingen en glamour om ons heen te creëren en te kiezen om dat te zien wat wij willen zien, om alleen dat te geloven wat voor ons persoonlijk prettig is. Maar zo’n subjectieve focus leidt alleen maar tot een grotere dwaling en gehechtheid. En hoe dieper en hoe langer het kleine zelf hierin investeert, hoe moeilijker het wordt om zijn comfortabele en vertrouwde illusies op te geven. De onopgesmukte harde Waarheid moet worden gezien in zijn eigen licht. Dingen moeten gewoon worden gezien zoals zij zijn voordat wij kunnen beginnen om echt spiritueel volwassen te worden. Niet in een licht dat ons het meest bevalt.

Heel vaak zit in imitatie spiritualiteit een ‘feel-good’ consumentengevoel, het lekkere gevoel. Het komt voort en wordt onderhouden voor en door het afgescheiden zelf. Als gewoonlijk bevat het vaak indrukwekkende intellectuele kennis, filosofieën en idealen die zich niet in het hart hebben vastgezet en daarom komen ze niet voor in elke ware Geestelijk leven. Imitatie spiritualiteit wordt verhandeld en verkocht aan de massa’s in een aantrekkelijke verpakking wat het persoonlijke zelf

## Ongewone Inzichten

aanspreekt: “heel je leven”, “vind een groter geluk”, “maak jezelf machtiger”, “creëer je eigen realiteit”, enzovoort, enzovoort. Maar kristallen, tinctuur, zalfjes, handoplegging en kennis in het hoofd leidt geen enkele ziel naar de Waarheid en elke ongerealiseerde lering of oefening die is gemaakt voor eigenbelang en persoonlijk gewin, doet dit evenmin. Wat de hoopvolle en gretige aspirant zo dikwijls over het hoofd ziet, is dat ware spiritualiteit helemaal niet zo veel te maken heeft met het ego en daarom vaak helemaal niet zo plezierig is voor het kleine zelf omdat het zich noodzakelijkerwijze zal moeten overgeven aan het hogere Leven en Doel, opdat het onvermijdelijke proces van zelfverloochening en ego-afbraak kan gaan beginnen. *“Ik moet afnemen, opdat Hij in mij kan toenemen.”*

Men kan niet in twee werelden leven of twee meesters dienen; men kan niet gehecht blijven aan de dingen van dit leven terwijl men tracht het andere leven te bereiken. In feite zal alles moeten worden opgegeven aan de Waarheid als wij het Verlichte Pad willen opgaan dat naar Bevrijding leidt en op die manier van werkelijk spirituele waarde willen en kunnen zijn voor anderen. Niemand kan de nieuwe spirituele wereld binnentreden als hij nog steeds vasthoudt aan de oude. Dit is onmogelijk. Toch zien we echter dat de imitatie spiritualiteit dit nu juist wel probeert te doen, ten behoeve van het afgescheiden zelf. Maar het is nu precies de bestending en verheerlijking van het afzonderlijke zelf, naast zijn persoonlijke verlangens en ideeën die de pijn en illusies van hetzelfde leven dat imitatie spiritualiteit zegt te dienen, in stand houden en zelfs doen toenemen. Om het ware spirituele Pad te willen bewandelen, is al dat nodig is en wat wij moeten zoeken, datgene hoe wij het beste onze afgescheiden en illusieachtige natuur dienstbaar kunnen maken in opoffering voor het grotere Goed ten bate van iedereen. Dit is het juiste gebruik van de vrije wil: een goddelijk afgestemd gebruik van de vrije wil. Ongeacht hoe goed men zich voelt en ongeacht hoe het zelf zich ergens mee omhult of zich uitdost, het zal op een gegeven moment, nu of in de verre toekomst, al zijn ideeën, opinies, wensen en angsten moeten opgeven om het Ene leven in staat te stellen zijn werk van innerlijke zelfverlossing te doen. Daarom probeert degene die de Waarheid liefheeft zich afzijdig te houden, om neutraal te blijven, om te trachten het kleine zelf af te zonderen van de Werkelijkheid en om zich te verenigen met andere harten voor hetzelfde goddelijk Doel. Want zo'n ware Zoeker weet dat het niet de persoonlijkheid is die de Waarheid kan bezitten of daar profijt van kan trekken, maar dat het eigenlijk de Universele Geest zelf is die dit kan en mag. En hij weet dat in zijn devotie en in zijn pure liefde voor God, de goddelijke Werkelijkheid het enige is waar hij om geeft in zijn pogingen om daar vastberaden en zonder enig compromis opnieuw één mee te willen worden om zo in staat te worden gesteld zijn pijnlijke en afgescheiden gevoel, afkomstig van het kleine zelf, voor eens en voor altijd op te lossen.

## **DE LICHTWEZENS**

Rondom de Aarde en de menselijke geest bevinden zich onzichtbare, goddeloze krachten die constant druk uitoefenen op de mens. Continu en zonder enige onderbreking proberen deze



## Ongewone Inzichten

krachten ons bewustzijn omlaag te halen door dit te verbinden met een van beide polariteiten van de dualistische illusie: goed of slecht. Ze proberen ons vast te zetten in een bepaalde hoek: links of rechts. Het is die voortdurende activiteit en druk in de wereld en op de mens die deze krachten uitoefenen, verantwoordelijk voor het feit dat het grootste gedeelte van de zielen op Aarde gemanipuleerd en bedrogen wordt. Het zijn intelligente krachten en ze zijn alomtegenwoordig. Ze proberen te voorkomen dat de mens de waarheid achterhaalt over onze planetaire situatie of dat hij toegang krijgt tot een hogere realiteit of bewustzijn. Ze hebben een lange ervaring in het onttrekken bij de mens van al zijn energie en in het ensceneren van wereldse en lokale gebeurtenissen op een dusdanige wijze dat de continuïteit van de (energetische) voedselabricage kan worden gewaarborgd.

Dit voedsel is energie in de vorm van *ethers*; deze ethers variëren van de grofste kwaliteit van geestelijke energie voortgebracht door emoties als angst, hebzucht en haat, tot de meer verfijnde etherbloedingen die voortkomen uit de hogere menselijke gevoelens, persoonlijke affecties en uit nog ander nobel werelds streven.

Al eeuwenlang zijn deze krachten onophoudelijk op Aarde aan het werk, en vandaag de dag nu een belangrijke wereldcyclus op zijn eind loopt (dat ook het einde inluit van hun tirannieke bewind over de mensheid), zijn zij nog eens extra vraatzuchtig bezig in hun pogingen om de mensheid te misleiden waardoor steeds meer psychisch voedsel wordt voortgebracht. Dergelijke inspanningen strekken zich natuurlijk ook uit tot in de spirituele arena. We zien daar vaak dat mensen hun energie en ook een gedeelte van hun bewustzijn weggeven aan bepaalde spirituele wezens en een vervormd soort leringen die op een heel subtiele manier spreken tot het ego-zelf. Het is daarom duidelijk dat een serieuze spirituele aspirant zich bewust moet worden van dergelijke krachten als hij met succes het pad wil vinden dat leidt tot bevrijding van alle illusies en onzichtbaar vampirisme.

Tegenwoordig zijn veel mensen zich bewust van deze krachten die donker, negatief of kwade krachten worden genoemd; krachten die de mensheid beïnvloeden vanuit de meer subtielere sferen die de planeet omringen en die de spirituele vooruitgang van de mens proberen te belemmeren, zowel persoonlijk als collectief. Deze krachten werken op vele verschillende manieren en er is betrekkelijk weinig informatie beschikbaar over de verschillende vormen van manipulaties en bedrog waarvan ze zich bedienen, en hoe ze op een slinkse wijze zielen tot slachtoffer maken door het opwekken van angst, twijfel en illusie en hoe zij zelfs openlijk deze kwaliteiten aanmoedigen onder het mom van spiritualiteit en religiositeit. Vaak zijn het de intellectueel en spiritueel belezen mensen die bestookt worden en zo worden misleid. Zij die deze krachten weigeren te erkennen of zelfs regelrecht ontkennen, bevorderen in feite de aanwezigheid van het kwaad op Aarde, want ontkenning is precies de houding die deze krachten zoeken en willen bestendigen. Ontkenning verschaft deze sluwe krachten de vergunning om te kunnen werken in de verborgen duisternis van onbewuste angst en onwetendheid.

\* \* \*

Er heerst echter in deze wereld nog een geheel ander soort vampirisme, een die geheel onbekend is gebleven voor de meerderheid van zelfs spiritueel onderlegde individuen en groepen die, onbewust en vaak met de beste intenties, als bron voor etherisch voedsel dienen. Deze onbekende vorm van vampirisme wordt veroorzaakt door lichtentiteiten of lichtwezens, en in tegenstelling tot de meer sinistere krachten die de meeste mensen met een occulte kennis en scherpzinnigheid

## Ongewone Inzichten

redelijk goed snappen, manipuleren deze lichtwezens de mensheid op een meer subtielere en op een minder doorzichtige manier. Zij werken aan de positieve zijde van het dualistisch spectrum, de lichte zijde, waar zij werken via de door vele individuen gekoesterde en door de lichtwezens gemanipuleerde ideeën over positief denken, wereld heling, persoonlijk geluk en ‘goede’ werken. En hoewel het voor vele mensen lijkt dat dergelijke ideeën nobel en waardevol zijn, bevorderen ze slechts in de meeste gevallen een persoonlijk agenda en leiden zo de ziel slechts dieper in de illusie van het afgescheiden zelf.

Zij die langzamerhand inzicht hebben verworven over de natuur van dualiteit en eveneens over de complicaties en risico's die verbonden zijn aan elk kant van het dualistisch spectrum - zowel de negatieve als de positieve polen - kunnen nu duidelijk zien hoe het komt dat de mens zich maar moeilijk spiritueel verder kon en kan ontwikkelen. Zij zien in hoe de mens voortdurend onderdrukt wordt door die onzichtbare intelligenties, hoe hij wordt opgewacht door bewust halsstarrige entiteiten die de gezonde ontwikkeling van de mens, zijn spiritueel ontwaken en zijn uiteindelijke bevrijding van al die tegenstellingen tussen goed en kwaad die de mensheid eeuwenlang in geestelijke slavernij hebben gehouden, proberen tegen te houden.

Zoals eerder vermeld, niet alleen door de meer voor de hand liggende negatieve krachten en impressies, maar ook door de schijnbaar meer goede en positieve krachten van de lichtwezens, wordt het menselijk bewustzijn en heel zijn leven beïnvloed om maar ethers te produceren. Wanneer een mens gedachten en ideeën koestert over zijn eigen spirituele vooruitgang en ontwaken, of dat hij hoopt een betere wereld te maken voor iedereen, of zich bezig houdt met humanitaire en filantropische activiteiten, dan zijn dit soort krachten aanwezig en werkzaam, alhoewel ze meestal volledig onbegrepen zijn omdat zij idealen voorstaan als ‘sociale hervorming’, ‘persoonlijke verlichting’, ‘versterken van het zelf’, ‘licht en liefde’, ‘wereld healing’, enzovoort. Deze krachten stimuleren ook de verlangens van een almaar groter aantal mensen vandaag de dag om de uitkomst van toekomstig gebeurtenissen te veranderen, ze stimuleren de mensen om te mediteren voor de vrede op Aarde (waar ware Vrede nooit gekend zal worden) of misschien zelfs om ‘je eigen realiteit te creëren’, en aldus zo de zoeker af te leiden van de bevrijdende Waarheid zelf door middel van een vorm van persoonlijk of gezamenlijk gedragen idee of gevoel over hoe de wereld zou moeten zijn.

Het lijkt oppervlakkig gezien niet verkeerd om ‘goed te willen zijn’ of dat iemand zijn hele levenshouding hierop baseert. Maar gebeurt het om de verkeerde redenen, bijvoorbeeld vanuit een onbewuste angst of vanuit een verlangen naar een vorm van persoonlijke veiligheid of resultaat, dan kunnen en zullen ze, hoe schijnbaar waardevol en bewonderenswaardig de bedoelingen ook mogen zijn, gebruikt worden als een kanaal voor de subtiele sferen om het bewustzijn van de mens te manipuleren, om zijn gedachten nog steviger te ketenen en hem te verwarren en af te leiden van de echte aard van deze wereld en van de eisen voor het pad op weg naar de Vrijheid. Achter al die vele persoonlijke verlangens en inhalige idealen en opinies van de zoeker die zich overal verspreiden in de New Age en in de traditionele religieuze arena's, staan deze entiteiten met hun onverlichte agenda's. Ze verdraaien en vervormen de Waarheid zodanig dat die moeilijk herkenbaar wordt door al het ego-balsem. Vele lichtwezens zijn zelfs niet eens bewust over de rol die zij spelen en welke agenda zij dienen, en zij zien zichzelf vaak serieus in een positie van hoger spiritueel bewustzijn om zo de rol van leraar aan te nemen voor de onwetende en goedgelovige massa. Een groot gedeelte van het semi-inspirerende geschreven materiaal verschijnt via channeling sessies namens de lichtwezens, en meestal is het een vervorming van het heldere licht

## Ongewone Inzichten

van de Waarheid en dus een compromis van de hele Waarheid en bijna altijd spreekt het op de een of andere manier de persoonlijkheid zelf aan, het ego.

\* \* \*

De lichtwezens verblijven in de meer comfortabele regionen van het hiernamaals. Zij proberen hun bestaan te rekken en de rechtmatige ontbinding van hun lichaamsvoertuigen te vertragen (een ziel moet leeg zijn om weer te kunnen reïncarneren), door ethers te stelen, door misbruik te maken van de ethers van mannen, vrouwen en kinderen die hier fysiek op Aarde aanwezig zijn. Maar dit gebeurt niet door het aanmoedigen en uitbuiten van de menselijke lagere passies, zoals boosheid, jalousie, haat, hebzucht, enzovoort. Neen, want waren deze ‘goede’ wezens tijdens hun leven geen vriendelijke, humane, intelligente Aardse bewoners? Niet voor niets hebben zij de status van lichtwezens in het ‘zomerland’ van het hiernamaals verworven. Misschien zijn zij zelfs wel waardige leden van één van de vele verheven, maar niettemin misleide, actieve broederschappen die werkzaam zijn in het hiernamaals.

Neen, deze “goede” wezens zuigen de mens op een andere manier uit; zij stimuleren mensen tot goedheid, liefdadigheid, humanistische activiteiten, persoonlijke healing, het vlijtig cultiveren van kunsten en wetenschappen, een dociel kerklidmaatschap, meditaties in New Age stijl en dito visualisaties, enzovoort. Want al deze activiteiten brengen ook etherbloedingen voort, een afscheiding van de hogere ethers, precies die soort die nodig is om hun bestaan te kunnen waarborgen in het zomerland, om het te kunnen verlengen, en indien mogelijk, voor altijd. Dit is een vorm van geestelijk vampirisme, die veel vaker voorkomt en veel meer omvat dan de donkere vorm die in het algemeen wel wordt erkend door de weldenkende mensheid.

Het zijn de Lichtwezens die veelal achter de schermen werken bij al dat materiaal dat tegenwoordig de spirituele, religieuze en New Age kringen binnenstroomt. Ze zijn werkelijk meesters in het vervormen van de Waarheid om zo op een prettig aandoende manier te voldoen aan de ingebeelde voorstellingen van de mens over ‘verlichting’ en wat het inhoudt om ‘spiritueel te zijn’. Zo veel mensen weten absoluut niet dat het vaak deze lichtwezens zelf zijn die deze ideeën en gedachten creëren en die momenteel in de wereld door zoveel mensen toegewijd worden gekoesterd vanuit hun onwetendheid over de Realiteit en hun persoonlijk verlangen naar een gelukkiger leven.

Een groot gedeelte van de New Age beweging, hun zegslieden en hun informatie is vaak grondig geïnfecteerd door dergelijke subtiel vervalste invloeden. Ze bestoken het menselijk ras met hun eigen agenda’s in plaats van te staan voor de spirituele emancipatie van alle geïnteresseerden. De reden waarom ze zo moeilijk te herkennen zijn voor de meeste mensen is simpelweg omdat zij werken via de misleide verlangens, hoop en dromen van vele mensen. Deze lichtwezens schijnen alle juiste antwoorden te hebben en gebruiken de juiste woorden, verkregen door die overvloed aan gegevens die tot hun beschikking staat in de subtiële werelden. Hierdoor bezitten ze vele inzichten en kunnen zelfs goed advies geven aan de goedgegelovigen, maar voor het onderscheidend oog presenteren zij uiteindelijk slechts meer lagen van dezelfde dualiteit (illusie) waarachter de mensheid, tijdens deze eindperiode, zich nog meer kan en wenst te verschansen dan ze al doet.

De lichtwezens achter al dat vele gechannelde materiaal zullen zich meestal vermommen als een welbekende heilige, meester of aartsengel, om eerst vertrouwen op te wekken bij de mediums voor de channeling en daarna bij hun publiek. Vaak is het geval dat de mediums zelf zich niet bewust

## Ongewone Inzichten

zijn van wat er plaats vindt. De mediums kunnen moeilijk onderscheiden hoezeer zij gemanipuleerd worden om redenen die onverlicht zijn en die het belang dienen van de dualiteit, doch niet de ziel dient die naar de Vrijheid streeft. Het is spirituele trots en onwetendheid van de mens waardoor dit probleem zo'n omvang heeft kunnen bereiken in deze wereld, en de mate van deze spirituele trots en blindheid zal de omvang bepalen in hoeverre mediums de aandacht van deze ongoddelijke lichtwezens zullen aantrekken.

Channeling is, zoals het tot dusver wijdverbreid wordt beoefend in zijn laagste en meest materiele vorm, een nogal lage paranormale uiting. Het is voor de massa absoluut een van de minst eisende 'spirituele wegen'; het is gemakkelijk en heeft daarom nauwelijks positieve invloed op iemands echte spirituele vooruitgang. In sterk contrast daarentegen is goddelijk contact, dat nog altijd het meest belangrijke en voornaamste doel was en is van de serieuze spirituele aspirant. En deze regel is niet veranderd louter en alleen door de toename van de paranormale gevoeligheid in de wereld. Doordat het de meest directe communicatie vormt voor de mensheid met de Geest, helpt goddelijk contact bij het ontvangen van pure inzichten, feilloze intuïtie en betrouwbare wijsheid, waardoor er geen noodzaak meer bestaat om contact te zoeken met andere geestelijke wezens voor informatie. Het laat ook de heilzame straling via diens persoonlijkheid toe van het licht van de Geest, wat in wezen Liefde is. Channeling daarentegen kan om verschillende redenen bijzonder schadelijk zijn voor de individuen op hun spirituele pad, en wanneer eenmaal goddelijk contact is verkregen, wordt het ook compleet overbodig.

Er zijn natuurlijk ook vele bescheiden paranormale kanalen in de wereld en er wordt ook soms erg nuttige informatie medegedeeld aan de mensheid vanuit de hogere levens-regiën, maar als de zoeker op zoek is naar begrip en wijsheid uit een bron buiten zijn eigen directe verbinding met de goddelijk Realiteit, stelt hij zich op hetzelfde moment open voor een vervormde Waarheid en met alle daarmee verbonden diverse manipulaties, waarvan de echte omvang en achtergronden schokkend zullen zijn als we ze in detail zouden bestuderen. En eveneens geldt dat wanneer iemand aan het zoeken is om zelfzuchtige redenen, hij/zij zich ook dan ook weer openstelt voor manipulatie en grotere illusie.

Alles wat we zoeken in deze wereld, is ook te vinden. Als onze voorkeur uitgaat naar een zekere waarheid of naar een bepaalde wijze van expressie boven iets anders, dan is er een grote kans dat we een groep van lichtwezens, wellicht tezamen met hun aardse buitenpost, zullen vinden die ook daartoe de neiging hebben. Maar geen van al deze varianten van de goddelijke Realiteit is het Ware. Op zijn best zijn het vervormingen of creaties van de mens en zijn lichtwezens, en zijn ze gemaakt om hem te voeden met om het even wat hij graag wil horen opdat hij, op zijn beurt, de lichtwezens zal voeden met zijn psychische energie. En zo duurt de wederzijdse relatie voort: de groepen in de fysieke wereld voeden de groepen van de lichtwezens in het zomerland die op hun beurt hun tweedehands wijsheid ter beschikking stellen aan iedereen. Toch leidt dit soort van wisselwerking uiteindelijk tot een uiterst ingewikkelde en complexe karmische situatie en kan zelfs tot occulte bezetenheid leiden.

\* \* \*

Net als de fysieke mensheid ervaren al die innemende en stralende entiteitwezens in het 'zomerland' die hun uiterste best doen overeenkomstig hun wezensstaat, tegenwoordig een toenemende spanning naarmate de planetaire *Versnelling* zich openbaart. Deze drijft hen er steeds

## Ongewone Inzichten

meer toe 'goede' activiteiten op te wekken in de fysieke wereld. Nadat zij als gewone mensen in de loop der jaren getracht hebben op velerlei humanistische manieren de wereld te verbeteren, zijn zij nu ook in de 'hemel' en op Aarde bezig, vanuit een enorme hoeveelheid idealen en verlangens, de wereld en de mensheid wederom te bestoken met een stortvloed aan experimenten. Spirituele bewegingen, communes, groepen, scholen, instituten, enzovoort rijzen tegenwoordig overal als paddestoelen naar boven. Praktisch elke week worden er wel een of meer in elk land opgericht, om slechts na een kort bestaan weer gewoonlijk te verdwijnen.

Door de hele geschiedenis heen hebben duizenden groepen in het hiernamaals pogingen ondernomen om werkzaam te worden via echte spirituele groepen in de fysieke wereld om daardoor in staat te zijn een bewust handelend spiritueel publiek te beïnvloeden. Maar al deze plannen zijn door de wat meer oplettende aspiranten op het Pad altijd doelbewust afgewend in duidelijke en ondubbelzinnige termen. Tegenwoordig echter, in het midden van het onvermijdelijk kabaal van een wereld in opschudding, bieden veel - de meeste! - zogenaamde spirituele groepen *geen* weerstand meer tegen de hulp die hen wordt aangeboden vanuit de subtiele sferen. En nu wordt het wellicht duidelijk hoe de krachten van onwetendheid zich zo effectief hebben kunnen ontwikkelen door al die onbeholpen 'goede' bedoelingen van de lichtwezens van de hemel!

De zoeker van de Waarheid moet daarom niet alleen rekening houden met mogelijk rampzalige invloeden vanuit de sferen van de hel, maar ook met de vele, vele ingevingen afkomstig uit al die rijkgeschakeerde individuele hemelen in het zomerland, waar ontelbare grotere en kleinere groepen zonder enige samenhang hard aan het werk zijn, ieder overeenkomstig de aard van hun (groeps)wezen.

Aan gindse zijde bestaat een bonte verzameling van zeer gevarieerde religieuze gezindten, allerlei soorten humanistische instellingen, ontelbare occulte groepen die zich gaarne promoten als 'scholen' en die met zo'n veelheid aan ideeën en symbolen aan het werk zijn dat je hoofd gaat duizelen. Sommige hiervan dragen het predicaat Christelijk, sommige weer Boeddhistisch, weer andere New Age enzovoort, enzovoort. Kortom, in de hemelse wereld van het hiernamaals vinden we een kleurrijk palet aan activiteiten die elke religieuze en esoterische beweging in de historie van de mensheid vertegenwoordigen.

Zo is er bijvoorbeeld een groep in het hiernamaals die de wereld tracht te redden via het kerkelijk Christendom. Er wacht daar ook een eminente Egyptische groep op de wederopstanding van alle grote historische figuren die in de loop van de eeuwen zijn gemummificeerd met de bedoeling dat zij het leiderschap van de wereld gaan overnemen! Uiteenlopende groepen, toegewijd als ze waren en nog zijn aan een persoonlijke goeroe of spiritueel leider die toentertijd in een fysiek lichaam verkeerde, houden zich nog steeds bezig met aanwas van hun gelederen ten dienste van de mensheid, zelfs ingeval hun geliefde leraar, mocht hij oprecht geweest zijn, al heel lang geleden was opgegaan in de Geest. En nooit is er een tekort aan sympathieke oplichters in het zomerland! Natuurlijk zijn daar ook een groot aantal ET-enthousiastelingen die plannen hebben om, met de nodige aandacht voor detail, de 'uitverkorenen' van de Aarde te evacueren met ruimteschepen op het moment dat het tijdstip van de grote cataclysmen gekomen is. Vele groepen in het hiernamaals claimen in direct contact te staan met Christus (meestal in de vorm van Jezus) en houden zich bezig met dusdanig afwijkende en onverenigbare activiteiten dat we, nuchter beschouwd, op zijn minst vele twijfels zouden moeten hebben over heel veel dingen met uitzondering van hun werkelijk goede en humanistische bedoelingen. En laten we vooral niet vergeten dat al deze groepen in het

## Ongewone Inzichten

hiernamaals worden vertegenwoordigd door hun tegenhangers in de fysieke wereld die door hen worden beïnvloed.

Er bestaan talloze intellectueel getinte verenigingen die zich gespecialiseerd hebben in groepen die healingen verrichten, groepen die sociale, politieke en economische invloed willen uitoefenen en zelfs groepen die verschillende vormen van dualistische wetenschap beoefenen met het doel de mensheid en de maatschappij binnen hun sterfelijke Aardse verhoudingen vooruit te helpen. Deze situatie met zijn vele en gevarieerde gevolgen is zo misleidend en schept zo veel misverstanden, teleurstellingen, lijden en droefenis, dat al deze pogingen zo mogelijk nog schadelijker zijn voor het ware goddelijke Werk namens de mensheid, dan alle gecombineerde inspanningen uit de diepste lagen van de hel! Wanneer we gewaarschuwd worden tegen een kwaadaardig persoon zijn we zeer op onze hoede en kunnen we snel en effectief handelen. Maar dit is niet zo eenvoudig wanneer we worden geconfronteerd met een werkelijk 'goed' persoon die zo vriendelijk is en zulke aardige bedoelingen heeft. Onszelf te behoeden tegen zulke invloeden kan ons soms op zijn minst in een vrij lastig parket brengen.

Een zoeker van de Waarheid is extra waakzaam voor de aanwezigheid van zowel de krachten van het kwaad als die van de dualistische 'goedheid'. De eerste kan hem schaden, de laatste kan en zal hem diep verwarren, hem op zijn pad vertragen en hem vullen met besluiteloosheid door de zich aan hem opdringende duizelingwekkende hoeveelheid dualistische ideeën.

Het is belangrijk om goed de gevaren te onderkennen die daaraan vastkleven. Wanneer een mens het hiernamaals binnentreedt blijft hij innerlijk dezelfde. Doodgaan maakt hem niet wijs, zelfs wanneer hij, op grond van een bepaalde gecultiveerde goedheid, sociale integriteit en spiritueel streven, hij in de zogenaamde hemelse regionen wordt toegelaten en hij vanwege zijn bestaan aan deze kant van de sluier, een helder en lichtend auraveld uitstraalt.

In zijn tweede brief aan de Korintiërs zegt Paulus dat de duivel zich kan voordoen als een engel van licht. Probeer dit nu te begrijpen in de nieuwe context, want deze woorden betekenen niet wat jij dacht dat ze zijn. Een aarde gebonden ziel probeert zich soms beter en schitterender voor te doen dan hij in werkelijkheid is, maar een dergelijke poging is zo armzalig, zo dwaas en primitief dat het onmiddellijk wordt herkend en niemand die werkelijk kennis van zaken heeft, zal zich daardoor laten beetnemen. Er zijn echter grote aantallen heel goed bedoelende bewoners van de dualistische regionen van de hemel die zich werkelijk heel innemend voordoen, maar die de meest stompzinnige en laakbare dingen in stand trachten te houden en die te bezielen en daarbij onbewust de wereld van illusie dienen. Hetzelfde gevaar bestaat natuurlijk ook in onze fysieke wereld en een persoon is het meest gevaarlijk en duivels, wanneer hij overtuigd is dat hij innerlijk werkelijk goed is en hierdoor de Christushiërarchie en het Goddelijk plan dient. Want dan valt er niets meer te beargumenteren, want is hij niet goed? Dient hij niet God, zo mogelijk zelfs met opoffering van zijn leven?

Kijk uit voor deze 'dienaren van het licht'. Wees in het bijzonder voorzichtig wanneer zij veelvuldig spreken over goddelijke persoonlijkheden en heilige geesten, over allerlei soorten Jezus of Maria figuren, spirituele meesters en engelen en wanneer zij hun naam ondertekenen in '*Liefde en Licht*' of '*Vrede op Aarde*', want deze laatste goddelijke kwaliteiten - Liefde, Licht en Vrede - hoeven zichzelf niet in woorden bekend te maken.

## Ongewone Inzichten

Veel mensen komen met grootse ideeën om de realiteit te veranderen of te herscheppen zoals zij het graag zien; om de wereld te genezen en de mensen te informeren over een waarheid die zijzelf nog niet begrijpen, simpelweg omdat zij nog geen contact hebben gemaakt met de Waarheid zelf. Dergelijke dwaasheid veroorzaakt meer problemen dan dat het oplost, en er zijn legioenen lichtwezens die al die hoopvolle mensen aanmoedigen zich tegenwoordig te gaan inzetten voor deze zo beperkte en bedrieglijke namaakoplossingen. Wij zullen bij dit alles daarom moeten oppassen voor wat ons kan beïnvloeden en zo toegang kan krijgen tot ons bewustzijn. Een zoeker van het Pad zal alles willen natrekken en de onderste steen boven halen; hij zal precies willen weten waar de mediums of groepen hun ideeën vandaan halen en de aard willen onderzoeken van datgene dat tijdens het channelen de mediums overschaduwet. De intelligente zoeker zal alles met zijn hart testen. Echter, als het hart van de zoeker niet zuiver is, als zijn motieven zelfzuchtig zijn, dan zal hij zo goed als zeker misleid worden. En daarom is het spirituele pad niet bestemd voor egoïsten en voor hen die geneigd zijn tot compromissen.

*“Tijdens het einde zullen zelfs de wijzen op een dwaalspoor worden gebracht.” - Bijbelse voorspelling.*

## **DE WERELD VERANDEREN**

Ware en duurzame vrede breng je niet in de wereld door te proberen die wereld te veranderen; alleen door onvoorwaardelijk datgene te aanvaarden wat nooit kan veranderen krijg je vrede. Het verlangen naar verandering in deze wereld of om deze te willen veranderen is een reactie van ons dualistisch denken. Het is het verstand dat een voorkeur geeft aan dualiteit, wat een illusie is.

Wanneer iemand zich niet prettig voelt met dat wat als schadelijk en slecht wordt beoordeeld en dit wenst te veranderen, om dit te verbeteren, of om het te herstellen en de fout te corrigeren, dan is het dualistische verstand aan het werk.

Het dualistische verstand ziet het kwaad en verlangt naar het goede, het ziet misstanden en verlangt ernaar dit recht te zetten, het ziet onrecht en verlangt naar rechtvaardigheid, het voelt angst en spreekt daarom van liefde.

Maar dit gevecht is nooit te winnen en echte Veranderingen zullen nooit kunnen ontstaan uit zo'n conflict, omdat de wortel van de fout niet wordt uitgeroeid door dingen te willen veranderen. De vergissing ligt juist in het feit dat men tracht om de fout te willen veranderen, in plaats van de werkelijkheid hiervan onder ogen te willen zien.

Trachten om de wereld of zichzelf te veranderen in iets beters is een vorm van vluchten en is een illusie van het hebberig verstand. In plaats van eerlijk de werkelijkheid in te willen zien en zo in

## Ongewone Inzichten

aanvaarding en overgave te willen uitkijken naar de stabiele, onveranderlijke, goddelijke Realiteit, probeert het verstand dat uit gewoonte en onwetendheid reageert, om zijn eigen leven op Aarde aangenamer te maken door te trachten dingen te veranderen die nooit fundamenteel kunnen worden getransformeerd.

Laat het absoluut duidelijk zijn: als een mens een illusie wenst te veranderen, als hij verlangt om één zijde van de dualiteit aan te passen, dan kan het niet anders dan dat hij zich met de hele illusie gaat verbinden. Als hij die ene kant van de dualistische tegenstelling wil veranderen, dan zal hij die andere kant daar ook bij betrekken, omdat een zijde geen betekenis heeft zonder het contrast van zijn tegenpool. Zich verbinden met de illusie van de dualiteit en deze trachten te veranderen heeft uiteindelijk geleid tot het soort waanzin dat we heden ten dage in onze maatschappij zien: oorlogen, ziekten, uithongering, moord, verkrachting en al die andere gruweldaden die symptomatisch zijn in ons planetaire gesticht van tegenwoordig.

Maar wie heeft jou gezegd dat je iets moet veranderen?

Wie heeft jou gezegd dat je iets beters moet maken?

Wie heeft jou verteld dat je voor vrede op Aarde moet bidden?

Wie was het die jou heeft verteld dat onvoorwaardelijke liefde betekent dat je een illusie moet liefhebben en die je zodoende vergeefs probeert te verbeteren?

Wie heeft jou verteld dat jij en deze wereld perfect moeten zijn als Perfectie reeds levend en wel bestaat, als je tenminste weet waar en hoe je daar naar moet zoeken?

Wie heeft jou verteld dat je door van deze wereld een betere plek te maken, volmaaktheid zou kunnen vinden?

En wie was het die jou deed geloven dat jij degene was die deze verandering tot stand zou moeten brengen?

Je kunt de muren van een gevangenis wel versieren maar toch blijft het dezelfde gevangenis. Als jij dit nu weet, maakt zo'n verandering jou dan gelukkig? Heb jij dan meer vrede of vrijheid gevonden tussen deze muren? Of heb jij jezelf alleen maar even voor de gek gehouden door de muren te schilderen met een nieuwe kleur, de kleur van verandering?

Liefde, Vrede en Geluk krijg je niet door te trachten een illusie te veranderen; alleen door het onvoorwaardelijk aanvaarden van het karakter van een illusie kun jij je op een natuurlijke wijze hiervan bevrijden. Indien je het licht van verandering in deze wereld wenst te brengen, dan zal je er ook duisternis in moeten brengen, omdat een verandering alleen maar kan bestaan en mogelijk wordt gemaakt door tegenstellingen.

Als er helemaal geen tegenstelling zou bestaan, hoe zou jij dan iets kunnen veranderen? Hoe kun jij een positieve verandering tot stand brengen als er niet iets negatiefs was om te veranderen, om je daarmee te verbinden? Waarom zou jij je willen verbinden met al die tegenstellingen, wanneer deze altijd weer in balans moeten worden gebracht?



## Ongewone Inzichten

Waarom zou je jouw tijd doorbrengen met het opwinden van een klok, om slechts te aanschouwen hoe het uit zichzelf weer afloopt?

Waarom iets veranderen wat uiteindelijk toch niet veranderd kan worden?

Een mens zal zich prima kunnen vinden in goedheid en geluk, echter hij zal zijn onheil of zijn verdriet bepaald niet als prettig ervaren, en toch zal hij hen beide moeten liefhebben als hij zich daarvan zou willen bevrijden.

Een mens leeft met plezier en voldoening, maar hij moet ook pijn en teleurstelling kunnen accepteren als hij vrij wil zijn van al die worstelingen.

Door de wereld of het ego in iets goeds te willen veranderen zal een mens zich tevens gaan verbinden met zijn tegenpool: het kwaad, omdat de een niet zonder de ander kan. En net zo goed als een mens niet de wolken van de hemel kan wegplukken, kan hij ook niet het kwaad wegnemen van het goede. Hij kan niet één gedeelte van de dualiteit weghalen en verwijderen. Dat is onmogelijk.

Sommige roepen uit: “Ik laat mijn licht schijnen”.

Maar hoe kan iemand het licht laten schijnen als hij bang is voor de duisternis?

Hij zou kunnen zeggen: “Ik laat mijn licht de duisternis verlichten”

Maar waarom? Alleen angst wenst het karakter van de dualiteit te veranderen, alleen angst wenst zijn eigen duisternis te overwinnen. Je kunt een dergelijk gevecht met jezelf of met dualiteit niet winnen; je kunt er alleen maar genoeg van krijgen en jezelf gaan voorbereiden om Genade te ontvangen.

De zoeker naar de Waarheid moet daarom het karakter van de dualiteit leren begrijpen, en beide polariteiten laten voor wat ze zijn, en niets meer met een van beide te maken willen hebben. Hij moet geen enkel verlangen meer koesteren naar een van beide zijdes van dualiteit, noch om deze te willen veranderen. Want ze zijn vervallen in een eeuwenoud gevecht met zichzelf, geboren als ze zijn uit dezelfde illusie. En als een mens in dit gevecht wordt betrokken, dan verliest hij zichzelf ook in die illusie.

Wie vertelde jou dat je moest uitzoeken welke zijde van de dualiteit jij het liefste had?

Wie vertelde jou dat door te gaan staan aan één kant van dualiteit, dit jou zou kunnen beletten te worden verbonden met die andere zijde?

En wie heeft jou overtuigd dat het verstandig was om die ene of die andere te veranderen?

Waar vreugde heerst in deze wereld, vind je ook pijn; waar licht is daar vind je ook duisternis. Maar daar waar Waarheid is, is de dualiteit verdwenen.

## Ongewone Inzichten

Wie heeft jou verteld dat je het kwaad moet bestrijden met goed? Wie heeft jou doen denken en geloven dat je ze ooit kon scheiden en daardoor vrede kon brengen in de wereld; dat je ooit de ene kon gebruiken om de ander te overwinnen?

Het pad door deze wereld is zowel licht als duisternis, want dat is de aard van dualiteit. Als je alleen maar aan de lichte zijde loopt, de zijde die je het liefst hebt, hoe vervolg je dan het pad als het de schaduw ingaat?

Wie heeft jou verteld dat je bezig moet zijn met bezit vergaren, dingen te veranderen, of zaken te ontwijken, of iets anders met het leven te doen dan het gewoon precies zo te laten voor wat het is?

Door het te laten voor wat het is, door er geen interesse meer in te hebben, zul je de dualistische illusie kunnen ontstijgen. Want wie heeft jou verteld dat je door je te verbinden met al die paren van tegenstellingen, jij of iemand anders daar vrij van zou kunnen worden?

Deze wereld is al perfect in zijn aard, de hele mensheid is al perfect in zijn aard, dat wil zeggen volmaakt dualistisch, volmaakt thuishorend tussen de tegenstellingen van goed en kwaad, licht en duisternis. Wil je dat er meer licht is dan duisternis? Zou jij graag afwillen van een deel van de natuur van deze wereld of van jezelf? Zou je een deel van de dualiteit willen vernietigen, zelfs als dat onmogelijk is? De wereld is volmaakt dualistisch, waarom zou je dat dan willen veranderen?

Het kleine “ik”-zelf is al perfect, al zijn ideeën zijn reeds volmaakt gezien zijn aard, volmaakt dualistisch, perfect wonend tussen de tegenstellingen van goed en kwaad, licht en duisternis. Zou je meer gevuld willen zijn met licht dan met duisternis? Wil je een deel van jezelf kwijtraken? Een gedeelte van jezelf dat je ziet en dat je niet zo graag bij een ander tegenkomt? Het “ik”-zelf op Aarde is volmaakt dualistisch, dat is zijn aard, waarom zou je dat willen veranderen?

Wie heeft jou verteld dat alles in deze wereld niet al perfect is zoals het is, perfect volgens de waarheid van zijn dualistisch, ongoddelijk karakter?

Wie heeft jou verteld dat je het tot het onmogelijke zou moeten gaan om te proberen de dualiteit eenzijdig te maken?

Wie heeft jou doen geloven dat je in staat was het volmaakte evenwicht van de aard van de dualiteit in deze illusie te kunnen veranderen?

En wie heeft jou gezegd dat jij het volmaakte dualistische evenwicht in deze wereld kon veranderen met ideeën over vrede en goedheid?

Jouw hele leven heb je geprobeerd om iets te veranderen wat in feite al perfect is. Heel je leven heb je rondjes gelopen door te proberen iets te veranderen wat nooit veranderd kon worden. Hoe kun je de nacht van de dag scheiden, de inademing van de uitademing? Is het niet dwaas om het ook maar te proberen?

Waarom heb je geprobeerd om licht te willen brengen in de duisternis, wanneer ze zich allebei slechts willen vermengen om een saaie, levenloze grijze schaduw samen te stellen?

## Ongewone Inzichten

Je hebt je hele leven doorgebracht met heen en weer te slingeren tussen zwart en wit, je vastklampend aan het ene dat je graag hebt, terwijl je het andere dat je niet zo graag wilde, juist probeerde te vermijden. En intussen probeerde je de wereld en iedereen te overtuigen dat je gelijk had. Waarom?

\* \* \*

Er zijn twee realiteiten: in de ene heerst het karakter van tegenstellingen, en dat is waar de Aarde momenteel in vibreert. De ander Realiteit daarentegen kent geen tegenstellingen, het is Goddelijk en absoluut Volmaakt, net zoals ook de realiteit van de tegenstellingen volmaakt ongoddelijk is. Waarom proberen een van beide te veranderen? En hoe zouden we dat ook kunnen?

Kun jij de Hemel op Aarde brengen? Kun jij het goddelijke in het niet goddelijke onderbrengen? En kun jij het karakter van een van beide veranderen?

Het antwoord is nee, jij kunt alleen maar de regels naleven, de regels van de dualiteit of de regels van het goddelijke. Al het andere is een voorwendsel van jouw verstand die jou om de tuin leidt.

Als je niet van dualiteit houdt, laat het dan voor wat het is en zoek naar het Goddelijke.

Hoe kan jij naar Huis gaan op zoek naar ware Volmaaktheid als je nog steeds probeert om de imperfectie te veranderen?

Overgave is de enige weg. Jij kunt de wet van de dualiteit niet veranderen, net zo min als jij de kleur van de hemel kunt veranderen. Als jij je bezig wilt houden met verlangens en afkeer, met creëren en vernietigen, hoe kun jij je dan ooit vrijmaken van de wereld van tegenstellingen? Als jij vrede wilt brengen in de wereld dan heb jij de wet of de aard van de dualiteit niet begrepen.

Al het leven in dualiteit lijdt onder de rusteloosheid van al die tegenstellingen, tot het moment komt dat men er genoeg van heeft, tot men zover is om het neer te leggen, om het spel te beëindigen, om het gevecht af te breken, om af te zien van verlangens. Het moment dat men ophoudt met dromen en men klaar staat om alle illusies op te geven.

Als je volop bezig bent met het sturen van licht en vrede in deze wereld, dan zul je nooit in staat zijn de echte Waarheid te kunnen begrijpen of de kusten van verlokkingen te kunnen verlaten. En als jij bezig bent met het beschermen van jouw eigen opinies, dan ben je eveneens bezig jouw ware zelf daarachter te verstoppen.

Proberen om het karakter van de dualiteit te veranderen is een bedrieglijke en nutteloze toestand, want hoe meer licht je wilt brengen in deze wereld, hoe meer duisternis er als antwoord ontstaat, totdat je het leert en totdat je het inziet. Hoe meer je vecht voor vrede op Aarde, hoe meer er onvermijdelijk oorlogen uit zullen voortvloeien, totdat je leert inzien dat de dualiteit zichzelf in evenwicht moet terugbrengen, een evenwicht moet scheppen tussen zijn duisternis en zijn licht. Want dit is zijn perfecte dualistische karakter.

## Ongewone Inzichten

Wanneer je licht probeert te brengen in deze wereld om datgene te veranderen wat je verkeerd acht of beoordeelt, weet dan dat onder de wet van de dualiteit en als antwoord op jouw daden, ook de duisternis in deze wereld wordt geaccentueerd om zo in balans te kunnen blijven. Met andere woorden, ten koste van wie heb jij nu jouw goede daden uitgevoerd? Wie lijdt nu onder het kwaad van jouw onwetende goedheid?

Het enige ware licht voor verandering verschijnt slechts door het opgeven van de illusie en jezelf over te geven aan de Waarheid. Niet door te verlangen naar enige verandering verschijnt de Waarheid op Aarde, noch vanuit de wens om het kwade in iets goeds te willen veranderen. De Waarheid verschijnt slechts in de wereld om zielen naar Huis te roepen, weg van de illusie. Er is geen ander doel voor de goddelijke Liefde en Waarheid om in deze wereld van dualiteit te verschijnen dan om zielen te verlossen van het eindeloze geslinger tussen paren van tegenstellingen; om ze te verlossen van de onvolmaakte toestand van leven en dood, van plezier en pijn, van licht en duisternis. Goddelijkheid komt hier niet om de dualiteit te verbeteren, dus waarom probeer jij dat dan?

Heb jij het karakter van deze wereld begrepen?

Wie heeft jou verteld dat jij iets moet veranderen?

Jij kunt niet de wet veranderen, of de aard van het beestje. Het bewustzijnsniveau op Aarde is er een van volgelingen, het is een podium waarvandaan we naar bevrijding kunnen reiken. Je bent niet gekomen om een nieuw podium te maken of te schilderen, je bent hier gekomen om te leren wat nodig was om zo genoeg te krijgen van deze wereld van illusie en om zo naar Huis terug te keren; niet om het podium van deze wereld van dualiteit perfect te maken, maar in plaats daarvan het karakter hiervan te begrijpen om zo in staat te zijn dit, eenmaal wijs geworden, op te kunnen geven.

Denk jij dat jij hier gekomen bent om de wereld te hervormen in een Tuin van Eden, terwijl deze Tuin allang bestaat en waar vele verlichte zielen verblijven en wachten op jouw terugkeer?

Verandering gebeurt niet in de wereld, het gebeurt binnenin; Realisatie gebeurt niet in de wereld, het gebeurt binnenin. De wereld is slechts een uiterlijke reflectie van de menselijke geest, en je moet niets meer met die reflectie te maken willen hebben voordat je de echte Werkelijkheid begint in te zien. En wanneer je dit begint te zien, dan begint de oude wereld buiten te verdwijnen en zul je erkennen dat het nooit echte betekenis heeft gehad.

Je moet er genoeg van hebben om de aard van de dingen te willen veranderen, of om de universele wetten naar jouw hand te willen zetten, of om een illusie te willen veranderen, voordat je werkelijk in staat bent de Waarheid in te kunnen zien die op jou wacht achter de glamour van het verstand.

Alle dingen zijn zoals ze zijn en perfect zoals ze zijn. Het is niet aan jou om iets te veranderen, maar eerder aan jou om te gaan beseffen hoe het karakter van deze wereld in elkaar zit en dit achter je te willen laten. Pas wanneer je genoeg krijgt van het niveau van deze natuur, zal er een andere Natuur verschijnen en jouw visie herstellen en zal het je laten zien wie jij werkelijk bent.

## Ongewone Inzichten

Perfectie is een realiteit. Het is altijd een realiteit geweest. Zodra je klaar bent met de illusie, en dus niet langer wenst dit te veranderen, te corrigeren of te verbeteren, maar in plaats daarvan het te laten zijn zoals het is, word je een zoeker van de Waarheid in plaats van een deelnemer aan de eindeloze illusies van de dualiteit.

\* \* \*

Toen je als kind naar school ging, probeerde jij dan de school te veranderen in een perfecte school om de lessen te kunnen leren? Neen, je leerde alleen jouw lessen en je vertrok. Hetzelfde geldt voor de school van deze wereld: leer je lessen en vertrek. Als jij je bemoeit met het leerplan voordat jij je lessen hebt geleerd, dan wordt de school tot een wanorde gebracht, net zoals deze wereld een wanorde is.

Perfekte studenten zorgen voor een perfecte school, niets meer dan dat. En jij wordt een perfecte student, niet door iets te proberen te veranderen, maar door gewoon te zitten en te luisteren naar de leraar in de klas.

En als je bepaalde lessen overslaat omdat je ze niet leuk vindt, dan leer jij slechts een gedeelte van het leerplan en zul je weer moeten terugkeren om de rest te leren.

Wanneer je de lessen over de wet van oorzaak en gevolg in dualiteit hebt begrepen, dan zul je niet langer trachten je daarmee bezig te willen houden. Jij zult ervoor kiezen om het te laten voor wat het is en je zult ophouden met het verzuimen van lessen, of met het veranderen van het leerplan in iets dat je leuker vindt. Je begint opnieuw vertrouwen te krijgen in het leven en een vertrouwen in de dualiteit om je de middenweg te wijzen tussen al zijn illusies. Je zult stoppen met het goede te willen nemen of dit te prediken omdat je bang bent voor het kwaad, je zult ophouden met je vast te klemmen aan hoop omdat je bang bent voor twijfel, je zult ophouden om zoveel over liefde te spreken omdat jij jouw eigen angst niet leuk vindt. Door zo in evenwicht te komen zul je al je lessen leren voordat je de Aardse school eens en voor altijd zult kunnen verlaten.

Binnenkort komt jouw schoolleraar terug, en zal hij jouw huiswerk willen zien. Wat toon je hem dan? Zul jij hem alleen maar een half gevuld boek kunnen laten zien met de dingen die jij het leukst vond? Hoe zie jij kans te slagen voor jouw laatste examen als de helft van jouw werk en dito inzicht ontbreekt?

Hij stuurt je terug naar school, totdat jij volledig jouw verlangens en afkeer begrijpt, totdat je realiseert waarom je überhaupt op school zit, totdat jij de aard van jouw onwetendheid inziet en totdat je ophoudt met het willen versieren van de wereld naar jouw persoonlijk smaak.

Er is geen uitweg voor jou, ongeacht hoe goed jij denkt dat je bent geweest. Als je vermeden hebt om alles dat nodig was onder ogen te zien om in staat te zijn de illusie van dualiteit te kunnen verlaten, zul jij jezelf tijdens de volgende termijn hier weer terugvinden.

Wie heeft jou geleerd om je te verstoppen voor het leven door te blijven (dag)dromen en te hopen op vrede en liefde?

## Ongewone Inzichten

Wie heeft jou zo bang gemaakt dat je dacht dat je niet naar het hele beeld mocht kijken, zowel goed als slecht?

En wie heeft jou verteld dat door levenslessen over te slaan, door de wereld in een betere plek te willen veranderen en te trachten de onmogelijke taak om de wetten van dualiteit aan te passen naar iets dat aangenamer is voor het ego, dit jou ooit naar de Waarheid zou kunnen leiden?

### **WAARHEID: DE TOEGANG NAAR LIEFDE**

Zodra iemand zich aan het spirituele leven wijdt, komt hij er spoedig achter dat Waarheid de toegang opent naar Liefde. Hij ziet dan duidelijk dat zijn zoektocht naar de Waarheid gericht is op de volledige realisatie ervan, en dat dit de uiteindelijke weg is naar goddelijke Liefde. Waar Waarheid is, is ook Liefde, want die twee gaan hand in hand: Liefde is Waarheid en Waarheid is Liefde.

Goddelijke Waarheid brengt goddelijke Liefde voort. Het licht van de Waarheid wordt opgeroepen door absolute eerlijkheid, door nederigheid en door onverzettelijk te blijven zoeken naar Eenwording met die Waarheid. Slechts door liefde voor de Waarheid kan goddelijke Liefde worden ervaren. Goddelijke Liefde is onvoorwaardelijk. Dit betekent dat het altijd Liefde blijft. Liefde zal nooit stoppen en kan nooit iets anders worden dan Liefde. Echter, een dergelijke Liefde ervaart men alleen door te leven in Waarheid.

Liefde kan niet bestaan in een onheilige, onzuivere tempel die gevuld is met onwaarheden, en die overstelpt wordt met luidruchtige, zelfzuchtige en onverlichte ideeën. Te midden van dit lawaai en alle andere afleidingen, kan niemand de fluisteringen van Liefde horen of er aandacht aan schenken. De zoete, tedere en koesterende Liefde kan zich slechts vestigen in een menselijke tempel waarin het zwaard van de Waarheid alle schaduwen heeft doorboord en weggevaagd, een tempel die bevrijd is van een trotse geest en een angstig hart. Het licht van de Waarheid verjaagt het chaotische denken van ons verstand en het bevrijdt de geest van egoïstische ideeën, van scheidende overtuigingen en van intellectuele opinies die hoogstens verstoringen van de Waarheid kunnen zijn. De Waarheid brengt de tong van het luidruchtige ego tot zwijgen zodat de nodige ruimte wordt gemaakt voor de zachte en tedere cadans van de goddelijke Liefde, die dan weer in het hart te horen is.

De Waarheid reinigt het hart en de geest. Zij herstelt zo de ware Visie en maakt het mogelijk dat iemand opnieuw de straling van Liefde ervaren kan. Het ontdoet het kleine zelf van alle onwaarheden, en het schept een innerlijk heiligdom waarin Liefde wonen kan. Het hart en de geest moeten zich eerst verenigen, en leren de Waarheid eenvoudigweg lief te hebben, puur om wat ze is. En ze moeten leren haar in haar eigen licht te zien en haar zo te waarderen, zonder te

## Ongewone Inzichten

proberen iets toe te voegen of af te doen aan de het al perfecte Wezen van Waarheid. Als dat gebeurt, dan zal Liefde zich in al haar volheid en kleurenpracht kunnen tonen.

*Jezus zei: "De mens houdt niet van het Licht, want het onthult hun verdorvenheid; de mens houdt van de duisternis."*

Het Licht van de Waarheid onthult inderdaad de tirannie van de duisternis. Het drijft het uit zijn schuilplaats. De Waarheid legt alle onwaarheden bloot die talloze generaties lang op Aarde overgedragen zijn om de lichtgelovige mensheid te bedriegen. De Waarheid onthult alles, en in tijden van crisis zal haar zwaard door Goddelijke Wil in het hart van de wereld worden gedreven. Daarbij zullen alle angst, onwaarheid, duistere zaken en dichte, ongeïntegreerde energieën worden weggebrand om de weg naar Liefde vrij te maken.

\* \* \*

Er zijn veel mensen over de hele wereld die nu menen dat onvoorwaardelijke Liefde het respecteren van alles en iedereen betekent, en ze denken dat zij liefdevol zijn wanneer zij liefde schenken aan de persoonlijkheid met al zijn bezigheden. Maar hoewel God Liefde is, handelt God toch "zonder aanzien des persoons". De Waarheid bevestigt de persoonlijkheid niet. De Waarheid weet dat het afgescheiden zelf een illusie is, en dat het dus puur zelfbedrog is om maar enig belang te hechten aan het kleine zelf. Waarheid en Liefde zien slechts dat wat Waar is. Waarheid en Liefde hebben geen aandacht voor dat wat volstreekte illusie is. Daarom kan Liefde geen liefde opbrengen voor de slechts denkbeeldige persoonlijkheid. Liefde kan alleen liefhebben wat Waar is, omdat alleen dát Echt is en werkelijk bestaat.

Als iemands gevoelens gekleurd zijn door een geconditioneerde, een persoonlijke of een zelfzuchtige liefde het soort liefde dat eigenwijs en reagerend is, dan laat hij een valse of imitatieliefde zien. Een pseudo-liefde, omdat het niet in Waarheid vibreert. Dit soort liefde is kortstondig. Het duurt slechts totdat het licht van de Waarheid de onwaarheid die het in stand houdt uitdaagt en blootlegt. De kunstmatige verlokking van deze liefde kan, als het zich bedreigd voelt, snel omslaan in het lelijke gezicht van jaloezie, bezitterigheid en achterdocht, of zelfs in haat.

In deze tijd waarin het intellect sterk wordt gecultiveerd, houden veel mensen zich druk bezig met hun individuele versies van de waarheid. Maar dit is de grootste illusie die er bestaat, want er bestaat alleen maar de Grote Waarheid, en die er is altijd al geweest. Dit is Gods Waarheid, of goddelijke Waarheid. Waarheid is geen kennis en evenmin scherpzinnigheid, maar het licht van de Waarheid verleent wel Wijsheid aan de mens wiens bestaan en levenswijze daarop afgestemd is. De Waarheid hecht geen waarde aan overtuigingen en opinies. Het houdt geen rekening met deze mening of dat idee, want het zijn allemaal slechts projecties van een onverlichte geest. De Waarheid gaat volkomen voorbij aan alle zelfbedachte theorieën die afgeleid zijn van in onwetendheid gewortelde percepties, want die hebben geen enkele basis in de Werkelijkheid. Waarheid herkent alleen zijn eigen Natuur, dat wat Echt en Werkelijk is.

Hoopvolle acties, mooie woorden over "liefde en licht" en gebaren tot "vrede op Aarde" zullen geen van allen ooit ook maar enigszins de weg banen naar ware Liefde en eeuwige Vrede. Zulke ideeën kunnen mensen hoogstens wat inspireren om de Werkelijkheid te onderzoeken. Alleen de

## Ongewone Inzichten

onversneden Waarheid zelf zal de wereld en de mensheid kunnen helen en deze planeet terugbrengen naar een staat van Eden, zoals in het begin, voor de geboorte van deze illusie.

Maar let op! Gods Waarheid komt nu naar Aarde terug, omdat het door de mens zelf gecreëerde kwaad de hele planeet verstikt. De grote dag waarop de schoonmaak aan het eind van deze grote cyclus gebeuren gaat is nu heel dichtbij. Dit zijn de laatste jaren voor de grote transformatie van deze wereld en dit biedt een unieke gelegenheid voor de mens. Juist nu is er een dringende noodzaak om al onze dualistische ideeën over liefde en licht en vrede op Aarde opzij te zetten, inclusief alle verwachtingen over wat dit allemaal met zich mee zal brengen. We zullen het pad moeten betreden waarop het kleine zelf in een eerlijke, nederige overgave kan worden geleegd. Alleen door een oprechte levenshouding die de bereidheid toont de realiteit onder ogen te zien, en door overgave van de vrije wil aan de goddelijke Wil, kan goddelijke Liefde zich opnieuw door het menselijke ras uiten.

\* \* \*

In deze tijd op Aarde komt de Liefde vanachter het zwaard van de Waarheid tevoorschijn, want de mensheid is buitengewoon misleid en haar bewustzijn is vertroebeld door haar valse ik-vereenzelviging. Liefde kan geen toegang krijgen tot iemands hart zolang dat hart vibreert in de dichtheid van zijn eigen fantasieën. De Aarde is zo verontreinigd, zo ondoorzichtig en zo chaotisch geworden door al die valse voorstellingen, hersenschimmen en onwetendheid, dat maar weinig mensen in de wereld van vandaag in staat zijn het geluid van het eeuwige lied van de Liefde te horen en te zien.

Maar dit lied is zeker niet onhoorbaar voor het slapende bewustzijn van de mensheid. En dus moet de Waarheid het pad schoonmaken en op orde brengen, zodat Liefde kan terugkeren. De Waarheid moet een vruchtbaar veld op Aarde voorbereiden, zodat Liefde weer kan opbloeien in de harten van de mens. De grote macht van de Waarheid zal in deze laatste dagen van dit tijdperk alle leugens op hun knieën brengen om Liefde weer op de troon te zetten als de koningin van deze wereld.

Als de Waarheid, gevolgd door goddelijke Liefde, naar onze zieke planeet terugkeert, zal het wereld-ego samen met al zijn leugens en duisternis in stukken vallen en oplossen, en al diegenen die de Waarheid liefhebben en toegewijd zijn de Waarheid zonder geschipper of eigenbelang te dienen, zij zullen verheugd toekijken. De komst van de Waarheid op Aarde kunnen we daarom *De Grote Dag van Reiniging* noemen, want dat is precies wat er wereldwijd staat te gebeuren.

Eerst zal het zwaard van de Waarheid de verwrongen uitwassen van alle menselijke waanideeën weg moeten snijden en in het Vuur gooien. Dan kan de mens opnieuw een leeg en waardig werktuig worden voor goddelijke Liefde. De Waarheid is daardoor de grote Verlosser of Bevrijder van de mens. Zijn licht zal de mensheid spoedig bevrijden van de duistere schaduw waaronder het eeuwenlang gebukt is gegaan terwijl ze al die tijd probeerde spiritueel adem te halen. Liefde zal dan de harten vullen van al diegenen die haar kunnen ontvangen, en dit zal hen daarbij verheffen tot een bovenzinnelijke staat van vreugde en vrijheid.

De Waarheid is ook de grote Gelijksteller van de mensheid. De Waarheid ziet alles in hetzelfde licht en dient ieder op de juiste wijze. Zijn onverbiddelijke kracht zal iedereen gauw tot oprecht



## Ongewone Inzichten

berouw brengen, en naar een voor iedereen gelijk niveau van nederigheid, waar niemand iemand anders, hoe dan ook, overschaduwten kan. Dan zal de mensheid opnieuw Eenheid kennen.

Maar vele mensen zijn vandaag de dag doodsbang voor de uiteindelijke komst van de Waarheid op Aarde. Zij die de duisternis liefhebben vrezen het zwaard, omdat het naderende licht van de Waarheid duidt op het einde van hun corrupte en rotte wereld waar zij zo zelfzuchtig van hebben geprofiteerd. De terugkeer van de Waarheid op Aarde betekent het begin van een nieuwe wereld waarin rechtvaardigheid en gelijkheid heersen zullen. De Waarheid zal een eind maken aan zelfzucht, aan hebzucht, en aan ieder bedrog en egoïsme. Ook zal het een eind maken aan het paradigma van slachtoffer en agressor dat tegenwoordig bij het overgrote deel der mensheid een tweede natuur is geworden.

Zo gaat het altijd op een duistere en slecht functionerende planeet. Eerst moet de Waarheid terugkeren om de verrotte wortels van de mismaakte schepping uit de grond te trekken. Zo snoeit zij een gedrocht dat misleiding en kwaad heeft verspreid in de onheilige bodem van zelfzucht. Op het moment dat het einde daar is de Grote Dag van Loutering zal de spiegel van de Waarheid worden opgehouden, en iedereen zal kunnen zien wat er van hen geworden is en welke meester zij hebben gediend. Pas wanneer de mens geen andere keuze meer heeft dan de Waarheid en zichzelf in volkomen eerlijkheid onder ogen te zien, en hij zo gedwongen wordt te zien, te begrijpen en te huilen in oprecht berouw, pas dan kan Liefde zijn hart openen en hem de weg van devotie en heiligheid wijzen.

Eerlijkheid is het begin van het pad dat naar de Waarheid leidt, en de Waarheid is de toegang naar Liefde. En alleen door Waarheid kan Liefde terugkeren naar de Aarde, wanneer het hart en geest van de mensheid gereinigd en getransformeerd is, en weer in overeenstemming gebracht met de Universele Harmonie.

*"O machtige, diamanten vajra van de Waarheid, breng het tot een einde. Vernietig! Vernietig!"*

Een Boeddhistische hymne

## **DE VOORBEREIDING VOOR DE GENADE**

### *Wachten in de matrix*

V.: Hoe bevrijden we ons zolang we nog in de matrix moeten wachten?

A.: Volkomen Vrijheid kan niet bestaan zolang nog één van onze bewustzijnsvoertuigen mee vibreert met de frequenties van de matrix, met dualiteit, met de illusie, met het niet-goddelijke - want onwerkelijke - universum van ruimte en tijd. Volkomen Vrijheid kan alleen volledig bereikt worden op het moment van verlichting/transfiguratie, en dat houdt in een existentieel verdwijnen uit het tijdelijke universum. Maar om de dingen wat draaglijker en zelfs wat zinvoller te maken, zolang we nog in de matrix zitten, dan zullen we over een juiste levenshouding en een juiste emotionele en mentale instelling moeten beschikken.

De geest dient erg waakzaam te zijn naar het ego-zelf dat in de matrix vibreert. Hij moet helder en scherp onderscheid maken, als een zwaard, terwijl het emotionele lichaam daarentegen juist geen onderscheid moet maken tussen goed en slecht, juist en verkeerd, hemel en hel.

De geest moet onderscheid maken tussen wat Heilig is en wat gevallen. Maar als het astrale lichaam ingaat op de schommelingen tussen verlangen en afkeer, dan zal de hele menselijke microkosmos worden betrokken bij de misleidingen van deze wereld.

We moeten dus geen enkel onderscheid maken met onze emoties, maar alles dat op ons afkomt in volle acceptatie, berusting en lankmoedigheid ontvangen, terwijl we tegelijk juist wel erg scherp onderscheid moeten maken tussen wat werkelijk is en wat niet.

Slechts weinig mensen zijn in staat een dergelijke staat van balans te vinden. En dat *is ook niet mogelijk* zolang iemand zich nog identificeert met zichzelf als een afgescheiden wezen.

Nu is het zo dat er vandaag de dag veel mensen zijn die werken aan dingen als acceptatie, vergeving, respect, enzovoorts. Dit is werk op het astrale niveau van bewustzijn.

Ze werken dan aan het loslaten van ervaringen, 'ze er laten zijn', en zelfs aan het vinden van God in alles. Dit is het mystieke pad.

## Ongewone Inzichten

Zonder Gnostisch bewustzijn dat hun hoofdheiligheid verlicht, en dat verkregen is via Kennis en juist Onderscheid, zullen zij echter nog steeds niet volkomen helder kunnen zien. En daarom zijn zij dan nog altijd niet klaar voor Verlossing, ongeacht hoezeer zij zich in mystieke zin in balans hebben gebracht in hun astrale bewustzijn.

Zij zijn slechts halfbakken, halfrijp.

Zij zijn nog steeds betrokken bij het spel van de illusie, ze zijn nog niet klaar met de dualiteit, en daarom kunnen zij op dit moment de Ark van Christus nog niet binnentreden.

Zij zullen naar de fysieke wereld moeten terugkeren via het proces van reïncarnatie om zo meer ervaring op te doen.

En de mens die wel Gnostisch begrip heeft, maar die op het astrale/emotionele vlak geen vrede heeft gesloten met de matrix, ook hij zal moeten terugkeren.

Beide types hebben hun innerlijke mannelijk en vrouwelijke aspecten nog niet in balans gebracht, en zullen niet naar het goddelijk Universum kunnen terugkeren voordat dat wel het geval is.

De astrale of mystieke types zijn niet in staat onderscheid te maken tussen de gevallen, de niet-goddelijke staat (de materiële, astrale en mentale illusies) en het goddelijke Universum (de Werkelijkheid). Zij kijken daarom naar een illusie, en vertrouwen er op dat die ook goddelijk is, terwijl dat niet het geval is, zij is zelfs niet eens werkelijk.

De Goddelijkheid bevindt zich juist *pal achter* de illusies van de fysieke, astrale en mentale stof, maar vanwege gebrek aan 'het licht in het hoofd' zijn de astrale types zich hier niet van bewust. Ze kunnen het niet herkennen. Ze zijn mentaal niet voldoende ontwikkeld.

De mens die wèl beschikt over een voldoende ontwikkelde en verhelderde geest weet dat het allemaal illusie is, maar zijn astrale/vrouwelijke kant moet de matrixillusie niet alleen volledig accepteren, maar hij moet ook herkennen dat die uiteindelijk in het Goddelijke wortelt.

Lastig!

Het astrale moet zich niet laten beïnvloeden door verlangen of afkeer, maar zich neutraal opstellen, transparant, stil; en het mentale moet duidelijk zijn over wat illusie is en wat Echt.

Voor het overgrote deel van de mensen in de New Age spiritualiteit geldt bijvoorbeeld (maar niet alleen voor hen, natuurlijk) dat zij geen volledige en heldere Kennis hebben, en dus ook niet het Vermogen tot Herkennen van het andere Koninkrijk, het goddelijke Universum, waarvan dit fysieke universum slechts een vage reflectie is. Zij begrijpen de aard van de twee universa niet: het Goddelijke en het tijdelijke, maar toch zullen zij zich moeten verzoenen met het bestaan van die twee.

Zij zijn daarom mentaal gevangen in hun gedachtewereld gebaseerd op de reflectiesfeer\* illusies, waarvan ze geloven dat die werkelijk is, Goddelijk zelfs.

## Ongewone Inzichten

\*De sferen van het hiernamaals die evenzeer een illusie zijn.

Illusie is een begoocheling van de geest.

Het astrale lichaam moet dus geen onderscheid maken tussen hemel en hel... dat wil zeggen binnen de illusie van dualiteit, maar de geest, het mentale lichaam moet juist wel scherp onderscheid maken tussen de Hemel van de werkelijke Goddelijkheid en de hel van de totale illusiewereld.

In de geest moeten we daarom beseffen dat alles hier in de matrix een illusie is, terwijl we tegelijkertijd God in alles moeten zien met onze astrale natuur.

Zo komen yin en yang in ons in balans.

Dus als iemand nog een afkeer heeft van de illusie, of er anderszins emotioneel op reageert, dan is hij nog altijd niet klaar met de dualiteit, ook al heeft hij de illusie wel mentaal begrepen.

En evenzo geldt dat als iemand tot op zekere hoogte vrede heeft met de matrix, of als hij emotioneel in vrede leeft met de wereld, maar het nog altijd als werkelijk beschouwt, als Substantieel, ook dan is hij nog altijd niet klaar met de illusie en blijft hij dus een gevangene van de matrix. Hij kan dan nog niet door de Genade van Christus worden bevrijd van lijden aangezien hij zijn graal nog niet helemaal gereed heeft.

We moeten de aard van het rijk van Lucifer\* - de matrix - volledig begrijpen, maar er desondanks volkomen vrede mee hebben.

\*Lucifer - het onware licht

Zo werken de Vader- en Moederaspecten in onszelf harmonieus samen als één geheel. Dan is het zoals Jezus zegt in het Evangelie van Thomas: *“Als we de twee tot één maken, dan gaan we het Koninkrijk binnen”*.

Dit is hoe yin en yang samen uiting geven aan een gezonde innerlijke relatie.

Zij begrijpen elkaar. En ze liggen niet met elkaar overhoop, maar werken samen.

Toch lijkt het erop dat ze bij veel mensen wel degelijk met elkaar overhoop liggen, en inderdaad is dat ook het geval bij velen op Aarde. Vandaar al het lijden van de mensheid.

De mentale types krijgen of hebben vaak een weerzin tegen de matrix. Dat is een valkuil.

En de astrale types willen de matrix liefhebben en er een hemel van maken, wat ook onevenwichtig is, en het is bovendien onmogelijk.

Het allemaal liefhebben is moederlijk, het is astraal.

Het verwerpen van de realiteit van de matrix is het integere verstand van de vader, mentaal.

## Ongewone Inzichten

Ze zijn beide waardevol en noodzakelijk.

De ‘oorlog’ die de vader aan de matrix verklaart dient geen emotionele zaak te zijn, want als het dat wel wordt, dan verdwaalt Adam. Het dient een zaak van onderscheidingsvermogen te zijn, zonder lading, neutraal. Adam moet zijn zwaard des onderscheid hanteren als een goed getrainde samoeraikrijger, zonder zich er om te bekommeren of hij wint of verliest.

Maar als Adam de veelkoppige draak van samsara (de illusie) uit verlangen probeert te verslaan, alleen maar gewapend met het zwaard des onderscheid, dus zonder de onvoorwaardelijke acceptatie van wat er ook maar is, dan zullen er alleen maar veel nieuwe koppen bij komen.

Adam kan niet zonder Eva’s liefdevolle acceptatie van de matrix om zowel transcendent als immanent te worden, als God.

En Eva heeft natuurlijk de Adam in haarzelf nodig, het zwaard des onderscheid en haar wilskracht, om in balans te komen.

Door het toepassen van zowel liefdevolle acceptatie als integer onderscheidingsvermogen zullen we in de matrix min of meer in rust en evenwicht kunnen leven. Dit is wat we kunnen doen zolang we nog in de periode zijn in afwachting van de toekomstige Extase, die bestaat uit de Genade van Christus die ontvangen wordt door de daarvoor gereedstaande menselijke tempel.

## **DE OPROEP TOT DIENSTBAARHEID**

*Eenheid is Harmonie en Kracht*

**E**r is tot nu toe veel gesproken en geschreven over de planetaire veranderingen die momenteel gaande zijn en die zich nog gaan versnellen nu Gaia zich opmaakt voor een Nieuw Wereldbewustzijn.

Dit Nieuwe Wereldbewustzijn is een vorm van vibratie.

We geven een analogie: stel je een prachtige, op vele lagen krachtig doorklinkend muziekkkoord voor. Boven tonen die in harmonie met dit akkoord verkeren, worden aangeslagen in een trilling die hiermee overeenstemt. Ze dienen er toe om elkaar aan te vullen, om rijkdom en diepte aan het geheel toe te voegen.

Dit is de vibratie of frequentie die Eenheid kenmerkt.

## Ongewone Inzichten

We horen geen dissonanten, we horen slechts de diverse tonen die elkaar volgen, verbonden in een complete melodie, de ene na de ander noot. We horen een harmonieus geheel doordat iedere noot, toon en octaaf op elkaar zijn afgestemd, samengeklonken in een collectief geheel en resonerend in eenheid.

Net als een toon in een muzikaal akkoord, draagt ieder menselijk wezen innerlijk een trillingsafdruk die karakteristiek is voor ieders aard en wezen. Ieder menselijk wezen vibreert al naar gelang de wijze waarop iemand zijn/haar eigen energie richting geeft en is in overeenstemming met diens uitstraling. Deze trillingsfrequentie typeert iemand of hij of zij wel of niet in harmonie verkeert met het Veld van Eenheidsbewustzijn dat nu in de sferen van Gaia doordringt.

Diegenen die op een of andere manier hun eigenbelang dienen of zich met zichzelf bezig houden; diegenen die er nog altijd voor kiezen, hoe subtiel ook, om uit vrije wil de meester te volgen die zijn macht ontleent aan angst en die ervoor kiezen te willen blijven kijken door de nauwe lens van hun afgescheiden persoonlijkheid - dat wil zeggen MIJN spirituele groei, MIJN verlichting, MIJN innerlijke geluk en vrede, het opkomen voor MIJN spirituele lot, MIJN persoonlijke heling enzovoort - zullen gevangen blijven binnen een lichaam dat met al zijn cellen vibreert met de dichte sferen van het afgescheiden 'zelf'. Deze mensen zijn daarom NIET in staat te resoneren met het Goddelijke Veld dat onze Aarde volledig zal doordringen en omhullen op het moment dat de planeet haar eigen verlichting zal bereiken. De dichte natuur van hun lichamen is hieraan tegengesteld waardoor deze mensen niet in staat zijn zich aan te passen aan de samenwerkende Energieën van eenheid die de Aarde zullen binnenstromen wanneer die zich verheft.

Diegenen die zich in volstrekte overgave hun ego's en eigenbelang hebben losgelaten en die zichzelf er volledig toe willen zetten om in alle nederigheid een gereinigd en zuiver voertuig te willen worden voor goddelijke Liefde en die willen opgaan in onbaatzuchtige dienstbaarheid voor de mensheid en de Aarde: zij zullen resoneren met een zuivere trilling, nodig om voorbij het portaal van de dood te kunnen reiken en het Nieuwe Leven binnen te treden. Want alleen door het loslaten van alles wat maar enigszins te maken heeft met het kleine 'zelf', het kleine "ik" waartoe angst, onwetendheid en duisternis behoren, die allemaal de illusies van deze materiële wereld voeden, kan het fysieke lichaam worden omgevormd via het proces van transfiguratie, zodat dit zich kan manifesteren in een volledig getransformeerde gedaante. Op dat moment zullen de lichaamscellen hun trillingsfrequentie sterk hebben veranderd en zullen dan geheel in harmonie verkeren met de vibratie van een verenigd bewustzijn - Goddelijk Bewustzijn - die hen in staat stellen geweldige en machtige heilige Energieën binnen te laten en te kunnen doorstaan. Krachten die binnen zullen stromen op het keerpunt dat de overgang van de wereld markeert.

Ieder mens zal moeten kiezen in welke richting hij of zij wil kijken wanneer het moment van Schiften daar is. En de juiste keuze begint met simpelweg EERLIJKHEID, vrij van al die oeverloze intellectuele speculaties, vrij van al die hersenspinsels en vrij van dat misplaatste autoritaire optreden van dat luidruchtige ego, of het nu wel of niet spiritueel is ontwikkeld.

Vandaar deze aandrang op dit late tijdstip in deze fase die ons voert naar de planetaire deadline. Het is op dit MOMENT noodzakelijk dat er een positief en actief antwoord komt op de Roep tot Dienstbaarheid, niet in het minst om de verderfelijke invloed tegen te gaan van de pseudo-spiritualiteit die zich tegenwoordig over de hele wereld als kanker verspreidt. En die overal wordt rondgebazuind onder de naam van 'Waarheid en Licht'.

## Ongewone Inzichten

Het hart van de mensheid is blind geworden en velen zijn verloren geraakt voor de grote Oogst, verdrongen als zij zijn in hun eigen egocentrische uitwasemingen. De mensheid heeft geen tijd meer om zich te verliezen in eindeloos gefilosofeer. Het is dringend noodzakelijk om diegenen te helpen die verloren zijn geraakt in de verpestende atmosfeer van menselijke onwetendheid, maar die kans hebben gezien enige zielskwaliteit te behouden en die dus serieuze kandidaten zijn voor het komende glorieuze tijdperk en zo kans zien het enige Doel te kunnen bereiken tijdens de allang voorspelde Oogsttijd. Dat ene Doel dat voor al het leven geldt dat nog niet is verlicht.

De Nieuwe Geest waart over de hele wereld en zoekt naar oprechte harten die in staat kunnen zijn de Goddelijkheid in deze wereld aan te roepen, want het hart van de mensheid is het enige kanaal waarlangs de bevrijdende goddelijke Geest deze wereld kan binnentreden om al het karma van duizenden jaren her te kunnen omzetten en al diegenen te verheffen die ervoor kozen om het Goddelijk Plan voor de wereld en de mensheid in deze periode te dienen.

Als deze boodschap jou aanspreekt, als je meer wilt weten en begrijpen over het Pad van Loutering door dit op onbaatzuchtige wijze aan te roepen en meer nog, als je werkelijk wilt helpen met het echte Werk voor bevrijding van de wereld en de mens, dan nodigen wij je uit om met ons in contact te treden.

*Lang wordt de nacht voor hen die niet kunnen ontwaken. Lang is de weg voor hen die vol zijn van verlangens. Lang duurt de telkens terugkerende cyclus van geboorte en lijden voor al die dwazen die de Waarheid en de signalen van deze ongekende mogelijkheid die zich vandaag de dag voordoet, niet kunnen herkennen.*

## **DE SINISTERE ZIJDE VAN DE NEW AGE BEWEGING**

Uit: “De Nieuwe Roep” (boektitel: “De Roep tot Ontwaken”)

Met het grote potentieel dat nu in de wereld aanwezig is dat zal leiden tot een ongekende toevloed van licht en een snelle spirituele vooruitgang, hoeft het nauwelijks enige verbazing te wekken dat de krachten van zelfzucht (het kwaad) eveneens zeer in beslag genomen zijn door hun eigen huiswerk op Aarde. Opnieuw zijn ze, zoals altijd, aan het wedijveren om aandacht via allerlei soorten slinkse capriolen en fratsen en proberen zoveel mogelijk van die aandacht en macht naar zich toe te graaien. Opnieuw is die eeuwenoude strijd tussen goed en slecht in al haar facetten zich aan het afspelen op Aarde en voor een toenemend aantal individuen die tegenwoordig ontwaken, wordt deze momenteel heel scherp zichtbaar nu het glorende licht van de Nieuwe Dag zijn schaduwen in alle richtingen werpt.

Wanneer over het planetaire bewustzijn continu een steeds helderder licht schijnt, wordt duisternis noodzakelijkerwijze geaccentueerd. Want daar waar licht is, moet ook zijn corresponderende schaduw of contrast bestaan, want in een wereld van dualiteit heeft het een zonder het ander geen betekenis en kan daarom ook niet bestaan. Meer in het bijzonder bestaat er

## Ongewone Inzichten

al miljoenen jarenlang een dikke beschermende mantel van spirituele krachten om onze planeet, opgeworpen en onderhouden door onze Planetaire Hiërarchie. Dit etherisch bolwerk reguleert de binnenkomende stroom van verschillende soorten energieën, van krachten en van zielen richting Aarde, terwijl het ook functioneert als een schild tegen kosmisch kwade krachten. Zonder dat zou de mensheid een veel grotere onderdrukking en tegenspoed hebben ondervonden dan tot dusver. Voorafgaand aan de geboorte van de Nieuwe Wereld worden nu bepaalde *toegangen* in deze barrière geopend om een grotere toestroom van goedaardige wezens mogelijk te maken naar onze Aardezone, daar waar hun hulp nodig is. Deze toegangen echter worden tegenwoordig ook gebruikt door wezens die een bepaald minder vriendelijk karakter hebben. Niettemin hebben ook deze ongoddelijke zielen het karmisch recht om hier op Aarde te zijn.

Deze laatste entiteiten zijn vertegenwoordigers van kwaadaardige oerkrachten die nog steeds in het universum bestaan en op dit moment streven ze als vanouds naar een doelbewuste stagnatie in de wereld. Onophoudelijk zijn ze bezig om de vooruitgang tegen te houden door bestaande verlangens voor het 'ik' en gehechtheid aan het bekende te verstevigen en te koesteren. Ze kunnen heel effectief werken via het eigenbelang door middel van het koesteren van persoonlijke verlangens, angst, trots en door een conservatieve houding. Van oudsher is het bekend dat zulke oude materialistische krachten zich teweerstellen tegen ware, spirituele vooruitgang en deze verkeren dus in disharmonie met de vloeiende beweging van de Geest die als een stroom altijd verandert en altijd weer nieuw is.

De krachten van de duisternis worden gevormd door zeer reële en vasthoudende intelligenties die alles wat oud en materialistisch is, willen behoeden. Ze vormen daarom bij uitstek de kristalliserende krachten, de krachten van behoud van vorm. Zij zijn het die ervoor zorgen dat de materie aantrekkelijk blijft en dat het verlangen naar tijdelijke controle en macht in ons aanwezig blijft. Zij creëren en reiken verleidingen aan binnen alle vormen van bestaan in de lagere werelden. Weloverwogen en consequent proberen zij de instroom van dat wat goed, waar en levensverheffend is, te blokkeren, want hun heerschappij over de Aarde wordt bedreigd door een steeds sterker goddelijk licht. Op dit moment ondernemen zij pogingen om de nieuwe waarheden te verdraaien door het stimuleren van begeertes en opwinding via een groot aanbod aan bedrieglijk echt lijkende vervangers daarvan of andere substituten die wellicht nieuw en veelbelovend lijken te zijn, maar die in feite niets anders zijn dan andere voorstellingen van de oude manier van zelfbehoud. Wanneer er zich mogelijkheden voordoen, trachten ze in hoofdzaak dat wat vertrouwd en oud is te beschermen, om alle invloeden tegen te werken van de komende nieuwe cultuur en beschaving, om verwarring te stichten bij de mensheid en om voortdurend de al bestaande passies van afscheiding, kritiek, vijandigheid enzovoort aan te wakkeren. Deze subtiele krachten zijn sluw en werken in het geniep en al hun pogingen worden gehuld in mooie woorden. Zelfs serieuze spirituele aspiranten worden ertoe geleid om gevoelens van antipathie te gaan koesteren en dit ook te verwoorden tegen bepaalde personen en ideologieën, waardoor bij vele mensen de verborgen zaden van haat worden gevoed. Angst en tegenstellingen in de wereld worden aangewakkerd om al dat wat feitelijk achterhaald is, te kunnen handhaven. Zij willen doen voorkomen dat alles wat waarachtig en onbekend is, onwenselijk en ongelooflijk lijkt. Alle vooruitgang wordt getracht tegen te werken en om te zetten in eigen voordeel.

Nu bestaat er in deze wereld in wezen helemaal geen kwaad, geen slechtheid, geen zonde, behalve dat wat nodig is om het individuele zelf te moeten verdedigen. Het zelf (het 'ik') heeft de neiging zich vast te klampen aan het bekende en de meeste mensen in de wereld van vandaag hebben een hang naar het oude, het vaste en het 'veilige'. Dit is momenteel de algemene instelling van de mensheid, geprogrammeerd als hij is door sociale conditioneringen en een buitengewoon



## Ongewone Inzichten

beperkt onderwijs waarin de grote waarheden van het leven ontbreken. De overgrote meerderheid van de mensheid is daardoor ondergedompeld in de onwetendheid van het ego, waardoor weerstand tegen veranderingen voor hen normaal is geworden. Bij het binnenstromen echter van zuiverende krachten in de subtiele energievelden van onze planeet, wordt de duisternis van oude, ingeroeste illusies en eigenbelang in alle diverse vormen gedwongen om naar boven te komen en als pus uit een wond te worden geduwd. Alle boosheid, angsten en andere occulte vervuilingen die het licht van de Geest vertroebelen, komen in ons leven nu noodzakelijkerwijze aan de oppervlakte. De ware kleuren van de mensheid beginnen nu duidelijk zichtbaar te worden en er zal nog veel meer worden onthuld in een veranderende wereld die bezig is zich te ontworstelen aan alle disharmonische invloeden.

Als wij nu voldoende inzicht gaan krijgen over de wereldsituatie tijdens het huidige zuiveringsproces, dan is het goed om te onthouden dat als de geest zijn gedachten voortdurend blijft corrigeren op de enig juiste wijze, er geen kwaad meer binnen kan treden. Tegenwoordig echter zien we dat een groeiend aantal mensen nu negatief wordt beïnvloed door vijandige krachten en heel vaak zonder zich daar bewust van te zijn. Alles dat maar enigszins kan bijdragen aan een succesvolle ontplooiing van deze huidige fase van het Goddelijk Plan voor de mensheid, wordt belemmerd of getracht dit zelfs compleet ongedaan te maken. Met name figuren die behept zijn met angstige of zelfzuchtige motieven kunnen dergelijke sinistere manipulaties bevorderen. En de krachten van de duisternis die momenteel bezig zijn met de rekrutering voor de *laatste slag* beperken zich zeker niet in hun keuze voor potentiële kandidaten op Aarde! Vaak zijn deze agenten van de duivel snel te herkennen, maar soms slagen zij er met succes in om zich te vermommen achter bijvoorbeeld het vrome masker van religie of spiritueel idealisme. "*De duivel citeert geschriften voor zijn eigen bestwil*", en de persoon die de waarheid wil kennen, moet in deze tijden bijzonder waakzaam zijn tussen de snel toenemende listen, bedrog en illusies die op onze planeet welbewust in gang worden gehouden, meestal vanuit verborgen sferen. We zullen het spirituele koren van het emotionele kaf moeten leren scheiden en altijd blijven onthouden, speciaal in deze buitengewone tijden, dat de wereld veel meer kaf dan koren kent!

Nu in deze tijd stimulerende psychische krachten vrijkomen en voor de mensheid op ongekeerde schaal beschikbaar zijn geworden, geven argeloze, onbezonnen en onverlichte mensen blijk van hun nieuwverworven vermogens door met een opmerkelijke bereidwilligheid zeer voorbarig naar voren te stappen om zichzelf aan het grote publiek te presenteren als spirituele leraren, healers en meesters der wijsheid, terwijl in werkelijkheid alleen een contact tot stand is gebracht met het *astrale vlak*. Deze slecht geïnformeerde en on-weldenkende naïevelingen zijn vaak blind voor de zeer reële gevaren die samengaan met ongetrainde lagere paranormale gaven (bijvoorbeeld helderziendheid, het werken als medium, enzovoort). Paranormale gaven hebben een machtige potentie om mensen te verleiden en als zodanig kunnen ze spirituele progressie weerhouden of zelfs terugdringen. Deze mensen realiseren zich ook gewoonlijk niet dat het werken in astrale sferen altijd sterke belangstelling oproept van daar aanwezige sluwe onstoffelijke wezens die het simpelweg heerlijk vinden om naar beste vermogen onrust te stoken in deze belangrijke tijden van wereldwijde loutering en transformatie.

Door het waarnemen van het zich almaar uitbreidende licht aan de horizon van de Nieuwe Wereld hebben de krachten van de duisternis hun inspanning momenteel verdubbeld om de Krachten van de Waarheid tegen te werken. Allerlei soorten nieuwe, sluwe en wanhopige pogingen worden ondernomen om het zich ontvouwende Goddelijke Plan verder te vertragen en te proberen zoveel mogelijk van het nieuwe licht dat naar de planeet schijnt, weg te grissen vóórdat de mensheid dit kan ontvangen. Om meer succes te kunnen behalen, laten de duistere

## Ongewone Inzichten

krachten vaak valse spirituele juweeltjes zien die in het begin nog wel blijken te schitteren, maar al heel spoedig daarna hun glans verliezen. Precies zoals de tijdelijke bevrediging die er aanvankelijk van afstraalde.

Als echte goddelijke ervaringen nog moet worden ondervonden, kan een enthousiaste en hoopvolle zoeker van het zelf, deze lagere astrale en occulte fenomenen gemakkelijk verwarren met spirituele openbaring en heilige wijsheid. Als een persoon besluit om vanuit een of ander verlangen zich bezig te willen houden met het lagere astrale vlak (dat tegenwoordig overigens voor velen vrij gemakkelijk toegankelijk is) met de bedoeling misschien contact te willen zoeken met onstoffelijke wezens, dan zet zo iemand de deur van zijn of haar bewustzijn wagenwijd open voor schadelijke en zelfs kwaadaardige entiteiten. Met name gebeurt dit bij leraren die laten zien over invloed te beschikken over anderen. Als autoriteit, verkerend in een machtige positie, worden zij belangrijke doelen voor de begeertes en aspiraties van laagontwikkelde en kwaadaardige geesten. Dergelijke wezens proberen het brein van hun niets vermoedende slachtoffers te infecteren met list en bedrog om daarmee aandacht en levenskracht naar zich toe te zuigen. Aangezien de meerderheid van deze onstoffelijke zielen nogal ongelukkig van aard is en aangezien ellende graag gezelschap opzoekt, proberen zij naar beste vermogen zoveel mogelijk schade aan te richten door hun eigen wil op te leggen via het passieve bewustzijn van het onwetende medium. Deze verraderlijke patronen zijn tegenwoordig goed merkbaar in vele New Age groepen en ze blijken zich te verspreiden als een epidemie door een volslagen gebrek aan enig occulte basiskennis, door een gebrek aan nederigheid en evenzo door een gebrek aan die pure intentie die essentieel is voor veilig en nuttig occult werk.

We moeten beseffen dat er binnen de astrale sfeer een welhaast grenzeloze hoeveelheid interessante feiten (en valsheden) te vinden zijn die door al die geweldige aantallen bewoners daar, heel gretig worden gebruikt. Dit soort informatie lijkt soms heel indrukwekkend en vaak lijkt het helder en waar te zijn voor diegenen die in hun blindheid alles vastgrijpen wat nieuw en opwindend voorkomt. En inderdaad, bij tijd en wijle is het mogelijk dat er een juweeltje van waarheid doorheen glipt\*. Het astrale land echter is in esoterische kringen bekend als de *sferen van illusies*, deels omdat er in de lagere regionen egocentrische bewoners vertoeven die vaak veel minder ontwikkeld zijn dan hun mediums en bovendien ook nog eigen verlangens en agenda's hebben. Als echte goddelijke Waarheid neerdaalt, wordt deze vaak, hetzij onschuldig of welbewust, door dergelijke entiteiten verdraaid alvorens dit daarna nog eens wordt ingekleurd door de illusies van het astrale vlak. En tenslotte zien we hoe de persoonlijkheid van het medium deze Waarheid ook nog eens negatief beïnvloedt. Het resultaat: een enorme toevloed aan overdrijving, misinformatie en imitatie-spiritualiteit in de wereld van vandaag. De bestaande onwetendheid van de mensheid en de intensiteit van deze periode leiden er momenteel toe dat het werken als medium eerder een vloek wordt dan een gave.

\* We zullen overigens de eerste zijn om te erkennen dat bonafide mediums in deze tijden soms accurate en heel nuttige informatie hebben ontvangen. Toch moeten we echter niet vergeten dat alles slechts informatie is. Het werken met of zelf als medium fungeren ('channeling' zoals het tegenwoordig wordt genoemd) biedt in en op zichzelf geen pad van spirituele ontwikkeling.

Als een medium boodschappen doorgeeft uit hoge spirituele dimensies die betrouwbaar en accuraat behoren te zijn, dan zullen dat impressies zijn die rechtstreeks neer zullen dalen in de hersenen vanuit hogere mentale niveaus, waardoor contacten worden vermeden met diverse ongerechtigheden in het astrale (emotionele) voertuig van het medium. Alleen als sprake is van zo'n directe indaling is de weergegeven impressie helemaal vrij van onjuistheden; het is dan ook niet gekleurd door enige emotie(s). Want het is het astrale bewustzijnsniveau dat de waarheid

## Ongewone Inzichten

behoorlijk kan verstoren. Ware interpretaties van boodschappen vanuit de hogere werelden is pas mogelijk wanneer men afstand kan nemen van de lagere paranormale vermogens. Het is daarom een absolute voorwaarde dat het medium een essentieel nederige houding bezit en dat hij of zij afstand kan nemen van de eigen persoonlijkheid, wil hij of zij waarlijk, veilig en met succes kunnen channelen. En deze eis wordt tegenwoordig steeds kritischer naarmate meer en meer mediums het doelwit worden voor de duistere krachten.

Hoewel mediums op een bepaald niveau soms gewaarworden dat hun 'gidsen' op zijn minst enkele persoonlijke motieven hebben die niet geheel en al goddelijk zijn, volgen zij toch de instructies wat ten koste gaat van hun integriteit, hetzij door hun gebrek aan onderscheidingsvermogen, of uit vrees voor hoon van hun geachte studenten, of soms vanuit meer immorele redenen. Vele gevestigde spirituele leiders, leraren en goeroes vallen tegenwoordig voor de aandachtige toeschouwer soms op nogal opmerkelijke wijze door de mand en vormen voor de kinderen van de Nieuwe Wereld zo het toonbeeld dat een blinde en onnadenkende onderwerping aan een externe autoriteit in beginsel gevaarlijk en ook sterk af te wijzen is. De werkelijk gekwalificeerde spirituele leraren in het Aquariustijdperk verzamelen geen volgelingen om hen heen. Als iedereen in deze tijd de moeite zou nemen om die telkens weer terugkerende waarschuwingen van de oude wijzen ter harte te nemen, zou iedereen er veel profijt van hebben. Iedereen zou eigenlijk deze waarschuwingen weer opnieuw tot zich nemen en deze zorgvuldig opbergen en paraat houden in het geheugen als men momenteel veilig het spirituele pad wil volgen. *Want de farizeeër is dikwijls verder verwijderd van het Koninkrijk Gods dan de tollenaar en de zondaar.* In ieder geval dient elke zoeker van de Waarheid onheilig gezelschap te mijden, omdat het heel waarschijnlijk aanleiding geeft tot passies, glamour, sensaties, verkeerde invloeden, blindheid, valse hoop, misleiding enzovoort. En dit alles gaat ten koste van een wijze besluitvorming en werkelijke spirituele vooruitgang. Paranormale ervaringen mogen misschien in het begin dan wel sprankelende bellen zijn die iets heel moois lijken, maar zij versluieren iemands waarnemingsvermogen en belemmeren slechts iemands hogere waarnemingen.

Op dit moment bestaat er over de hele wereld een overdaad aan nieuwe religieuze instellingen, spirituele gezelschappen en esoterische organisaties die naar verluidt allemaal geïnspireerd zijn en geleid worden via contacten door grote Meesters, Christusachtige entiteiten, hoog ontwikkelde buitenaardse lichtwezens, en zelfs engelen en aartsengelen. Natuurlijk is het waar dat zeer ver ontwikkelde goddelijke Agenten in grote aantallen steeds dichter naar de Aarde toetrekken dan ooit tevoren in de geschiedenis, maar we moeten wel goed beseffen dat de oppositie - de antichrist\* dit ook doet. En de discipelen van elk geestelijk wezen, hun leringen of hun aangewezen vertegenwoordigers doen er goed aan om het aloude occulte gezegde te onthouden: *het gelijke trekt het gelijke aan.* Want dit is een onweerlegbare universele wet. Het morele niveau, het niveau van deugdzaamheid, nederigheid en daarom de bewustzijnsvibratie van het medium die contact legt, bepaalt de spirituele kwaliteit en bepaalt het gehalte of niveau van de gechannelde entiteit. De doorsnee individu die nog behept is met allerlei verlangens zal zeker niet worden gekozen als Aardse representant van zeer hoogstaande spirituele wezens om echt heilige en gewichtige boodschappen door te geven. Zulke mediums kunnen hun gedachtevormen die binnen de astrale sferen verstoord worden, gemakkelijk misverstaan omdat deze sferen slechts gebroken reflecties zijn van de hogere sferen.

\* De antichrist is geen persoon of wezen; het is niet de 'Duivel' of 'Satan', die geen van beiden feitelijk bestaan, hoewel een groot aantal entiteiten er voortdurend genoeg in scheppen om deze rol van de mythische God van de Duisternis te vertolken. De term 'antichrist' verwijst naar alle kwaadaardige intelligenties, zoals deze zich uitdrukken

## Ongewone Inzichten

in het Universum als directe opponent van de plannen van de Kosmische Christus - De Heer van de Wereld - en dit is niet de figuur Jezus zelf maar een buitengewoon verheven centrum van goddelijk bewustzijn - een Groot Wezen van Liefde en Wijsheid. Slechts een heel klein straaltje hiervan scheen door de lagere voertuigen van Jezus, zoals het ook deed bij de Avatar Krishna uit India vóór hem en eveneens bij vele andere grote Dienaren in de loop van de geschiedenis, die hen in de wereld de spirituele titel van wereldverlosser verleende. Het woord 'Christus' is afkomstig van het Griekse 'Kristos' wat betekent De Gezalfde. Onder diegenen die handelen onder de 'vlag van de antichrist' vallen een groot aantal bewuste wezens, waarvan sommigen heel ver gevorderd zijn in termen van occulte kennis, hun macht om bepaalde lagere geesten te kunnen controleren en hun vermogen om verschillende natuurkrachten aan te roepen. Anderen daarentegen zijn zich wellicht volstrekt onbewust van het feit dat zij in het geheim gemanipuleerd worden door de broeders van de duisternis. Desondanks hebben ze allemaal één ding gemeen - egoïsme, terwijl de meer perfide elementen een onverzadigbare honger hebben naar macht, persoonlijke verheerlijking en heerschappij over anderen. Het is in feite hun aangeboren eigenbelang dat elke ware en permanente samenhang onder hen verhindert en dit is de reden waarom de krachten van de duisternis uiteindelijk altijd zullen worden verslagen door de grotere verenigde macht van hen die het Goddelijke Plan voor de Evolutie dienen en daardoor de Krachten van Gerechtigheid vertegenwoordigen.

Vandaag de dag treffen wij een buitensporige hoeveelheid doorsnee mensen aan met een minimum aan spirituele ontwikkeling die allemaal claimen de officieel aangewezen kanalen te zijn van authentieke nieuwe leringen van verschillende bekende hoogstaande wezens, waarvan velen al soms duizenden jaren lang bekend zijn vanuit diverse gevestigde religies. Guatama Boeddha, Heer Maitreya (Christus) en zelfs God Zelf kunnen we tegenwoordig horen spreken via een onwaarschijnlijke verzameling aan mediums. Zulke nonsens laat duidelijk zien wat voor grote komedie er wordt opgevoerd binnen de New Age beweging, zelfs al zou de geprinte verslagen van channeling sessies die enthousiast verspreid worden door lieden die daar met hun hele hart in geloven, ogenschijnlijk betrouwbaar, gezaghebbend en wellicht zelfs verheffend overkomen. We moeten namelijk niet vergeten dat zelfs een jong, dom en ondeugend kind in staat is om prettig aandoende stellingen te citeren of om valse beloftes te geven, want in de astrale wereld zijn de brokstukken van al die inmiddels weer afgedankte gedachten en ideeën van eonen jaren geleden tot op heden overvloedig te vinden, klaar om opgepikt te worden door elke rondlopende geest die daar toevallig langs trekt.

Zeer gevorderde spirituele wezens beperken zich normaal gesproken niet tot communicatie op het niveau van afzonderlijke personen. Het is kenmerkend voor deze wezens dat zij gewoonlijk vele verschillende zielen tegelijkertijd beïnvloeden en dat hun communicaties die plaatsvinden volgens de Wet van Indrukken, gebeuren op hogere bewustzijnsniveaus waar maar heel weinig mediums momenteel toegang hebben, juist door hun persoonlijke verlangens. Voor verreweg de meeste mediums blijft daardoor hun contact noodzakelijkerwijze beperkt tot het astrale vlak. De grote Gidsen van het menselijke ras hebben altijd de mensheid ten dienste gestaan vanuit een oude, hooggeorganiseerde en complex hiërarchisch systeem, dat vele verheven levens, meesters, hoog ingewijden, discipelen en waardige afgevaardigden omvat die allemaal hun spirituele verdiensten hebben bewezen door met succes op te kunnen staan uit het vuur van voorbije beproevingen en serieuze tests gedurende talrijke incarnaties.

Het lijkt momenteel over de hele wereld een algemeen verschijnsel geworden dat de klerk die gisteren nog werkzaam was op het kantoor, nu op welhaast magische wijze is getransformeerd tot de huidige 'verlichte leraar'. Dergelijke absurditeiten laten duidelijk zien dat paranormaal werk geen waarborg is voor het ware, spiritueel werk en dat paranormale vermogens niet noodzakelijkerwijze (of zelfs niet gewoonlijk) gelijk staan met spirituele zuiverheid. Het is ook geen enkele aanwijzing dat men gevorderde mystieke kennis heeft verworven (dat normaal gezien moet worden opgebouwd door langdurige en gedisciplineerde training), of het nu witte of zwarte magie is. Misschien doen we er allemaal goed aan om tijdens de komende jaren in

## Ongewone Inzichten

gedachten te houden dat huisdieren als katten en honden ook occulte vermogens hebben, net als leden van diverse inheemse stammen in Afrika, Zuid-Amerika en elders.

Vele soorten dieren zijn in het algemeen meer paranormaal of occult begaafd dan mensen omdat ze helemaal vrij zijn van de beperkende en belemmerende psyche die bij de mens zo dominant aanwezig is en die voortdurend wordt gevoed. Deze dieren zijn daarom van nature en zonder enige inspanning gevoelig voor de gedachten en gevoelens van andere bewuste wezens om hen heen. Deze leden van het dierenrijk communiceren regelmatig telepathisch met elkaar en zij kunnen veranderingen en aanwezigheden aanvoelen die hen omringen in de subtiele sferen naast onze fysieke wereld.

Paranormale vermogens zijn heel gewone en natuurlijke functies, maar de mensheid heeft in het algemeen deze innerlijke latente vermogens onderdrukt door een dwangmatige en empathisch gebruik van zijn lagere psyche. En bovendien heeft de mensheid starre denkrichtingen ontwikkeld met allerlei soorten beperkende en onjuiste ideeën, angsten en vooroordelen. Door deze onnatuurlijke en geconditioneerde neigingen heeft het menselijke ras er daarom tot op de dag van vandaag in het algemeen en onbewust voor gekozen om zich van zijn occulte bewustzijn af te sluiten. En die enkelen die in het verleden ervoor kozen om hun ongewone psychische vermogens vrij uit te dragen, zijn nu inmiddels door het aantrekken van de verkeerde soort aandacht, in serieuze moeilijkheden beland.

De hele moderne geschiedenis laat zien dat angst de belangrijkste stimulerende factor is geweest achter onderdrukking, achtervolging en zelfs executie van hen die getuigden van paranormale vermogens. Bijvoorbeeld de heksenverbranding in de middeleeuwen, de Spaanse Inquisitie, enzovoort, enzovoort. Vele occult gevoelige figuren werden toen ogenblikkelijk beschouwd als krankzinnigen. Tegenwoordig echter zorgen de Aquariusenergieën ervoor dat de voorheen dichtgeslipte kanalen van paranormale waarnemingen en dito gevoeligheid in de mens weer opengaan en de wereld kan door de verschijning hiervan via de massa, niet langer meer om deze reële vermogens heen. Doordat de mens echter ontzettend veel diepe occulte kennis ontbeert, worden de lagere paranormale vermogens momenteel misbruikt en onteerd. Zodat de misvattingen die afkomstig zijn uit de New Age cultuur van occultisme daarom velen zullen blijven misleiden. Door een gebrek aan juiste inzichten in deze tijd lijken we daarom op een blinde man in de *vallei van de schaduw des doods*. Onderricht over occulte zaken is vandaag de dag dringend noodzakelijk om individuen ervan te weerhouden dat zij ten prooi vallen aan dezelfde identieke verleidingen die in het verre verleden aanleiding hebben gegeven tot de totale vernietiging van hele beschavingen op Aarde.

Channelling, zoals dit tegenwoordig nog wijdverbreid voorkomt in zijn laagste en meest fysieke vorm, is een paranormale bezigheid op laag niveau. Voor de massa biedt het zeker één van de 'spirituele' mogelijkheden die de minste inspanning vergt. Het is gemakkelijk maar heeft daarom nauwelijks invloed op werkelijke spirituele vooruitgang. In scherp contrast hiermee staat direct goddelijk contact dat altijd het belangrijkste hoofddoel is geweest van de serieuze spirituele aspirant en deze regel is niet bepaald veranderd door de toegenomen paranormale gevoeligheid in de wereld. Omdat het voor de mens de meest directe communicatievorm vertegenwoordigt met de Geest, vergemakkelijkt goddelijk contact de ontvangst van pure inzichten, onfeilbare intuïtie en betrouwbare wijsheid. Het zoeken van contact voor informatie bij anderen wordt daarom volstrekt onnodig. Voorts biedt het de mogelijkheid dat het licht van de Geest op weldadige wijze door de persoonlijkheid heen kan stralen. Een straling die Liefde is. Channeling daarentegen kan

## Ongewone Inzichten

om vele redenen erg schadelijk zijn voor het individu op zijn Pad en op het moment dat eenmaal goddelijk contact bereikt wordt, is het ook volstrekt overbodig geworden.

Elke vorm van channeling leidt daarom mensen beslist af van werkelijke spirituele verheffing en voor de doorsnee mens is deze communicatievorm momenteel ook beslist een bezigheid vol risico's geworden. Hierbij komt nog dat de trance die door vele lagere mediums zonder inspanning wordt opgeroepen met name in deze tijd een uiterst onwenselijke toestand is. Het scheidt het medium van zijn eigen ziel en levert hem over aan de gebieden van oncontroleerbare en materiele krachten, die we in overvloed aantreffen binnen het astrale vlak. Het is daarom dringend noodzakelijk dat men zo snel mogelijk geestelijke activiteiten ontwikkelt en die op onbaatzuchtige wijze in dienst stelt voor anderen, zodat intelligente en bewuste channeling - indien vereist - veilig kan worden beoefend. Zo niet, dan zullen ware spirituele seances afglijden tot nog maar enkele zeldzame gebeurtenissen binnen de spirituele New Age beweging. De opgewondenheid en naïviteit waarmee de meerderheid van de mensen vandaag de dag interesse toont in channeling, gevoegd bij de argeloosheid, trots en de ego-gebondenheid van even zovele mediums, maken dat hele groepen worden bloot gesteld aan uitgesproken gevaren, doordat al deze mediums de deur wagenwijd openzetten voor krachten en geesten met een verdorven karakter.

Allerlei types onbetrouwbare entiteiten zijn tegenwoordig druk bezig om contacten aan te knopen met al diegenen op het fysieke vlak die daar gevoelig voor zijn en bij wie blijkt dat zij een redelijke potentie hebben om als instrument te kunnen dienen voor de bepaald onplezierige plannen van deze wezens. Aan de andere kant zoeken goedaardige en waarachtige Dienaren van het menselijke ras evenzo naar onzelfzuchtige en toegewijde harten om te helpen bij het échte Goddelijke Werk op Aarde. Naarmate de lagere paranormale vermogens van de mens zich beginnen uit te breiden, haasten duistere geesten, daar waar engelen geen stappen zullen ondernemen, zich snel naar voren. Als er in het bewustzijn van het betreffende medium maar het kleinste spoortje van egoïsme rust op diens motieven, ontstaat al heel snel de kans dat hij of zij op verraderlijke wijze bedrogen of misbruikt wordt, tot slachtoffer gemaakt of zelfs permanent bezeten wordt. De omstandigheden zijn er in deze tijd zo rijp voor en de lichtgelovigheid en verlangens van de mensheid zo uitgesproken en zo overheersend, dat een dergelijke onfortuinlijk occulte overweldiging nog eens extra wordt vergemakkelijkt door een vorm van negatieve synergie, die wordt opgewekt binnen onvoorbereide groepen van ongetwijfeld goedbedoelende mensen. En dit resulteert weer in groepsbezetenheid. We zullen daarom meemaken hoe door deze praktijken tegenwoordig bepaalde mediums samen met al hun loyale volgelingen regelrecht op een kliniek afstevnen.

Laag geëvolueerde en gewetenloze entiteiten met hun sinistere ambities merken hoe gemakkelijk zij niets vermoedende mensen om de tuin kunnen leiden. Vele van deze listige onstoffelijke wezens zijn allesbehalve dwazen en hebben heel goed door dat de verspreiding van aantrekkelijke maar verkeerde leringen authentiek en betrouwbaar kan lijken door de waarheid die aan de basis daarvan ligt zodat met opzet enkele van deze waarheden door hun vervalsingen heen worden gemengd en erdoorheen glijpen. Want het is dat kleine beetje waarheid in de onwaarheid dat het aantrekkelijk maakt en kracht geeft; niet die dikke lagen vervalsingen die over dat kleine fragment waarheid heen gedrapeerd liggen. En vele leringen die tegenwoordig worden gegeven zijn grove verfraaiingen of verdraaiingen op basis van enkele essentieel goede eigentijdse feiten. Hoeveel hoopvolle mensen zullen niet in verlegenheid worden gebracht, zo niet ontzettend gekwetst, wanneer zij uiteindelijk door gaan krijgen dat hun geliefde meester of hoogstaande engelachtige bron niet meer is dan een menselijke persoonlijkheid van laag allooi

## Ongewone Inzichten

die overleden is of misschien zelfs alleen maar een nogal schaamteloze en schadelijke natuurgeest?

Het voorgaande is een karakteristiek voorbeeld (en zeker niet de meest schokkende) van wat zich tegenwoordig binnen de New Age beweging afspeelt. We kunnen het overal zien. Er zijn grote, welvarende, gevestigde, drukbezochte en zelfs 'gerenommeerde' spirituele organisaties over de hele wereld gesticht of op poten gezet via contacten en manipulaties van entiteiten, die op zijn best onweerlegbaar misleidend zijn. Vele van deze organisaties die momenteel onbetrouwbare leringen geven of uitreiken, lijken des te overtuigender doordat zij in feite zelf geloven wat zij onderwijzen waardoor hun bedoelingen oprecht en serieus overkomen. Maar terwijl zij (gestage) vorderingen maken in de vaste veronderstelling dat zij het Goddelijk Plan dienen, zijn zij in feite toch niet veel meer dan menselijke marionetten voor de meesters van de illusie die vanuit verborgen werelden opereren. Het is één van de meest favoriete en meest gebruikte trucs van het kwaad om zich voor te stellen als heilige engelen, want het weet heel goed hoe het tegemoet kan komen aan de trots en verlangens van de mens. Deze duistere geesten zijn zeer goed getraind om heel vakkundig hun ware bedoelingen te maskeren met een façade van inspirerende en levensechte melodrama's en die te voorzien van een aantrekkelijk sausje met diverse bekoorlijkheden die op het gemoed inwerken.

Via hun gekozen menselijke instrumenten kunnen de krachten van de duisternis op het fysieke vlak wonderbaarlijke genezingen laten plaatsvinden en kunnen zij paranormale krachten demonstreren, waarmee vertrouwen in de massa wordt opgewekt en aansluitend de vleierij en trouw van al die onnozele zielen wordt gewonnen. Maar wat sommigen als wonderbaarlijk beschouwen is echter niet veel meer dan een metafysische dynamiek als platform voor het ontstaan en optreden van natuurlijke krachten. Geloof werkt namelijk als een vergrootglas en ook als geleider en maakt het mogelijk dat deze dynamiek ontstaat. Net zoals elektriciteit, in potentie overal aanwezig, pas effectief wordt bij een geleider, zo wordt 'bovennatuurlijke' macht alleen effectief als geloof aanwezig is, al is het maar geloof in een menselijke leraar, in de goddelijke Intelligentie van de Schepping, of geloof in een ideaal of zelfs in iemands eigen spirituele aard. Geschiedenis toont aan dat bij goedgelovigen, hebzuchtige en behoeftige mensen heel snel en gemakkelijk een blind vertrouwen kan worden gekweekt. Daarnaast begrijpen deze geslepen entiteiten, gezworen vijanden van waarheid en rechtvaardigheid, heel goed hoe geloof - gevoed door egoïsme - gebruikt en geëxploiteerd kan worden als een soort vacuüm dat bepaalde omringende lagere krachten naar zich toe zuigt. Het individu of een groep die hiermee is verbonden, wordt vergiftigd met diverse etherische en astrale energieën die niets anders zijn dan imitaties van al die hogere energieën, waarin het geloof heeft geïnvesteerd.

Het is een feit dat spirituele en religieuze leiders, om hun macht en charisma te vestigen en deze te onderhouden, afhankelijk zijn van het vertrouwen van hun volgelingen, net zo goed als deze op hun beurt vertrouwen op de inspiratie en bezieling die zij vanaf het begin van hun leiders mogen verwachten. Als dit symbiotisch proces, waarin wederzijds voordeel een rol speelt, is begonnen, kan het zich gemakkelijk uitbreiden waardoor vele andere aspiranten kunnen worden gelokt en beïnvloed, die zich aangetrokken voelen (of magnetisch worden aangezogen) tot de occult beladen atmosfeer die men gewoonlijk aantreft binnen dergelijke groepen. De daaropvolgende synergetische kracht die uit dit proces volgt, vergroot zich uit in dezelfde mate als zo'n specifieke groep zich emotioneel kan opladen en is ook evenredig met de wil en manipulerende vermogens van de leider(s). Het is daarom niet zo moeilijk in te zien dat al deze gecombineerde krachten - opgewekt door al diegenen binnen die groep die hun geloof geheel en al concentreren op de spirituele 'superieur' - deze 'leider' kan vormen tot een centrum van macht, dat zich kan

## Ongewone Inzichten

uitstrekken tot ver buiten de kracht van diens eigen persoonlijkheid. Tezelfdertijd vormt zich echter ook een geschikt kanaal waarlangs andere kwaadaardige geesten van de duisternis onze wereld binnen kunnen treden en deze kunnen beïnvloeden.

Zolang de mens onwetend is van de universele wetten zal het optreden van religieuze tussenpersonen een vast gegeven blijven. Zolang blindheid blijft bestaan in de wereld zullen zwarte magie, bedrieglijke spirituele leiders en nepreligies kunnen blijven voortwoekeren als antwoord op de verlangens van de mensheid. Een snelgroeiend aantal valse profeten en gewetenloze mystieke leraren krijgt tegenwoordig steeds meer macht overal op de hele wereld. Deze magiërs zien kans door de wijdverbreide argeloosheid en begeertes van de mensheid met succes paranormale krachten op te roepen, niet zo zeer voor het algemene welzijn, maar veel meer voor hun eigen egoïstisch doel. Als gevolg daarvan leiden zij veel mensen steeds verder en verder weg van de Waarheid en de daaraan verwante echte goddelijke ervaringen door hen een *koud licht* aan te bieden, dat opmerkelijk genoeg heel overtuigend over kan komen voor al diegenen die verzuimen hun eigen hart te raadplegen.

Wanneer men tegenwoordig de occult beladen atmosfeer van bepaalde samenkomsten binnentreedt, dan zal een gevoelig persoon spoedig merken dat zijn stemming opfleurt of dat hij op een of andere wijze psychisch wordt gestimuleerd. Achter zulke listige verlokkingen echter merkt de meer waakzame nieuweling een vaag prikkelende sensatie, die verraadt dat een externe kracht bezig is op hypnotische wijze invloed en controle uit te oefenen. Vaak zullen bepaalde ceremonieën of meditaties die regelmatig worden verricht door leden van de samenkomst de invloed hiervan - bewust of onbewust - kunnen bevorderen. Het kan er zelfs toe leiden dat bij diegenen met een zwak karakter, bij leeghoofden of behoeftigen een of andere onstoffelijk wezen (of groep van wezens) zich met succes kan vasthechten aan de aura van de niets vermoedende optimist, met het vooropgestelde doel om zijn weg uiteindelijk te vinden naar het zenuwstelsel en het brein van het slachtoffer. Deze beschrijving mag wellicht macaber of zelfs fantastisch lijken voor diegenen die niet goed zijn geïnformeerd, maar toch mag de lezer bij wie een gedegen occulte kennis ontbreekt, ervan verzekerd zijn dat zoiets gewoonlijk slechts een eerste stap is in de voorgenomen carrière van de op de loer liggende entiteit die bezit van iemand wil nemen.

Als de gelegenheid zich voordoet, breken misleide onstoffelijke geesten tegenwoordig opzettelijk de goddelijke wet door de zielen van sommige mensen weg te lokken of zelfs deze te dwingen hun lichamen te verlaten. Normaal gesproken zal dit een tijdelijke zaak zijn, maar soms zelfs wordt dit permanent met de bedoeling het zelf te blijven bewonen, waarbij zij anderen proberen te beïnvloeden. Een dergelijke occulte bezetenheid zal in de wereld van vandaag schering en inslag worden en wordt nog eens vergemakkelijkt wanneer iemand de gewoonte heeft zich te laten gaan in aanvallen van passies als woede, lust of neigingen heeft zich over te geven aan andere lagere trekken als jalousie, liegen, zelfmedelijden, depressies, haat, angst, veroordelen van anderen, enzovoort, enzovoort.

Ieder individu zelf en niemand anders is volledig verantwoordelijk voor alle omstandigheden die zich afspelen binnen zijn eigen realiteit, want deze omstandigheden verschijnen in eerste instantie in hun auraveld als energieën die zij zelf hebben gecreëerd met hun gedachten en emoties. De sleutel naar veiligheid en succes tijdens deze duistere vooravond van de Nieuwe Dag ligt in ons hart. In deze 'tijden van beproevingen' wordt negatief en zelfzuchtig denken daarom een hachelijke bezigheid. Het heeft de afschuwelijke potentie om entiteiten aan te trekken uit de hordes kwaadaardige geesten die tegenwoordig tot vlak bij het fysieke bestaan zijn opgejaagd door de Krachten van Rechtvaardigheid, die aan de andere kant van de sluier tussen de werelden



## Ongewone Inzichten

zegevierend strijd voeren. Deze in razernij verkerende duistere schimmen zijn wanhopig op zoek naar een onmogelijke ontsnapping voor het verblindende licht van Gerechtigheid door in fysieke menselijke lichamen te vluchten. Het is een feit dat er momenteel veel meer twijfelachtige 'walk-ins' op Aarde verblijven dan er echte heilige bezoekers zijn. We moeten echter wel beseffen dat tegenover ieder individuele zuivere en wijze ziel er zeker duizend of meer kwaadaardige entiteiten mogen opwegen en vele van zulke lichtende zielen worden tegenwoordig in positie gebracht voor de naderende en beslissende confrontatie op het fysieke vlak.

\* \* \*

Los van de meer ernstige gevaren van lager occultisme, zullen wij altijd moeten onthouden, dat paranormaal begaafden die een degelijke occulte training missen, een goede staat van dienst en pure motieven ontberen, niet mogen en niet kunnen worden vertrouwd om de waarheid aller tijden op de juiste wijze over te dragen. Spirituele leraren die zich als zodanig presenteren, moeten altijd grondig getest worden omtrent hun morele staat, de diepte van hun esoterische kennis en inzichten en of zij oprecht een heilige dienstbaarheid in de afgelopen tijd hebben tentoongespreid, voordat wij ook maar in enige vorm loyaal kunnen zijn aan hen of aan hun methodes. Valse spirituele leraren verspreiden in deze tijd allerlei soorten interessante informatie in hun poging om de massa af te leiden van die ene, onveranderlijke en spiritueel zuivere boodschap van liefde en dienstbaarheid. De Heilige Waarheid was in het verleden, is het nu en zal ook in de toekomst altijd simpel zijn. Complexiteit houdt vaak gevaren in. De welbekende oude Chinese vloek mag tegenwoordig dan ook beschouwd worden als een waarschuwing: *"Moge u leven in interessante tijden"*.

Diegenen die werken binnen de gelederen van de krachten der duisternis werken altijd langs de weg van de minste weerstand. De duivel is typisch een hele luie vlegel wanneer hij zich dit kan permitteren! Hij heeft altijd de neiging gehad om via elke methode die zijn gluisperige zaak ook maar enigszins kan verstevigen er alles uit te halen wat erin zit en wat hem de minste moeite of problemen lijkt te kosten. Tegenwoordig exploiteert hij heel gemakkelijk de onwetende natuur van de mens, waarbij hij op creatieve wijze de welig tierende glamour en overdrijving binnen de New Age beweging toepast om zoveel mogelijk hoopvolle mensen te strikken als maar mogelijk is. Zonder al te veel extra inspanning gebruikt hij op hetzelfde moment dezelfde glamour om vele weldenkende mensen in de hele wereld de lust te ontnemen om de werkelijke feiten te leren inzien. Sceptici hebben tegenwoordig de neiging om bijzonder haastig en gretig het New Age denken in zijn geheel af te doen als 'massahypnose', 'groepsverdwazing' enzovoort en dit alleen doordat zij slechts het nonsensdeel zien dat het allergrootste deel daarvan vormt. En we moeten toegeven dat dit verzadigd is met veel nodeloze drukte, opwinding en lichtgelovige obsessies.

De allesdoordringende hype en glamour van tegenwoordig hebben geresulteerd in een grote zelfvoldaanheid, opwinding en trots en dit is nu precies wat de duistere krachten op het oog hadden. Door de zeer verdraaide voorstellingen over eigentijdse feiten die naïeve en egoïstische individuen op onnadenkende wijze de laatste tientallen jaren in overvloed en gretig aan de man hebben gebracht, is de heilige essentie van de waarheden die de werkelijke betekenis van de geboorte van het Aquariustijdperk weergaf, zeer verstoord en als gevolg daarvan door velen verkeerd geïnterpreteerd. De voordelen die de mensheid werden geboden in overeenstemming met het Goddelijk Plan op Aarde zijn hierdoor aanzienlijk geneutraliseerd. Door overdrijving, door passie vanuit slechte informatie en door een onnadenkend en misleidend enthousiasme, is belangrijke en extreem relevante informatie over de komende wereldtransformatie tot een cliché geworden, afgezaagd, en als gevolg daarvan voor velen als onwaarschijnlijk aanvaard.

## Ongewone Inzichten

Clichématig gebabbel en 'spirituele marketing' door niet bewuste figuren heeft talrijke mensen ervan ontmoedigd om de urgentie en omvang van dat wat momenteel plaatsvindt, te herkennen en daaraan te beantwoorden. Het visitekaartje van de duivel draagt als altijd hetzelfde onderscheidingsteken als wij er maar wat nauwkeuriger naar willen kijken. Serieus en intelligent zoeken, een juiste begripsvorming, een praktische visie en actieve dienstbaarheid zijn voorwaarden die nu vereist zijn om de veroorzaakte schade ongedaan te maken en de tijd in te halen die is verspild door de grote overvloed aan vervalsingen en het snel toenemende vertoon dat wat betreft de New Age beweging in de hele wereld zichtbaar wordt.

Na langer dan tien jaar grondig de hele spirituele supermarkt te hebben doorgespit en fulltime te hebben gezocht over vier continenten, kunnen wij uit persoonlijke en authentieke observaties op het moment van schrijven (1995) een vrij nauwkeurig cijfer inschatten over het percentage pseudo- (of op zijn best misleide) leraren, leiders en groepen. Naar onze ervaringen is dit percentage vandaag de dag minstens 95% plus! Jawel, het kwaad (onwetendheid) bestaat absoluut in de wereld en verreweg het grootste deel van de New Age Beweging slaagt er, zelfs van zijn beste kant bezien, hooguit in om een nogal dubieuze presentatie geven van de waarheid aller tijden. En op zijn slechtst heeft het zonder enige twijfel bepaald sinistere bedoelingen op het oog.

Het is een belangwekkend feit dat één basiswaarheid vaak toegepast wordt om een grote hoeveelheid bedrog te kunnen dragen. We zien dit nu overal aan de vooravond van de geboorte van de Nieuwe Wereld. Ondanks dat zal de serieuze zoeker zich altijd aangespoord weten vanuit een serieuze en oprechte spirituele impuls om zonodig te graven en te spitten in een hele berg leugens om de waarheid daar ergens onder vandaan te vinden. En wanneer zij ver genoeg door blijven graven in die grote hoop leugens en daarbij kans zien de waarheid naar boven te halen en die op de top te kunnen laten uitstralen naar iedereen, dan zullen we zien dat die hele berg van bedrog verkruint en uiteenvalt onder het gewicht van die ene waarheid. Het kwaad is in wezen heel conservatief, het haat eenvoudigweg te worden verstoord door de Waarheid.

Gelukkig kan het kwaad met al zijn leugens, eigenbelang en andere egocentrische neigingen vaak duidelijk genoeg worden herkend door personen met een heldere geest. Maar voor diegenen die niet het juiste onderscheidingsvermogen, voldoende esoterische kennis of betrouwbare intuïtie hebben, is het veel lastiger om pseudo-spiritualiteit te herkennen. Toch kan het ego (dat op een bepaalde manier synoniem is met het kwaad, als de verdelende factor in de Schepping) altijd worden herkend door zijn neiging om aan te vallen of zich te willen verdedigen voor zijn eigen bestwil. Als we het karakter en de resultaten van elke spirituele groep nauwkeurig, compromisloos en grondig onderzoeken, kan dit ons gewoonlijk goed helpen om de waarheid te onthullen. Eén algemene vuistregel willen wij hier echter aanbieden: als educatieve groepen geen nadruk leggen op onbaatzuchtige dienstbaarheid van onmiskenbaar spirituele aard of dit niet aanmoedigen of stimuleren; als er beloftes worden verstrekt voor persoonlijk gewin of waar aantrekkelijke voordelen worden aangeboden geheel en al gericht op het individu - KIJK DAN UIT! Het ware spirituele Pad moet gezocht worden voor het pad zelf en niet voor de voeten die het zullen gaan betreden. Het is heel belangrijk dat serieuze zoekers gaan luisteren naar en in zichzelf in plaats van te luisteren naar andermans opinies; zij zouden altijd zichzelf moeten vertrouwen en zichzelf trouw blijven, altijd voor ogen houdend dat begeertes verblinden.

Zoals we kunnen lezen in dit boek zijn er zo hier en daar zeer zeker kostbare juweeltjes te vinden in de geweldige hoeveelheid New Age attributen en toebehoren die wij in de westerse wereld van vandaag overal aantreffen. Als een fijne, gouden draad is de Waarheid heel subtiel verweven

## Ongewone Inzichten

onder de vele bekingen en dwaasheden die als een ongewenst sediment aan het oppervlak liggen van waarachtige eigentijdse feiten. Al die serieuze en dappere aspiranten die in deze opmerkelijke tijden voor ware kennis en inzicht gaan, worden van harte aangemoedigd om hun zoektocht vastberaden en met onderscheid te vervolgen zonder al te gretig te worden. Er zijn belangrijke lessen te leren in iedere aparte ervaring die we opdoen en we leren dikwijls veel meer door het kwade en de teleurstellingen van persoonlijke levensomstandigheden te doorstaan dan door de waarheid simpelweg op een presenteerblaadje opgediend te krijgen, waarbij het wellicht niet eens wordt gewaardeerd. Soms moeten we diep zoeken in het hol van de leeuw om wezenlijke schatten naar boven te halen. Maar als de aard van de duivel voldoende wordt begrepen en iemands motieven puur blijven, dan zal de duivel met al zijn trawanten worden geconfronteerd met een onverwoestbaar vertrouwen. Al die vastberaden pioniers zullen, bemoedigd als ze zij in hun onwankelbare zekerheid dat zij zullen zegevieren, de gouden draad van de Waarheid ontdekken. Zij zullen hem wijs gaan toepassen om door alle hedendaagse lagen en listen heen te kunnen laveren om uiteindelijk met succes het centrum te bereiken van de New Age orkaan, daar waar zij zullen Zien en Weten.

De wijdverbreide opkomst van leugens en duisternis is een heel normale gebeurtenis bij de overgang van cycli. Het is iets dat noodzakelijkerwijze voorafgaat aan het gloren van nieuw licht in de wereld. Dit gebeurt om verschillende redenen en één belangrijke doelstelling van een dergelijk 'tijdgebonden kwaad' is dat de mensheid deze uitdagingen in de vorm van beproevingen nodig heeft, zodat hij individuele keuzes kan maken. Ieder persoon krijgt daarom de gelegenheid om zijn eigen spirituele groei te versnellen en tegelijkertijd zichzelf te kwalificeren voor verdere vooruitgang naar een helderder tijdperk. Diegenen die, zij het wellicht onbewust, ervoor kiezen om verstrikt te raken in de veelsoortige verlokkingen van de overgangperiode, leidend naar de Oogst, sluiten zich automatisch uit voor entree in de Nieuwe Wereld. Want zij slaagden er niet in om de 'verleidingen van het kwaad' te herkennen en deze te overstijgen. Daarom mag de sinistere kant van de New Age tenslotte worden beschouwd als een belangrijke factor in het noodzakelijke selectieproces waarbij slechts pure, waakzame en waarachtige zielen toegang kunnen krijgen tot de Portaal van Initiatie om op te kunnen stijgen naar de luister en pracht van de Nieuwe Wereld.

## **DE GODDELIJKE ROMANCE TUSSEN YIN EN YANG**

Goddelijke Liefde kan alleen worden uitgestraald en daardoor overgedragen aan anderen door het open hart van een *levende Ziel*. Zowel mannen als vrouwen zijn daartoe in staat. De man echter is in staat om een hogere spirituele vibratie van Waarheid en Doel door te geven. Dit maakt de man niet superieur tegenover de vrouw, het is gewoon een universeel patroon. Wij zullen dit punt verder toelichten, maar eerst is het goed ons weer het aloude hermetische gezegde te herinneren: “Zo

## Ongewone Inzichten

*boven, zo beneden*". We zullen merken dat dezelfde goddelijke blauwdruk die ten grondslag ligt aan het Al, zichzelf ook uitdrukt in de seksuele handelingen tussen mensen. De man geeft het *levenszaad* aan de vrouw die, na dit te hebben ontvangen een nageslacht ter wereld kan brengen. Op dezelfde manier kunnen we de Zon, de Vader (mannelijk) beschouwen, die levensenergie uitstraalt die ontvangen wordt door Moeder Aarde (vrouwelijk) die daarmee in staat wordt gesteld om allerlei diverse levensvormen uit haar schoot, de baarmoeder van de Schepping, te creëren en ter wereld te brengen.

Dezelfde universele patroon is van toepassing op de relatie tussen man en vrouw wanneer het gaat om het Pad van Terugkeer. Vanuit de geschiedenis kunnen we zien dat de Avatar, de Messias of Christus, altijd een man is geweest. Hij komt om de Waarheid te wortelen, om het Doel aan te reiken, om de Weg te openen en de vrouw bereikt eveneens haar verlossing door zichzelf toe te wijden aan de spirituele Man en zijn missie. Deze (oer) relatievorm tussen man en vrouw, yin en yang is het onveranderlijke archetypische patroon van het Universum. Een prachtig voorbeeld van zo'n goddelijke liefde is te lezen in Lucas [7:38] waar Maria Magdalena de voeten van Jezus inwrijft met kostbare zalven en balsems.

Goddelijke Wil of spirituele Kracht kan in de vrouw goddelijke Wijsheid en Liefde doen oproepen of bevruchten. Door hun ware eenheid levert Geest (mannelijk) krachtige goddelijke zegeningen en Materie (vrouwelijk) ontvangt het en past het toe. Dit is hoe het mannelijke en het vrouwelijke verenigen voor het algemeen welzijn. Hij die het goddelijke Zaad geeft en Zij die de Vruchten daarvan schenkt.

De spirituele man is de bringer van goddelijk Doel en draagt de Geestelijke Vonk om dit te laten ontsteken, uit te dragen en te manifesteren in materie. De spirituele vrouw ontvangt dit 'zaad' in haar schoot en is in staat om het Christuskind (=Liefde) te koesteren en te manifesteren in materie. Door hun samenzijn wordt de al voorbereide en al vruchtbare schootbewustzijn ofwel de matrijs, de baarmoeder van de schepping van de goddelijke Moeder bevrucht, waardoor een nieuwe telg het leven kan zien: een nieuwe schepping, geboren uit goddelijke Liefde. Man en Vrouw combineren daarom visie met manifestatie, de pure goddelijke Intentie met de Middelen van de schepping om het Goddelijk Plan te manifesteren in materie. Met andere woorden, om het Koninkrijk Gods opnieuw binnen te treden moet de man zijn goddelijke Essentie herinneren en dit in liefde aan de vrouw geven en zij op haar beurt moet zichzelf openen om het Geestelijke Zaad te kunnen ontvangen zodat de matrijs, de baarmoeder van de schepping de gelegenheid krijgt het Christuskind ter wereld te brengen.

Voornamelijk door onwetendheid over de juiste relatievorm tussen de seksen en daarom door de verstoringen, misbruik en perversie van de goddelijke Romance heerst er tegenwoordig veel ziekte in de wereld: psychologisch, emotioneel en fysiek. Alle ziektes kunnen ogenblikkelijk worden geheeld door goddelijke Liefde, wat ervaren kan worden als Extase wanneer yin en yang in de juiste relatie verkeren. Extase kan volledig worden gerealiseerd en gemanifesteerd op het fysieke vlak door goddelijke eenwording tussen man en vrouw of, liever gezegd, tussen het mannelijke en het vrouwelijke. Dit is de Universele Wet: de goddelijke patroon dat aan de hele schepping ten grondslag ligt en dat door al het natuurlijke leven wordt gedemonstreerd, vanaf het atoom en zijn elektronen tot aan de zon met de om hem heen wentelende planeten, enzovoort.

## Ongewone Inzichten

De gevallen man heelt zichzelf door zijn Geestelijk Zaad over te dragen, de gevallen vrouw door dit te ontvangen en door aansluitend een nieuwe schepping te creëren en ter wereld te brengen. Op deze manier hebben man en vrouw elkaar nodig. Onder de Wet van Polariteit moeten man en vrouw zich beiden op alle niveaus integreren tot op het fysieke vlak toe en dit is alleen mogelijk door samen, als één geheel omhoog en vooruit te kijken in dezelfde richting.

Wanneer een gevallen vrouw zich met het 'ik' identificeert en dus slechts dienstbaar blijft aan het zelf, zal er altijd competitie uitbreken, is er sprake van hebberigheid, angst en zelfzuchtige verlangens plus een neiging om ontsnappingsroutes voor het zelf te zoeken. Hieraan kunnen we nog toevoegen een negatieve, ongezonde oriëntatie om de man te 'overwinnen' voor haar persoonlijke bevrediging en 'veiligheid'.

Wanneer een man doorgaat voor zichzelf te blijven leven, zal hij ernaar streven vrouwen te 'gebruiken en misbruiken', in een poging om zijn innerlijke spirituele verlangens door seksuele lust en dominantie te bevredigen.

Dit is nu de essentiële oorzaak van 'het gevecht tussen de seksen': onwetendheid over de juiste relatievorm en over het juiste seksuele Doel.

De fundamentele ziekte van alle mannen is daarom hetzelfde als de fundamentele ziekte van vrouwen. Net zoals de mannelijke ziekte geheeld kan worden door één essentiële goddelijke Oplossing: de goddelijke overdracht of het geven van Liefde, zal ook de vrouwelijke ziekte geheeld worden door die goddelijke overdracht te ontvangen, door de goddelijke Liefde van de man te ontvangen.

De open, vertrouwen gevende, toegewijde en ontvangende Liefde van de goddelijke vrouw lost de angst van de man op, een angst die door de eeuwen heen zich heeft gekeerd tot gewelddadigheid tegenover de vrouw door de paniek die de man voelde voor de vrouw die niet in staat is hem te ontvangen en hem daardoor ook niet kan helpen zijn goddelijke Doel te realiseren. Daarom, als de vrouw eenmaal ontwaakt naar haar ware goddelijke Natuur en Doel zal de patriarchale dominantie op Aarde in al zijn expressies beëindigen waardoor de Christus tenslotte de last van de mensheid kan optillen tot in het Licht van de Verlossing - zowel voor vrouwen als voor mannen.

Om volledig het karakter van de grote complicaties en problemen te begrijpen die door de gehele geschiedenis zijn gecreëerd door het gevecht tussen de seksen, is het nodig om de essentiële samenhang van het Universum, ofwel God, verder te onderzoeken.

### **YHVH (Yahweh)**

De alleroudste naam voor de Universele Geest - of God - is *Yod He Vau He*, vaak geschreven als *YHVH*. Maar deze oeroude naam omvat veel meer dan wat een of andere religie als haar versie of zelfs maar als naam beschouwt over het begrip God. In feite is het helemaal niet bedoeld om zomaar een 'naam' te zijn. Het is het fysieke wordequivalent van een esoterische, pulserende Realiteit.

## Ongewone Inzichten

Het is een reële voorstelling van de Universele Wet die het oer patroon van de hele Schepping beheerst.

De naam zelf is de sleutel tot Schepping en de voorstelling van de Universele Wet van polariteiten en de echo resp. reproductie van al dat vibreert. En laten we beseffen dat *alles* vibreert. In deze naam voor het Ene Leven zit daarom de werkelijke formule voor Schepping en de manifestatie van al het leven binnen dat Ene opgesloten. De naam van God is daarom waarschijnlijk het enige belangrijke metafysische concept dat er is. Het is het meest simpele ding in het Universum, maar daarom misschien ook het moeilijkste om werkelijk te begrijpen door oningewijden en onverlichte mensen.

De naam zien we voorgesteld door vier letters van wat nu het Hebreeuwse alfabet wordt genoemd en die zowel een numerologische als een symbolische betekenis hebben. In feite is de naam echter veel en veel ouder dan het Hebreeuwse alfabet. *Yod-He-Vau-He* (YHVH) wordt volgens algemeen gebruik uitgesproken als Yoeh-Heeh-Vah-Heeh. (engels: Yodh-Hay-Vah-Hay). Deze simpele naam is door de tijd heen, door vertalingen en door misinterpretatie veranderd en verdraaid in vele variaties van de oorspronkelijke, inclusief die binnen de diverse religies. Kijk maar eens naar de overeenkomsten Yahweh, Ya-Ho-Wah-Ho (YHWH), Ya-He-Wa en Je-Ho-Va om maar een paar te noemen. Jehovah en Yahweh passen redelijk goed. Er wordt ook wel naar YHVH verwezen als de *Tetragrammaton*\* in magische en metafysische kringen.

\* Hebreeuwse naam voor God; tetragram=woord van vier letters.

Het eerste deel van de naam dat de positieve polariteit of Vader aspect van de naam God was, is Yod. Merk ook de overeenkomst zelfs hierin: Yod, God, Yod, God; niet moeilijk te veranderen door de tijd en zelfs in uitspraak. Op die manier werd het Vaderprincipe, Yod, vervormd van Yod in God, waaraan eveneens heel vaak als (bij)betekenis het vaderprincipe werd toegekend: “*Mijn Vader God en Ik zijn één.*” - Jezus

De oude leringen beweren: “Hij die deze naam op de juiste manier kan uitspreken opent de toegang naar de hemel”. Dit gezegde is op uitgebreide schaal verkeerd geïnterpreteerd. Maar zelfs nu nog is het in sommige hoofdreligies verboden om ook maar te proberen om YHVH uit te spreken. Dit komt omdat in vroegere dagen van georganiseerde ‘religie’, bepaalde ‘priesters’ die in een machtspositie verkeerden en zelfs meer macht verlangden, niet wilden dat de gewone mens deze belangrijke sleutel kenden. Zij wensten alleen mensen die in eerbied opkeken naar de priesters en op die manier hun religie eigen zouden maken inclusief hun begrip over God en spirituele zaken. Dit gaf hen grote macht en controle, dus zij verborgen de naam of veranderde de naam of verboden alle gelovigen, behalve de ‘hoge heilige mensen’ om deze naam te gebruiken. Wanneer echter de naam op de juiste wijze wordt gezongen in meditatie kunnen er belangrijke veranderingen teweeg worden gebracht in het bewustzijn.

De symboliek en structuur van *Yod-He-Vau-He* is eenvoudig, maar heel diepzinnig en moeilijk te doorgronden. Wanneer die enkele kleine eenvoudige elementen worden gecombineerd op de juiste wijze, ontstaat de algehele complexiteit van leven. In onderdelen vertegenwoordigt YHVH een volmaakt en simpel patroon dat holografisch in al het leven ligt verborgen, vanaf het atoom tot aan

## Ongewone Inzichten

de godheid dat een zonnestelsel kan zijn of meer. De hele schepping van de mens en zo ook de schepping van sterren en planeten ligt erin opgesloten.

Het eerste deel: *Yod* stelt voor het positieve (+), *Zon, Licht, de Vader of Spirituele Zaad* principe. De eerste *He* vertegenwoordigt het negatieve (-) element, niet in de zin van ‘slecht’ of ‘het kwade’, maar als negatieve polariteit, pure duisternis; de leegte van ruimte, de schoot, het ontvangende, het vrouwelijke, het Moeder principe.

*Vau* is het scheppende resultaat van de samenkomst tussen *Yod* en *He* als interactie of (geslachts)gemeenschap. De vereniging van de eerste twee principes verwekt het Liefdeskind, Christus, een nieuw schepsel en dat is *Vau*.

*Vau* is zijn eigen principe, het principe van Liefde en dat is tweeslachtig. Het heeft daarom in zichzelf dezelfde attributen als zijn Vader en Moeder, dus in feite is het zowel *Yod* als *He* in zijn eigen microkosmische sfeer. In termen van kosmische vibratie staat *Vau* als trillingsdimensie een octaaf lager dan zijn ouderlijke scheppers. Het is ook de plek van de conceptie en de geboorte van de tweede paar *He* en *Yod* (de tweede *He* is geplaatst vóór de tweede *Yod* omdat de polariteiten van schepping worden omgekeerd in iedere nieuwe Geboorte; zie ook het diagram beneden).

Dus *Vau* begint de cyclus (*Yod-He-Vau-He*) opnieuw, maar dan in microkosmische zin. De tweede *He* en *Yod* zijn de nakomelingen van *Vau*, de vruchten van de wisselwerking tussen de innerlijke nieuwe microkosmische aspecten *Yod* en *He* binnen deze *Vau*.

### “De Kringloop van het Leven”



## Ongewone Inzichten

Dit nu is het spel van goddelijke Schepping en het is niet moeilijk in te zien hoe er zoveel karma kon ontstaan en hoeveel lijden en vergissingen te zien zijn binnen het gevallen universum door het breken van zijn wetten door onwetendheid en zelfzucht.

### **ADAM en EVA**

Als wij de structuur van de kosmos willen onderzoeken dan kunnen wij misschien beginnen op atomair niveau. We zien dan dat de negatief geladen elektronen ('-' of vrouwelijk) om de positief geladen kern ('+' of mannelijk) heen cirkelen. De planeten die een baan beschrijven om de centrale zon van een zonnestelsel zijn ook vrouwelijk (-) terwijl de zon zelf positief (+) is.

Ook hier in de fysieke kosmos zien we de Vader en Moeder principes in werking: Vader-Zon straalt licht en leven uit en de Moeder-Planeten ontvangen deze vitale levenskrachten voor hun scheppende manifestatie.

We zullen daarom inzien dat de vrouwelijke polariteit van God (-) voorkomt aan de buitenzijde van het lichaam van Vader-Geest (+). Dit is het onafwendbare patroon van al het leven in het Universum.

Op zich zou dit simpele voorbeeld voldoende zijn om de zinnebeeldige voorstelling (de allegorie) van Adam en Eva in het Oude Testament beter te begrijpen. Maar laten wij dit uiterst belangrijke onderwerp eens verder uitspitten.

Het verhaal van de Genesis in het Oude Testament leert ons dat Eva eerst werd verleid door de slang in de tuin van Eden en dat Adam haar volgde in haar Val. Als we nu onthouden hebben wat we hebben ontdekt over het samenspel van de vrouwelijke en mannelijke polariteiten binnen de kosmische schepping, wordt het duidelijk dat het vrouwelijke (-) of buitendeel van de schepping het eerste principe was dat Viel van de Genade. Het was het eerste principe dat zich uit het centrum bewoog omdat deze het verst verwijderd was van het Spirituele Hart (+) van God als het ware. Dit betekende nu de Val van Eva. Adam (+) volgde om te trachten Eva (-) te verlossen, want gescheiden van zijn goddelijke lotgenote was Adam slechts een halve eenheid, een half wezen. Om Eva te redden, werd Adam gedwongen om ook te Vallen van de Genade en trad daardoor ook het ongoddelijke universum van illusies binnen. Ziehier zowel Adam's als Eva's verbanning uit het Paradijs.

Om nu deze Val vanuit de Genade om te kunnen keren voor zowel man als vrouw, moet Eva haar spirituele schoot opnieuw voor Adam openen en Adam moet Eva weer opnieuw (goddelijk) liefhebben om op die manier de hogere Doelstelling te kunnen overdragen vanuit het puurste deel van zijn hart. Dit nu is het onmiddellijke en enige ware Doel van al het gevallen leven in het ongoddelijke universum.

De Val vanuit Paradijs zoals dit wordt gedemonstreerd door vrouwen en mannen op Aarde, zien we als kopie terug bij alle fysieke planeten en zonnen (en inderdaad van al het leven inclusief het atomaire) door het hele ongoddelijke universum heen.



## Ongewone Inzichten

Bijvoorbeeld onze planeet Aarde, Gaia, heeft nadat zij heel lang geleden een gevallen wereld was geworden, herhaaldelijk in angst gereageerd op zeer verderfelijke uitzaaiingen, dat wil zeggen op kosmisch kwade manipulaties die met haar scheppingen op haar planeet plaatsvonden, uitgevoerd via een zelfzuchtige verstoring van de ware spirituele Doelstelling van de man. Het is dan ook nauwelijks verbazingwekkend te noemen dat het vrouwelijke bewustzijn nooit ontvankelijk is geweest om te worden bevrucht (verkracht!) door een bewustzijn dat haar herhaaldelijk met kracht en manipulatie heeft benaderd! Dit heeft door de eeuwen heen natuurlijk het gevecht van de seksen alleen maar verlengd en verergerd. Tot op de dag van vandaag zien wij overal in de wereld dat vele vrouwen mannen afwijzen en dat vele mannen een soortgelijke maar tegengestelde wrok koesteren tegen vrouwen. Deze vijandigheid is opgeslagen in het spirituele bewustzijn van alle mensen momenteel op Aarde.

Vrouwen voelen op natuurlijke wijze binnen in hen het uitzonderlijke onrecht dat hen door de hele geschiedenis is aangedaan door mannen. En dit is ook inderdaad het geval geweest. Heksenjagerij en heksenverbrandingen zijn maar een paar van die extreme voorbeelden van de algemene overheersing en onderdrukking van de vrouw door de man tijdens al die duizenden jaren. De vrouw echter heeft volledig vergeten dat zij het was die als eerste Viel van de Genade en door steeds toenemende frustraties tijdens uitgestrekte tijdvakken zijn de oorspronkelijke pure bedoelingen van de man om Eva zijn ware Liefde te schenken en haar zo te kunnen verlossen, danig verstoord. Zij is die essentiële voorwaarde helemaal vergeten om haar (spirituele) schoot te openen voor de spirituele man, om aldus in staat te zijn haar 'oorspronkelijke zonde' weer om te draaien en te herstellen waardoor yin en yang weer worden toegestaan zich te herenigen.

Zoals gezegd hebben deze bovengenoemde verstoringen eonen-jaren lang herhaaldelijk plaatsgevonden tijdens de Aardse historie en de karmische vertakkingen van deze drama's zijn legio. Dus laten wij eens opnieuw kijken naar de ware Oplossing voor dit verschrikkelijke dilemma waarmee het menselijke ras al zo lang heeft geworsteld.

Om haar gevallen staat te kunnen omkeren (en daarmee ook haar corresponderende hartzeer), moet Eva zich gaan herinneren wie zij werkelijk is en zich ook herinneren wat haar ware functie en doel is in fysieke staat. En inderdaad, deze herinnering is nu precies datgene waartoe al duizenden jaren lang de spirituele Adam haar zover trachtte te brengen met de bedoeling dat zij beiden zich weer konden herenigen als één en op die wijze weer positief zouden kunnen beantwoorden aan de eeuwig en altijd terugkerende Roep om zich weer te voegen bij de goddelijke Stroom van Evolutie. Als zij zich dit gaat herinneren, kan Eva in vol vertrouwen en in intelligente overgave aan het Goddelijk Plan van start gaan om zichzelf ertoe te wijden haar ware, goddelijke rol in de gevallen materie weer tot uitdrukking te brengen. Op die manier zal zij Adams integriteit en respect herstellen door ontvankelijk te zijn voor zijn Geestelijke Zaad.

Op die manier ook zal Eva kans zien door haar nu goddelijk afgestemde focus haar spirituele liefde en vitale relatie met Adam weer te herinneren en zo ook op die manier zijn eeuwige liefde voor haar en op die manier kan zij uiteindelijk helen. Eva moet als het ware weer 'verliefd worden' op Adam en daarbij voor hem 'haar schoot openen' voor het scheppende Doel. Op Aarde zal haar liefde de spirituele Adam in staat stellen om waarlijk in de fysieke materie te incarneren via de mannelijke fysieke gedaante. Maar eerst 'moet de Prins de Schone Slaapster wakker kussen' en ermee ophouden haar achterna te jagen voor zijn lagere zelf!

## Ongewone Inzichten

Na de 'kus' wordt de mannelijke goddelijke Geest door Eva opgewekt in de langverwachte Adam om hun beider doel samen te vervullen in materie: *Verlossing*, door de geboorte van het Christuskind, het Christusbewustzijn of goddelijke Liefde door hun ware Vereniging. Eva kan haar doel zonder Adam niet vervullen en vice versa, maar eerst moet Adam Eva's vrouwelijke, ontvangende liefde opwekken. Zij kan de betovering van de gevallen materie niet breken zonder Adams goddelijke Vonk. De schoot van de Moeder kan niets ter wereld brengen zonder het mannelijke Geestelijk Zaad.

Het doel is dat zij herenigen: haar open, ontvankelijke Liefde die zijn Geest kan opwekken en terughalen, helemaal omlaag naar de Aarde via zijn persoonlijkheid zodat hij het Geest-zaad in haar schoot kan brengen. Merk ook op dat in antwoord op Eva's Liefde, in Adam de Levende Geest zich manifesteert, zelfs in zijn fysieke lichaam, om dit aan haar te kunnen geven. Materie verenigt zich daarom met Geest tot op het fysieke vlak toe. Dit is het *Alchemistische Huwelijk* dat materie transfigureert en daarmee het herenigde stel terugvoert naar de oorspronkelijke goddelijke Staat. Hun goddelijke eenheid schenkt het leven aan het Christusbewustzijn en YHVH - de Wet van Schepping - wordt daarmee vervuld op Aarde. Op die manier worden Adam en Eva's gerechtvaardigde plaatsen in het Paradijs opnieuw in ere hersteld want Hemel en Aarde worden weer één voor de zegen van de hele wereld.

## YIN en YANG

De tweeledige polariteiten van yin en yang, vrouwelijk en mannelijk, zijn complementaire aspecten van één Geheel. Alleen in het gevallen universum drukt dit Geheel of Heelheid zich uit in de vorm van twee gescheiden polaire 'tegenstellingen': man en vrouw, de splitsing van de seksen die in het verre verleden plaatsvond. Noodzakelijk geworden door het misbruik van de scheppende Macht voor egoïstische doeleinden.

Yin en yang kunnen worden vergeleken met wisselstroomtransistors op een printplaat. Negatieve en positieve polariteiten veroorzaken geen conflict wanneer de schakeling gesloten en doorverbonden is. Alleen als de schakeling verbroken wordt en daardoor '+' en '-' niet langer meer met elkaar samenwerken, treedt kortsluiting op en merken we dat de man en de vrouw voornamelijk elkaars tegengestelde potentiaal worden (en zelfs vijanden!). Dit nu is de pijnlijke situatie op Aarde vandaag de dag tussen man en vrouw. Wanneer zij echter fungeren op hun gerechtvaardigde wijze als eenheid, dat wil zeggen als onzelfzuchtige vertegenwoordigers voor het Goddelijke Doel zijn man en vrouw zich niet meer bewust van hun afscheiding.

Iedere individuele persoonlijke microkosmos, of het nu een mannelijke of vrouwelijke incarnatie betreft, hebben beide polariteiten in zich. Wanneer deze zich kunnen herenigen, worden de yin/yang principes één functionerende 'elektrische' (of spirituele) transformator, waardoorheen de Scheppende geest actief kan worden en gebruikt kan worden omlaag tot op het meest dichte fysieke vlak toe.

## De Archetypische rollen van man en vrouw

De Archetypische Rollen van Yin en Yang zijn herhaaldelijk door de hele geschiedenis heen uitgebeeld. Bijvoorbeeld, de Hindu Avatar Krishna had zijn favoriete gemalin Radha en we kennen Shiva (goddelijke Wil) met zijn metgezellin Shakti (vrouwelijke creatieve Intelligentie of Macht); de Egyptische Osiris had zijn Isis en Lancelot vond zijn ware liefde bij koningin Gwenivere in de Koning Arthur legende. Boeddha's vrouw bleef toegewijd zelfs nadat hij haar en hun kind had verlaten om Bevrijding te zoeken. Als voorbeeld van haar pure devotie voor Boeddha's Doel at zij zes jaar lang slechts één maaltijd per dag van een enkele houten bedelnap tijdens zijn eenzame meditatie.

Waar er ook een goddelijke mannelijke uitdrukking is, staat er ook een vrouwelijke (of meerdere vrouwen) daarachter. Onthoudt de oude uitdrukking: *“Achter een goede man staat altijd een goede vrouw”*.

Schijnbaar afgescheiden, maar toch verbonden in doel en dus functie, werken deze goddelijke yin/yang archetypen altijd samen voor hetzelfde Doel in volmaakte harmonie en verenigde samenwerking. De Vaders rol is om het zaad te planten en om daarna het Kind te sturen, leiden en energie te geven (zoals de Zon), terwijl de Moeders rol is om het leven te schenken aan het Kind en hem te koesteren in materie (zoals ook Moeder Aarde). Hoewel de twee polariteiten unieke en gescheiden functies hebben, werken zij niet in elkaars schaduw en uiteindelijk zullen zij elkaar altijd ontmoeten en zich verenigen in goddelijke Eenheid. Slechts via het *Mystieke Huwelijk* zullen zij beiden echt Vrij kunnen worden.

## Camelot

De gezegende en goddelijke symbiose tussen man en vrouw kan zich vanzelf ook uitstrekken tot een hele gemeenschap en waarschijnlijk een van de mooiste voorbeelden hiervan op Aarde is de legende van Camelot.

Koningin Gwenivere draagt hier de bloem van barmhartige Liefde voor het welzijn van allen in het hele koninkrijk maar daarnaast is ook de sikkels van koning Arthur's rechtvaardige Wil hard nodig. Deze laatste maakt de paden en wegen schoon van alle onkruid zodat de tere bloempjes van liefde opnieuw kunnen opgroeien in de tuin van God: Moeder Aarde.

In het middeleeuwse Engeland was bijvoorbeeld de hoogste eer en spiritualiteit volgens de legende van Arthur in het algemeen iemands toewijding aan de koning en het land.

Het zwaard werd op rechtvaardige wijze gebruikt om Camelot te beschermen tegen de duistere plundersaars daarbuiten die anders het innerlijke geestelijke heiligdom van het koninkrijk zouden hebben ontheilgd en de vrouwen hebben verkracht.

En terwijl de dappere ridders in oorlogen waren verwickeld om het koninkrijk te beschermen, waren de vrouwen in het kasteel bezig voorbereidingen te treffen voor hun terugkeer, zoals het

## Ongewone Inzichten

bijhouden van de tuinen, het op peil brengen van de voedselvoorraden en in het algemeen hun zorg dat een warme en huiselijke omgeving werd gecreëerd.

Vroeger hanteerden de ridders van Camelot het zwaard en droegen zware harnassen; vandaag de dag zien we op Aarde ditzelfde strijdpatroon, maar dan op een hoger peil en dit nu zal uitmonden in de uiteindelijke strijd van Armageddon. Nu zijn het onze spirituele ridders die thans het zwaard van de Waarheid gebruiken als de energie van goddelijke Wil, om daarmee opnieuw Camelot, de toevlucht en verlichting van de mens, te beschermen. Hun borstschild is rechtschapenheid en rechtvaardigheid en hun wapenschild is hun toewijding aan de zaak van het Koninkrijk.

Het koninkrijk zou niet een geheel zijn zonder het Zwaard en de Bloem van Liefde. Zowel Arthur als Gwenivere weten dit en zij begrijpen hoe ze elkaar nodig hebben om te zorgen dat het koninkrijk kan blijven bloeien. Zij erkennen en beseffen heel goed de unieke plichten, talenten en verantwoordelijkheden van ieder van hen, nodig voor zo'n belangrijke samenwerking.

In hun samenzijn met een bewust doel, toegewijd als ze zijn aan de (hogere) zaak van het koninkrijk, ontstaat tussen de koning en koningin een goddelijke relatie die op een hoger plan ligt dan henzelf en zo dienen zij het volk en het koninkrijk in naam van de waarheid en liefde. En alles is goed.

In de Bijbel staat dat "God is Liefde", maar God is meer dan alleen Liefde. Liefde zonder Wil is niet genoeg om te zorgen voor een volmaakt functionerend en continu bloeiend bestaan van het koninkrijk. Liefde en Wil werken samen onder een universele wet. En in een duister land op Aarde moeten ze allebei samenwerken voor die ene zaak: Liefde is erop gericht het leven van de mens te verzorgen en te koesteren, terwijl de Wil zich bezighoudt met de vijand waar innerlijk al dat onkruid woekert die de tuin van Camelot probeert te verstikken. Iedere vijand van de Waarheid zal daarom beslist niet het zwaard van rechtvaardige Wil verwelkomen, zelfs als het met de nodige eer(bied) wordt gehanteerd en dus goed en waar is.

Het decreet van Camelot is: *Heer, geef ons de Wijsheid (Liefde) om te zien wat juist is, de Wil om dit toe te passen en de Kracht om door te zetten.*

Zie ook de voortreffelijke film: *First Knight* met Richard Gere, Sean Connery and Julia Ormond.

### **De geboorte van een nieuwe Wereld op Aarde**

In overeenstemming met de oude profetieën, benadert Vader Geest nu Moeder Gaia om Haar opnieuw te bevruchten en om zodoende het leven te schenken aan het Nieuwe Wereld Bewustzijn (Christusbewustzijn) op Aarde. Altijd weer opnieuw benadert de Vader de Moeder van het universum in Haar Kosmische Fysieke-Vlak lichaam om zich te verenigen en op die wijze de volgende ontwikkeling van hun Eeuwige Romance geboren te laten worden. Hun goddelijke Vrucht kan een menselijke persoonlijkheid zijn (zoals in het geval van de baby Jezus bijvoorbeeld),

## Ongewone Inzichten

of een heel ras van wezens, een planeet, een zonnestelsel, een sterrenstelsel of een heel veld van manifestatie, een hele octaaf of universum van uitdrukking. De goddelijke formule is altijd hetzelfde en allebei yin en yang zijn vereist om deel te nemen in het spel.

Moeder Gaia (samen met haar vrouwelijke kinderen) drukt momenteel haar eonen oude klaagzang als volgt uit:

*“Mijn Geliefde staat op het punt om mijn Roep voor hereniging te beantwoorden helemaal tot op het fysieke vlak toe. Maar op dit moment is Hij nog niet helemaal welkom op mijn Lichaam - planeet Aarde - en evenmin wordt zijn Koningschap (h)erkend. Want mijn vrouwelijke uitdrukking (de vrouw) vertegenwoordigt Zijn doorgang in fysieke vorm maar zij Roept nog niet recht vanuit het hart met waar begrip, vertrouwen en overgave. Echter het Zwaard der Rechtvaardigheid zal opnieuw worden getrokken in deze ‘eindtijden’ en mijn grote gekwetste lichaam zal geheeld worden bij het sluiten van deze cyclus volgens de profetieën en mijn lange ziekte zal worden getransformeerd in het licht van een Nieuwe Dag”.*

De Roep om Adam dat van de vrouw moet afkomen is een eerbetoon of herkenning van het spirituele Koningschap van Vader Geest en is een wezenlijk deel van het goddelijke mythische patroon dat tijdens de hele menselijke geschiedenis heen door alle Yin archetypische menselijke figuren is voorgeleefd en uitgebeeld.

In oude tijden, toen de Aarde op meer natuurlijke wijze was afgestemd op de Goddelijkheid, was aanbidding van God als vrouw algemeen aanvaard en wijdverspreid. In die tijdvakken lag afkomst en daardoor heerschappij bij de vrouw en niet bij de man. Dit werd ook door de vrouw verleend aan anderen en bij traditie overgeleverd. Via huwelijk met iemand van een passende (mannelijke) afkomst (dat wil zeggen diegenen die geschikte koninklijke bloedlijnen van vroeger vertegenwoordigden) verleende de vrouw de titel “koning” aan degenen met wie zij trouwde. Vele verschillende beschavingen creëerden op die manier positieve bondgenootschappen. Maar zoals overduidelijk zichtbaar is geworden, is dit patroon geheel vergeten en vreselijk verminkt want het vrouwelijke principe is ‘berooft van haar kleed’ (onttroond, onteerd) en ze is geknecht geworden op Aarde. Haar unieke krachten zijn vergeten en misbruikt door Lucifer (mannelijke vervorming). Daarom zal er nu tijdens het gloren van het Aquariustijdperk een historisch ontwaken en heropleving van het Vrouwelijke archetype op Aarde ontstaan. Zonder Haar kan onze planeet niet helen, niet ontwaken en zich niet opnieuw afstemmen op de Goddelijkheid. Op een vrouwelijke planeet zou de vrouw moeten leiden en zo op Aarde moeten ‘heersen’, terwijl de man haar dient door haar de visie en pure Spirituele Zaad te schenken en om als katalysator te dienen voor haar goddelijke macht van manifestatie. Dit harmonisch patroon zal op Aarde in de komende cyclus weer worden teruggebracht.

## **HET EINDE VAN MARA**

Uit het dagboek van een zeldzame bezoeker van de Aarde

Vanaf de verre kusten van ruimte en tijd zwierf ik van het hart van het Leven vandaan. Vanuit een stilte van helder weten en duidelijk zien dat ver voorbij het menselijk bewustzijn ligt daalde ik naar de sombere bol van de Aarde af, en daar zag ik een duistere en lawaaierige wereld. De Aarde leek wel een verzegelde grafkist van ontaard en opgesloten leven dat afgesneden was van de universele harmonie door een eindeloos volgehouden vergissing.

Toen ik naderbij kwam zag ik een in elkaar geklitte zwarte sfeer rond deze wereld hangen, als vieze olie op de oppervlakte van woelig en borrelend water. Nog dichterbij gekomen kwam ik haar atmosfeer binnen, en die werd steeds giftiger en verstikkender en wasemde een kwalijke walm uit, net als stinkend rioolwater. Het psychische lawaai van de mensenmassa's liet me zien wat voor martelkamer de Aarde geworden was. Hier vochten miljarden lijdende zielen om te kunnen ademen. De ontelbare afgescheiden en disfunctionerende geesten van de mensen en overleden schimmen op Aarde, samen met alle gedachten, verlangens en angsten in deze grafkelder van disharmonie, klonterden allen samen tot één dik donker doodskleed dat de Aarde dicht omsloot, en haar dood wurgde.

Binnen in de extreme dichtheid van deze duistere sfeer zag ik Mara, de Slechte, de Verdorvene. Naarstig werkte hij vanuit deze plek vol huichelarij aan het afmaken van zijn gunstelingen vanuit de subtiele vlakken van deze stervende planeet, met zowel de listige sluwheid als het dodelijke voorkomen van een vraatzuchtig roofdier.

Ik zag hoe de mensheid geregeerd werd door de god van de dood en de godin van de leugen. Ik zag hoe de mens onder voortdurende tirannie van een onheilige intelligentie onderworpen is, en ik zag dat die intelligentie verstoken is van enig licht en zich al aeonen lang gevoed heeft met de gedachten, de emoties en de levenskracht van het menselijk ras. Ik zag hoe Mara, de Slechte, de hele mensheid in zijn web van bedrog en corruptie gevangen had. Toen was het me duidelijk dat alle zielen in een donkere kerker worden gestopt als ze op Aarde geboren worden, en ik zag alle manieren waarop Mara meteen met hen aan het werk gaat om hun slavernij en hulpeloosheid te versterken en te verdiepen.

Nog dichterbij de Aarde gekomen stond ik vanwege dit alles stomverbaasd, en mijn ziel deinsde in afschuw terug bij de aanblik van deze zwaar misdadige behandeling van het menselijke ras op Aarde. De meerderheid van de mensen was zelfs volkomen onwetend van deze vileine wandaad. Desondanks besloot ik toch mijn reis naar de duisternis van deze wereld te vervolgen, zodat ik beter de aard en de oorzaak van deze verraderlijke toestand zou kunnen zien waarin de zwaar geterroriseerde mensheid verkeerde.

## Ongewone Inzichten

Ik was vastbesloten om mijn gevoel voor verhoudingen niet te verliezen als ik in de dichtheid van deze wereld dook om op de fysieke Aarde te incarneren. Ik wist dat het van vitaal belang zou zijn dat ik de spirituele herinnering aan het harmonieuze en leven gevende bestaan zou bewaren dat ik vrijwillig verlaten had voordat ik geboren werd in zo'n extreem beperkt fysiek lichaam en zo'n genadeloos harde en koude omgeving. Deze herinnering maakte dat ik diepe spijt voelde nu ik mijn bewustzijn in dit zware, soliede menselijke voertuig van vlees, bloed en been had laten stoppen.

\* \* \*

De bewuste herinnering aan het leven buiten deze dichte, gevallen gevangenisplaneet maakte dat ik door het slijk van de verstoringen en het gekonkel van Mara's verwrongen agenda heen zag. Dwars door de sluiers van deze biologische kleren die mijn bewustzijn omhullen, kan [kon?] ik Mara heel duidelijk zien. De meesten kunnen dat niet... of willen het niet.

En als ik tot Mara spreken zou, tot die collectieve belichaming van intelligent kwaad, dan zou ik dit zeggen:

Ik zie, Mara, dat je de Aarde omsluit met je net van donkere stof, en hoe je triomfantelijk zwelgt in de kakofonie en verwarring die oprijst uit de miljarden afgescheiden ongeïntegreerde geesten van de mensen waar jij over heerst. Als een tirannieke god bevorder je dis-harmonieuze vibraties zoals angst en schuld en allerlei andere verstoringen van bewustzijn, en ik zie dat jij, Mara, de Aarde gevangenhoudt door je ondergeschikten erop uit te zenden om je slechte plannen uit te voeren.

Ik zie je hebzucht en zelfzucht, Mara. Die verhul je achter een keurig en acceptabel laagje van sociaal gedrag en gemaakt fatsoen dat je in de mensheid cultiveert, om zo je afschuwelijke roeping nog beter te verbergen.

Ik ben er getuige van hoe de duistere krachten die jij in gang zet vanonder het leven vandaan overal naar binnen sijpelen, onzichtbaar voor de ogen van de wereld, de ogen die jij met je eindeloze leugens zelf hebt verblind om in het donker verborgen te kunnen blijven.

Ik zie jou, Mara. Ik zie dat je alleen maar om jezelf geeft en dat je, ongeacht de reden of het gevolg, alleen maar wilt wat jij zelf wilt. Jij voelt je thuis in eindeloze reeksen van verlangens die nooit een blijvende vervulling zullen brengen.

Ik hoor je ook, Mara. Je klinkt in mijn oren als een oude versleten machine die als een robot op een monotone dreun zijn heimelijke plannen uitwerkt. Met dit achtergrondlawaai maak je het mensenras al duizenden jaren helemaal gek en verziek je het leven tot een extreem wangedrocht dat zich voortplant tot in ieder donker en verlaten hoekje. Je slurpt het leven op als een verslindend beest, en jij geeft er niets behalve afscheiding en wanhoop voor terug. Ik hoor je eindeloze en onheilige lawaai dat onophoudelijk achter de hoorbare geluiden van deze wereld door raast. Een subtiele, maar toch doordringende kakofonie die lijden in de hand werkt. Ik hoor

## Ongewone Inzichten

het als jij je hypnotische ritmen van deze wereld in de zielen van de mensen hamert, waarmee je hen steeds dieper in slaap en onwetendheid brengt.

Maar nu ben je ontmaskerd, Mara. Ik heb je door. Ik kan je werk herkennen in de lange rijen gevangeniszellen die mensen hun huizen noemen, straat na straat, blok aan blok, allemaal op elkaar gestapeld zo ver het oog reikt. Ik heb je tirannieke grip in de gaten waarmee jij mensen dwingt werk te doen dat ze verafschuwen en waaraan ze lijden, alleen maar om jouw helse machine te voeden en te laten draaien. Ik zie hoe je verwrongen gezicht doorschijnt in de media van de wereld en de commerciële reclameborden. Ik hoor je leugens als je mensen ervan verzekert dat hun leven beter zal worden als ze je producten en je bittere vruchten kopen. Voortdurend wakker je hebzucht, verlangen en zelfzucht aan om daarmee te 'slagen' in jouw wereld.

Je drijft de regeringen van de wereld, de leiders en hun volkeren, tot irrationele angsten en oorlogen. Je leeft in hen als een virus dat hun geesten en zielen heeft geïnfecteerd en hun harten in steen verandert. Je maakt ze ziek en scheidt hen af van hun Schepper, je maakt hen tot een karikatuur van henzelf om ze slaven te maken in jouw leger van verloren zielen.

Als ik neerkijk op deze diepgezonken wereld zie ik overal jouw sporen, Mara. Ik zie alles wat jij voor de mens verbergt. Ik kan jou in de ogen zien van hen die onbewust jouw grote plan uitvoeren, gedreven door jouw oeroude en alles verterende lusten.

Ik zie jou van buiten deze wereld van schertsvertoning, zelfs al blijf je verborgen voor de meeste mensen. Zij hebben hun blik afgewend omdat ze niet durven te kijken naar wat ze zelf gemaakt hebben en wat ze steeds maar blijven voeden in hun angst en ontkenning.

Het is de eindeloos volgehouden vergissing van de mens die jou heeft doen oprijzen, Mara. En als wederdienst heb jij de mens door vele donkere tijden geleid om je corrupte en zelfzuchtige honger te stillen. Jij bent het gedrocht dat zijn kamp heeft opgeslagen op de kusten van de schepping, het monster dat de geest van het leven overal besmet waar het zich ook maar uitdrukken wil. Zo verhinder jij dat de ware aard van de mens tevoorschijn komt, en zo houd je hem tegen als hij zich boven de vieze dampen van dit rottende moeras wil uittillen. In plaats daarvan moedig jij hem aan om je eigen wrede aard in hem te laten groeien als kanker. Zo wordt hij deel van jouw leven, een leven dat geen plaats heeft in Gods wet.

Zij die jou volgen, Mara, zijn de weg kwijt en blind. Jij ben gevallen en geboren uit onheiligheid, en nu, aan de vooravond van de donkerste nacht van het menselijk leed, heb je de top van je macht bereikt.

Je bent te beklagen, Mara. Jij bent dat wat nooit had mogen bestaan. Tot leven gewekt door de domheid van de eigenzinnige mens leef jij in het lagere zelf van de mens, en via zijn passies, verlangens en onwetendheid leen jij je voor elk denkbare uiting van slechtheid. Jij bent de brandstof voor de leugens die in zo veel zielen branden. Het is jouw lot, Mara, om alleen te moeten sterven. En terwijl jij nooit de Liefde van God hebt gekend, zal je aan je onvermijdelijke en onherroepelijke eind door al het leven verlaten worden.

\* \* \*



## Ongewone Inzichten

Zelfs al pretendeer je de architect van het leven te zijn, je bent toch de god van de dood en van alle ellende. Zelfs al pretendeer je het leven te verlichten, toch is jouw licht illusoir, onecht, koud en leeg. En nu zie ik ook waarom je je schuilhoudt in het duister: je bent bang, want dit zijn de laatste dagen van jouw heerschappij op Aarde. Jouw einde is in zicht. Ik heb deze dag zien aankomen, Mara, en ik zie waarom je nu zo wanhopig wordt. Het komt doordat jij deze dag ook hebt zien aankomen. Jij spuugt op hen die jou zien, en jij vervloekt hen die Gods Waarheid liefhebben, omdat hun ware visie het einde aankondigt van jouw gemene overheersing.

Er zijn er maar relatief weinig mensen bewust van jouw aanwezigheid, Mara, maar zij die een heldere visie hebben kunnen nu alles in jouw domein zien, aangezien hun ogen nu opengaan. Velen verwachten niet zo'n kwaadaardige geest als jouw aanwezigheid in zichzelf aan te treffen, en te zien dat die iedere gedachte en ieder verlangen van hen overschaduwet. Maar de *avant garde* van het nieuwe mensenras ziet jou heel goed, Mara. Wij zien wat voor beest je bent. We zien hoe jouw demonische schare van verloren zielen eindeloos hun stempel drukt op de harten en geesten van de mensen. Daarmee maak je dat iedereen bij jouw duistere leger hoort dat zich nu opmaakt voor de laatste slag.

De tijd tikt langzaam maar zeker weg naar jouw ondergang, Mara, en jouw einde is nabij. Het zand in jouw zandloper is bijna op. De fundamenten van jouw bedrog beginnen al in te storten onder hun eigen gewicht, als een verrot afbrokkelend gebouw dat gebouwd is op het lijden van het [menselijk] leven.

Zij die waarachtig zijn, zij die God dienen, zij bereiden zich voor om jou recht in het gezicht te kijken bij de laatste slag voor de Aarde en de ziel van het menselijk ras. Zij zijn door jouw dalen des doods gegaan, en hebben in de ziellose ogen van jouw slavenlegioen gekeken. Zij hebben jouw dienaren in de gaten gehouden toen die zich in de duisternis volpropten met jouw leugens. En ze hebben gezien hoe die zich probeerden te verbergen voor de nieuw oprijzende zon, en hoe zij zich voorbereidden om voor hun laatste houvast te vechten, voordat zij voor altijd weggevaagd worden in de komende stortvloed van veranderingen.

Door iedere nieuwe straal van het ware licht dat in deze wereld schijnt wordt jouw leger langzaam teruggedrongen, Mara, helemaal tot de uiterste muren van je donkere koninkrijk. De grote verlichting van buiten deze wereld staat er nu aan te komen. Nu komt er een straling die door de sluiers van jouw bedrog heen dringt, en daarmee zal de Aarde opnieuw van een wereld van dood en verderf tot een bloeiend Eden hersteld worden.

In deze laatste dagen zullen velen merken hoe de stank van de dood plaats maakt voor een nieuwe en zoetere geur die gedragen wordt door de wind van het nieuwe binnenstromende leven. Deze lucht is schoon en zuiver, en zij verspreidt zich over het land. Het omhult de wereld als een gloednieuwe jas, en het reinigt de atmosfeer van de misselijk makende walm van jouw rottende graf.

Waar vlucht je naartoe als het licht van deze nieuwe dag je schaduw verdrijft en de goddelijke zon glorieus op Aarde neerschijnt? Denk je dat je aan het licht kunt ontsnappen door terug te rennen naar de schuilplaats waar je vandaan kwam? Nee, zeg ik je, dat zal niet lukken. Jouw

## Ongewone Inzichten

leger maakt geen enkele kans, want achter iedere lichtstraal van de rijzende zon staat een soldaat van God die inzicht en macht brengt, en allemaal hebben ze een stralende wapenrusting aan die gesmeed is uit het staal van de zuiverste waarheid en wijsheid. Ieder is gewapend met een schild en een zwaard dat schittert van de gloed van de eeuwigheid en dat gesmeed is in de onpeilbare diepten van zuivere liefde.

De Grote Dag dat er overal zo'n dienaar van het Goddelijke in jouw duistere sfeer ontwaakt zal nu niet lang meer op zich laten wachten, en het leven zal dat beantwoorden met uitbarstingen van nieuwe groei en mogelijkheden. Want zij zijn rechtvaardig, zij hebben zoveel ondergaan en zijn zoveel te boven gekomen dat ze een plaats hebben verdiend in de regionen van Gods leger, en kunnen fungeren als wachtmeesters van het nieuwe tijdperk. Er zal hun geen haar op het hoofd gekrenkt worden, want iedere stap die zij vooruitzetten is vastberaden, waarachtig en gesteund door de kracht van goddelijke rechtvaardigheid.

\* \* \*

Het licht dat binnenkort in jouw diep gezonken wereld zal binnenvallen, Mara, zal eerst bestaan uit heel veel gouden stralen, gloedvolle en schitterende lichtstralen die het Goddelijke Licht laten schijnen zoals het door de harten stroomt van al diegenen die waarachtig zijn, en die wachten op het moment dat de Waarheid zich onmiskenbaar over de hele wereld openbaart. Jij zult het licht van de Waarheid als verschrikkelijk destructief zien, omdat het een eind maakt aan jouw kwaadaardige cultuur die doorgedrongen is tot in de verste uithoeken van elk verduisterd hart, en die vanonder iedere rots en steen vandaan naar de geesten van de mensen uitstraalt.

De kracht die van de dienaren van gerechtigheid uitgaat is als een grote golf die de kust van het leven bereikt. Want achter de harten van zulke toegewijde zielen bevindt zich de Aurora van de Christus, en jouw leger, Mara, is als het zand dat erdoor uiteengeslagen wordt en verstuipt in de wind. Zulke licht verblindt en vergruist alles wat onecht is, en het maakt een eind aan de blinde domheid van de mensheid met één rake slag van gerechtigheid. Deze gerechtigheid werkt via diegenen die toegewijd zijn aan het dienen van de Waarheid, zij die hun eigen wil volledig hebben overgegeven om het zo mogelijk te maken dat het Leven zelf door hun harten spreekt, hun geesten verlicht en door hun handen werkt.

Anders dan jouw leger van verloren zielen zullen de legionairs van God niet bloeden op het slagveld van het leven of treuren om zichzelf, want zij zijn gesterkt door Werkelijkheid en Waarheid, en niet gedreven door illusies en leugens. Zij brengen een nieuwe dageraad. Ze zijn de voorbodes van de nieuwe wereld en de vernietigers van de oude. Zij staan in de gelederen van de 144.000 die het nieuwe lied van het Aquariustijdperk in hun hart meedragen. En zoals een majestueuze piek van een bergketen boven de wolken in het heldere licht uitrijst, zo zullen zij elkaar zien, weten en herkennen, omdat ze verbonden zijn door het onderliggende doel dat hen verbindt.

Ik leef met jou mee, Mara, want nu beeft je al van angst bij de gedachte aan het naderende licht en zijn overwinning waarvan jij weet dat die onvermijdelijk is. Dit idee ondermijnt precies de fundamente van de door jou onwetend gehouden wereld die jij al veel te lang hebt geregeerd. Maar dit is het einde van jouw heerschappij, Mara, het sluitstuk van jouw lang volgehouden

## Ongewone Inzichten

bedrog, en er zijn steeds minder plekken in de donkere velden over waar jij je verstoppen kunt, nu de poort naar het werkelijke Leven steeds verder opengaat en er steeds meer licht binnenkomt.

Terwijl jouw verloren leger zich voedde met dood en menselijk verlangen, bereidde het leger van licht zich stilletjes ondergronds voor en voedde het zich met Gods leven gevende stroom, waarvan de bron zich in het hart van het goddelijke Rijk bevindt.

Wat komen moet zal komen. Er is geen alternatief. Het zal volgens de wet gaan, en alles wat ermee in tegenspraak is zal verdwijnen. En daarmee zal de Aarde en haar mensheid weer opnieuw in lijn gebracht worden met het goddelijke Doel en het universele Recht.

De tijd glijdt voort nu het laatste oordeel nadert. Laat hij die ogen heeft om te zien nu besluiten waar hij in deze grote overgang staat, zodat hij het komende tijdperk in vreugde kan verwelkomen, en niet in smart.

Alles zal verbrand worden: de enorme verwarde kluwens van jouw misleiding en illusies, alle onwetendheid en leugens, alle zelfzucht en hebzucht, alle hongerige verlangens, noden en wensen, alle pijn, ellende, leed en streven; kortom alles wat voortkomt uit jouw sinistere en kwaadwillige bedoelingen. En ook iedere denkbare versterking en ziekte waarmee jij ooit de mensheid op deze Aarde bewerkt hebt. Zo zal de wereld ervan gereinigd worden.

De kracht van Gods Wil zal uitstromen uit de gezuiverde vaten van hen die zich aan God gewijd hebben en zo heldere instrumenten zijn geworden voor de hand van het Goddelijke. Door de trouwe harten van deze visionaire dienaren van de Waarheid zal Gods Wil de overblijfselen en de resten zuiveren van alle slechtheden en wreedheden die jij in deze wereld hebt begaan.

Het einde van jouw lange heerschappij van terreur komt steeds dichterbij, Mara. Jij hebt een web gesponnen om op deze planeet de ziel van de mensheid in te pakken, maar zij die nu helder kunnen zien door hun gewijde dienstbaarheid aan de Waarheid, kunnen nu dit gigantische verwarde web van leugens doorzien. Jouw aankomend overlijden en de nieuwe wereld die zal verschijnen en oprijzen uit de as van de jouw brandstapel, is al lang geleden gezien en aangekondigd door de zieners.

En als deze veel voorspelde overgang plaats vindt en deze wereld opnieuw geboren wordt, dan zal zij niet meer gezien worden als een donkere sfeer des doods, want zij zal een nieuw, stralend en vitaal licht in zich dragen.

Wanneer de Aarde ten langen leste bevrijd wordt als de sluiers van illusie eindelijk worden weggetrokken, dan zal zij weer opnieuw haar lied zingen en haar aandeel bijdragen aan het universele gezang van het Leven. Zij is dan hersteld in haar oude glorie tot een plaats waar zielen kunnen reiken naar een hoger bewustzijn en een diepere realisatie, zonder geketend te zijn aan de illusie van afgescheidenheid, lijden en angst. Een plaats die geïnspireerd wordt door de eenheid en de zuivere liefde van het Goddelijke.

Dit is jouw einde, Mara, en ook het einde van jouw onheilige heerschappij. En dit luidt het grote nieuwe Begin in.

Het Heilige vuur van de Christus zal alle illusies die jij gemaakt hebt verschroeien, en daarmee zal het deze wereld van jouw kwaad bevrijden, en de verlossende en reeds lang voorspelde Openbaring der Tijden brengen.

## **HOE EEN WARE MEESTER WERKT**

*"Vele gevestigde spirituele leiders, leraren en goeroes vallen tegenwoordig voor de aandachtige toeschouwer soms op nogal opmerkelijke wijze door de mand en vormen voor de kinderen van de Nieuwe Wereld zo het toonbeeld dat een blinde en onnadenkende onderwerping aan een externe autoriteit in beginsel gevaarlijk en ook sterk af te wijzen is. De werkelijk gekwalificeerde spirituele leraren in het Aquariustijdperk verzamelen geen volgelingen om hen heen".*

Uit: De Nieuwe Roep

De volgende discussie gaat over één van de vele valse spirituele meesters die overal op de hele wereld tegenwoordig opstaan zoals de oude profetieën ons hebben voorspeld voor deze tijd. Hij vertoont dezelfde typische kenmerken in zijn leven en activiteiten als alle anderen.

De letter 'L' die gebruikt wordt om de hoofdpersoon in deze tekst aan te duiden betekent 'Leraar' en is geen afkorting van de werkelijke naam van de persoon.

\* \* \*

*Q. Het is duidelijk dat L het ware Doel heeft bereikt. Hij is een volledig Ontwaakte ziel.*

A. Ik wil allereerst opmerken dat het normaal gesproken niet de goede weg is om de Waarheid te vinden door ons te focussen op personen. Echter, in dit geval kunnen we iets waardevols leren door de methoden en handelingen van L wat nader te onderzoeken.

Deze leraar van duizenden mensen heeft sommige heel goede en nuttige dingen te zeggen en het is duidelijk dat hij vanuit een zekere ervaring en realisatie spreekt. Maar *vibratie spreekt echter luider dan woorden*.

Het volgende, stel dat hij een volledig verlichte ziel is, een Christus, waarom staat hij dan toe dat jan en alleman naar hem toekomen en aan zijn lippen hangen? Ware Meesters werken *nooit* op die manier, want al die gemengde en vervuilde magnetische velden creëren een negatieve energie waardoor geen enkele goddelijke energie kan doorstromen. Het resultaat is inderdaad precies het tegenovergestelde; want dit is een goddelijke wet.

## Ongewone Inzichten

*Q. Compassie. Ware Meesters hebben het over compassie, vergeving en absolute aanvaarding van wie er ook maar mag verschijnen... want dit is nu het Aquariustijdperk. Het maakt hun niets uit wie wel of wie niet iets krijgt, wie wel of wie niet wordt herkend, wie wel of wie niet wordt gezien en wie wel of wie niet wordt gehoord. Wij komen gewoon en wij blijven in het moment van nu.*

A. Lijkt mooi, maar is slechts gedeeltelijk waar. Iemand die *Troost*, is mededogend (zoals de Dalai Lama), terwijl iemand die *Ontwaakt* iedereen de schrik op het lijf jaagt met zijn compromisloze en kosmisch gepassioneerde focus.

Onthoud dat het wereld-ego van de mensheid (samen met al zijn misleidingen, angsten en karma) van veel minder belang is voor de Logos dan het planetaire Leven en het zonnestelsel. Sommige vergevorderde spirituele Leraren zijn hier nu voor redenen en motieven die ver buiten het gezichtsveld liggen van de gemiddelde mens. De grote massa gelooft dat het niveau van een spiritueel verlicht mens gemeten kan worden naar hoe goed hij hen kan laten voelen. Dit is bepaald niet het juiste inzicht. Een ware Meester of Avatar zal vanaf het begin het ego zich bijzonder oncomfortabel laten voelen!

U heeft veel te leren over waarachtig, heilig werk, maar eerst moet u in alle nederigheid en eerlijkheid erkennen dat u op dit moment helemaal niets weet. Als we in de Heilige Schrift lezen dat, wanneer Christus komt, hij in Macht komt, wordt er bedoeld dat de Shiva (goddelijke Wil en Kracht) de Lammeren Gods wereldwijd zal bijstaan.

Zelfs in Jezus' dagen toen hij als de Avatar van het Vissentijdperk de menigten toesprak (voornamelijk in parabels, want de doorsnee mens kan de Waarheid zoals L deze tracht te onderwijzen, niet begrijpen en is ook niet in staat deze naakte Waarheid te realiseren), was hij eerlijk genoeg om diegenen die nog niet klaar waren om het hele Pad te bewandelen met een schrobbering weg te zenden!

Jezus was het Lam Gods maar hij was ook een goddelijke militant; zo ongeveer als Shiva, als u wilt!

*Q. Jezus kon in zijn tijd, voordat hij de Christus werd, de Waarheid op de meest fantastische wijze overdragen. Hij sprak op vele niveaus, waarbij ieder hart precies die genade ontving die hij kon bevatten.*

A. Waarom werd hij dan aan het kruis genageld als iedereen zijn zegeningen ook werkelijk heeft ontvangen?

Dit is een tijd van wereldveranderingen. De Tweede Komst van Christus is iets dat nu collectief verschijnt, het Aquarius Passiespel zal worden opgevoerd door een Groepsavatar. Jezus trachtte de Weg voor te bereiden voor de ongekende Genade die zich *nu* gaat openbaren. Weinigen echter hebben dit in de afgelopen 2000 jaar werkelijk begrepen en nog steeds heerst onwetendheid over de hele wereld. Diezelfde onwetendheid is ook op zoek naar een goeroe of spiritueel leider in de hoop dat hij of zij hen wil leiden naar het laatste Portaal.

Jezus - een Esseen en daarom een Gnosticus - gaf ook *esoterische Kennis* aan diegenen die oren hadden om te horen. L echter geeft *geen* Kennis, maar houdt zich bezig met het wijzen naar de Waarheid, een Werkelijkheid die zo weinigen in feite kunnen vatten of bereiken in hun huidige staat van zelfzuchtige gretigheid en onwetendheid. Daarom misleidt L heel subtiel zijn studenten door hen te laten geloven dat zij de Waarheid kunnen bereiken zonder enige noodzakelijke voorafgaande beproevingen en initiaties (die zij overigens nimmer kunnen doorstaan zonder een

## Ongewone Inzichten

juist Begrip of ware Kennis van de Goddelijke Mysteriën). Maar Kennis leidt tot Wijsheid en wij krijgen zonder dat geen toegang tot de Christus Poort.

*De volle essentie van de Waarheid kan niet worden overgedragen van mond tot oor. Noch kan enige pen deze beschrijven, zelfs niet de pen van de Engel die alles optekent, totdat de mens het antwoord vindt in het heiligdom van zijn eigen hart, in de innerlijke diepten van zijn goddelijke intuïties.*

*Hoe kunnen deze innerlijke diepten worden aangeslagen of tot leven worden gewekt, zodat wij in staat zijn kennis over de werkelijkheid te kunnen aantrekken en bevatten? Door training, discipline en uit onszelf voortkomende wijsheid. Dergelijke training en zielendiscipline is het onderscheidende kenmerk van de Mysteriescholen, die sinds hun introductie op deze wereld zijn gesplitst in twee stromingen. De meer populaire exoterische vorm, meer in het algemeen bekend als de Lagere Mysteriën, die open staan voor alle serieuze en respectabele kandidaten voor de diepere leringen. En de esoterische vorm ofwel de Grotere Mysteriën waartoe slechts weinigen toegang krijgen. De initiatie tot ingewijde is de beloning van al diegenen die beschikken over een innerlijke beschaving en verhevenheid die hen in staat stelt om de zonnerites te ondergaan.*

Het eerste grondbeginsel van Heer Boeddha's Edele Achtvoudige Pad is *Juist Inzicht*. Hoeveel volgelingen van L hebben een Juist Inzicht of kunnen dit zelfs maar bereiken? We hebben slechts trots en misleiding ontmoet bij alle volgers van L die wij hebben gezien en gesproken en een enkele keer troffen wij zelfs occulte bezetenheid aan. Deze patroon zien we overal terug en wordt aangetoond door volgers van talrijke andere valse spirituele leraren over de hele wereld. Geen enkele ware Meester zou zich willen wagen aan een dergelijk fiasco.

Alle ware Meesters en Avatars prediken de Universele Leer en dragen de Gnosis over in de vorm van energie. Zo'n machtige overdracht kan niet door de oningewijde worden ontvangen; het zou hen verbranden als vuur. Meesters werken daarom altijd in binnen- en buitencirkels van getrainde en praktiserende ingewijden en deze weerspiegelen op die manier de goddelijke structuur van het Universum (zo boven, zo beneden). Dit gebeurt zo opdat de goddelijke energie veilig *trapsgewijze* omlaag kan worden overgedragen in de wereld en aan de mensheid. Als u uw esoterische geschiedenis opnieuw naslaat (als u tenminste een onverminkte versie aantreft), zult u dit patroon telkens weer opnieuw tegenkomen.

Mag ik u aanmoedigen deze ideeën op intelligente wijze zelf verder te onderzoeken? Niet zozeer om personen te beoordelen noch om deze te veroordelen, maar met het oog om onveranderlijke esoterische *principes* te leren begrijpen; principes die altijd zullen blijven gelden en die niet simpelweg zullen wegvallen of niet meer van toepassing hoeven te zijn voor het Pad zodra een leraar een veel grotere intellectuele begripsvorming en occulte realisatie heeft verworven over het gevallen, dualistische universum.

Het meest belangrijke wat u op dit moment moet doen is om nog hoger te zoeken dan u tot dusver heeft gedaan. Slechts door compromisloos en zonder enige voorwaarden toegewijd te blijven aan de Waarheid - *alleen voor de Waarheid zelf* - kunnen wij die vinden.

*Q. Ik weet dat L de volledige Verlichting bereikt heeft net als zovele anderen. Het is zo duidelijk en zo voor de hand liggend.*

A. Als u zegt 'ik weet het', bedoelt u dan werkelijk *WETEN*? Als dit zo is, dan zegt u met zoveel woorden dat u enkele volledig verlorene (Christus) wezens kent, want er is geen enkele Verlichting

## Ongewone Inzichten

lager dan het Christusbewustzijn. Kent u het spirituele gezegde 'we (her)kennen pas iemand als wij zelf zo zijn'? Daarom, als u een Christus herkent, dan zult u zelf ook een Christus moeten zijn. Is dit het geval?

*Q. Maar waarom bent u zo anti L? Is er iets tussen u en hem geweest?*

A. Ik gebruik L alleen als voorbeeld. Velen van zijn volgelingen beweren dat zij geen programma hebben omdat L zei dat Goddelijkheid geen programma heeft. Dit is niet juist. Als Goddelijkheid geen programma heeft, waarom is er dan een Goddelijk Plan?

Ik hoef niet bij elke leraar te zitten om in te zien of hij waar of vals is. Er zijn andere methoden waardoor men de waarheid kan onderscheiden. Alleen al de kwaliteit van de studenten geeft veel weer over de kwaliteit en spirituele niveau van een leraar.

*Q. Dat is niet mijn ervaring over L. Ik heb soms ernstige meningsverschillen met zijn zogenaamde 'volgelingen'. Hij beschouwt iemand die hij ontmoet niet als zijn volgeling. De 'volgelingen' plakken dat label zelf op. L en ik hebben hierover vrij diep van gedachten gewisseld en hij stelt zich op het standpunt dat hij de mensen die hij ontmoet slechts wil wijzen op hun eigen ervaring over wie zij werkelijk zijn. En dat is heel iets anders dan waar u over spreekt.*

A. Iedere waarlijk verlichte Meester weet hoe nutteloos, sterker nog, hoe gevaarlijk en karmisch beladen het is om 'paarlen voor de zwijnen te gooien'. De oprechte Meester weet precies hoe dat gretige zoeken voor het zelf door de massa zijn leringen verstoort en daarom werken ware Meesters altijd op de achtergrond op duistere planeten zoals deze Aarde en via binnen- en buitencirkels. Zij nodigen echt niet zomaar iedereen uit om aan hun voeten te komen zitten. Met name is dit nu het geval gezien het huidige ongekende niveau van lager occultisme en glamour in de wereld en dit vormt mijn twijfel over L's activiteiten.

Een ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Zijn 'volgelingen' worden al trots en zelfgenoegzaam in hun geloof dat zij hun goeroe hebben gevonden die hen de weg naar Huis zal leiden. Deze houding is achterhaald; het behoort absoluut tot het Vissentijdperk en leidt tot een ramp in het Aquariustijdperk door de nieuwe en aangepaste wetten die naarmate de planetaire deadline naderbij komt, in snel toenemende mate van toepassing zullen zijn op onze Aarde. Zoals zovele anderen zijn L's inspanningen onzuiver geworden en gecorrumpeerd en gebruikt om Lucifer\* te dienen. Op die manier zijn ook alle ware religies verdicht en uitgekristalliseerd en doodgegaan. Zo is ook imitatiespiritualiteit ontstaan. Maar nog veel erger, op die manier komt ook een geleider tot stand voor boosaardige krachten om deze wereld binnen te dringen. Welnu, waarom zou een verlichte Meester met zoiets te maken willen hebben?

\* Een verpersoonlijking van het collectieve zelfzucht en trots.

Als L zijn focus niet wil compromitteren, dan zal hij vroeg of laat gedwongen zijn om zich terug te trekken uit de publieke arena en moeten werken vanuit noodzakelijkerwijze gesloten cirkels, precies zoals is gedemonstreerd door alle Meesters en Avatars in het verleden. Het alternatief is al herhaaldelijk aangetoond door zoveel gevallen goeroes.

De Gnosis (de Waarheid) is niet voor de massa; die is er simpelweg niet klaar voor om zijn Bevrijdende Macht te ontvangen. Dit is geen elitisme; het is een essentieel esoterisch feit, door de geschiedenis bewezen en vandaag de dag is het niet anders.

U kunt ervan verzekerd zijn dat het werkelijke Christuswerk, het Werk van *Goddelijke Straling* niet in de publieke arena plaatsvindt. Als dat wel het geval zou zijn dan zullen al die dienaren die deel uitmaken van zo'n Heilig Werk dezelfde klappen ondervinden als alle ware Gnostische ordes

## Ongewone Inzichten

uit het verleden, dwz de Hermeten, de Essenen, de Manicheaers, de Kataren, de Bogomils, de Albigenzen, de Klassieke Rozenkruisers enzovoort, enzovoort. Maar nu komt de Christus in MACHT. Hij zal hier niet verschijnen om in deze tijden wederom in het openbaar aan het kruis genageld te worden, want de hele planeet moet en zal worden verlost aan het eind van deze belangrijke wereldcyclus. Christus wordt nu vergezeld door Shiva, dat wil zeggen door de *Monadische Kracht van de Wil*. Want als Christus opnieuw zou komen alleen maar als een Lam, dan zou hij wederom verzwolgen worden en het kwaad zou blijven heersen op deze planeet.

Hier volgt de esoterische verklaring van wat ik tracht over te dragen: wanneer eenmaal een aantal mensen op intelligente en onzelfzuchtige wijze hun blik op de juiste wijze hebben gericht op de Ware Oplossing, zal er een onzichtbare groepsaura of stralingsveld worden samengesteld aan de innerlijke zijde van het leven. Dit omvat een heel klein deel van de goddelijke matrix waardoorheen de opwekking van Goddelijkheid op Aarde kan worden gerealiseerd en zo zal de 'Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde' zich ook manifesteren. Als er echter maar één enkele negatieve gedachte of angst oprijst onder één van de hierbij betrokken mensen, ontstaat een gat in het lichtvlechtwerk, een barst waardoorheen destructieve krachten kunnen infiltreren en het werk vervuilen en op deze manier kan het hele bouwwerk in gevaar worden gebracht.

Vaak is dit het geval met goed bedoelende groepen door het sluiten van spirituele compromissen vanuit persoonlijke sentimenten. Geen enkel zoeker van het zelf kan deel uitmaken van enig waarlijk goddelijk en daarom bevrijdend werk. En L heeft zich omringd met zelfzuchtige zoekers.

\* \* \*

Wij luisterden naar L's lezing, tenminste tot op het moment dat de vibratie geheel weg viel en wij hoofdpijn kregen!

L heeft zeker enig inzicht in datgene wat het massabewustzijn op deze planeet controleert (en precies, in het hele gevallen universum).

Ikzelf heb een studie gemaakt - theoretisch en empirisch - over de aard van het kwaad (een theodicee: rechtvaardiging van God) als mijn persoonlijke specialiteit door de jaren heen, na al veel eerder een extreem gebrek aan inzicht over dit fenomeen te hebben geconstateerd bij de mensheid en zelfs volstreekte afwijzing door zeer onwetenden.

Voor de goede orde, wij hebben in L's lezing (zoals in alle anderen die wij gelezen of gehoord hebben) de goddelijke inspiratie ernstig gemist. Ware goddelijke inspiratie (een energie dat vanuit de Ziel uitstraalt) resulteert altijd in vreselijk huilen (of in wraak of angst) in een wereld van duisternis en verval en niemand van ons kan waarmaken dat onze subtiele lichamen geheel schoon zijn van de grote rotzooi die we hier aantreffen in het etherische riool dat planeet Aarde heet, want totdat Transfiguratie mag plaatsvinden, zijn onze auravelden samengesteld uit hetzelfde materiaal van wat we hier aantreffen.

Mag ik u aanbevelen het opgenomen verslag van L's lezing zelf opnieuw te beluisteren en goed aandacht te schenken aan wat er gebeurt als de geïnspireerde heer uit het publiek stelt: "Wij hebben een sterkere binding nodig met de Goddelijkheid".

Let op L's antwoord en de algemene vibratie van de rest van de satsang. Wij raden u aan dat stuk meerdere malen af te spelen en nauwkeurig na te gaan wat er feitelijk op dat moment in de satsang gebeurde.



## Ongewone Inzichten

Als u datgene herkent wat wij hier allemaal herkenden, dan zult u op iets stuiten dat maar door weinigen in deze wereld wordt begrepen (eufemisme!); u zult dan een essentiële sleutel tot iets heel belangrijks hebben ontdekt dat uw ziel tot dusver aanzienlijk heeft dwarsgezet.

*Q. Ja, ik denk dat ik zie wat u bedoelt. Het geheel verliep namelijk heel aardig en toen kwam er iets tussen of ontstond er een afwijking op het punt dat u opmerkte. Alsof de feitelijke energie van de Goddelijkheid teveel was voor L om op dat moment te hanteren ... heel interessant.*

A. Juist, u hebt het begrepen!

L's satsang werd almaar donkerder, zowel thematisch als energetisch na dat punt, in het bijzonder toen hij begon te spreken over zichzelf en de derde-oog relaties die hij met zijn pupillen had. Dit is hoe Lucifer werkt. Goddelijke boodschappers reiken namelijk altijd eerst naar het *hart!* Zij moedigen de ziel van de zoeker aan om zichzelf van binnenuit te *herinneren*. Zij inspireren altijd *goddelijke* aspiraties en niet de mentale bespiegelingen. Al die verwoede pogingen van L om op dat punt tijdens de satsang in controle te blijven en de groepsvibratie laag te houden tot op een niveau die voor hem hanteerbaar zou blijven, laten zien wat voor een doodlopende weg dit is, want altijd komt het eigen 'ik' naar boven wanneer de essentie en energie van de simpele, levende Waarheid wordt opgewekt.

Nadat die aardige, onschuldige en serieuze meneer in het publiek zei: "Wij hebben een sterkere binding nodig met de Goddelijkheid", veranderde L's vibratie - heel subtiel voor de doorsnee toehoorder - naarmate hij een meer controlerende houding demonstreerde. Zijn vibratie (en uiteindelijk die van de hele groep die naar L opkeek als een verlichte goeroe-figuur die zij denken dat hij is) nam steeds meer af naarmate verschillende onheilige energieën en entiteiten binnen de groep werkzaam werden. L bleef daar binnenin worstelen - wederom heel subtiel voor de niet ingewijde toeschouwer - om zijn zelfbeheersing te herwinnen, maar nadat eenmaal die scheur groter was geworden, kon zelfs L niet meer de duisternis tegenhouden voor de rest van de satsang. Het grootste deel van de vragen vanuit de groep, in het bijzonder tijdens het laatste deel van de satsang, waren opgewekt door de onheilige entiteiten die in de geesten van de mensen waren geïnfiltreerd en L moedigde dit aan door hierop te antwoorden en hierdoor zo de lagere vibratie in de groep te continueren. Negatieve synergie! Elke ware Meester zou veel eerder zijn weggewandeld of stil gebleven totdat een ware, spirituele aanroeping zou hebben plaatsgevonden. Dit is het gevaar door de hand te reiken naar de massa; een risico dat verlichte Meesters heel goed begrijpen wat ook vanzelfsprekend de reden is waarom zij zich niet blootstellen aan het algemene publiek zoals zoveel valse leraren momenteel doen.

Laat ons dit eens verder nagaan, want het is een belangrijk en doorslaggevend patroon dat wij herhaaldelijk hier aantreffen in deze wereld van valse spiritualiteit. Het vereist grondig onderzoek om in staat te zijn dit te begrijpen.

Wat gebeurt er wanneer een onschuldig mens een onpersoonlijke waarheid verkondigt (zoals "Wij hebben een sterkere binding nodig met de Goddelijkheid") en er dan wordt beweerd dat zo'n essentiële en prachtige waarheid *verkeerd* is omdat de onschuldige dit contact wellicht alleen voor zichzelf wenst?

Wij hielden ons gereed om de Goddelijkheid op te wekken bij die onschuldige meneer tijdens het horen van die lezing, maar L sneed dit af en trachtte (waarschijnlijk onbewust) hem te overtuigen respectievelijk te programmeren om hem te doen geloven dat hij verlangens had voor het lagere zelf. Dat was bepaald niet wat wij zagen en voelden. Ondanks het uitstekende maar niettemin intellectuele en droge advies wat L te horen gaf, was het allerhoogste punt (in vibratie) tijdens de

## Ongewone Inzichten

hele satsang het punt waarop die onschuldige persoon de hele groep, inclusief L, een reële mogelijkheid aanbood om Goddelijkheid op dat moment en ter plekke op te wekken, zonder enige noodzaak voor meer mentale bezigheden.

Goddelijkheid kan niet worden opgewekt door het verstand!

Het was een feit dat toen wij onschuldig spraken over Goddelijkheid met een puur en hunkerend hart, deze Goddelijkheid meteen werd opgewekt vanuit heilige sferen. Verstandelijk beredeneren is niet nodig. Echt, rationalisatie is één van de grootste struikelblokken om Goddelijkheid te *ervaren* en dit dan in onze wereld te introduceren om de mensheid te kunnen zegenen.

*"Wanneer twee mensen tezamen komen in mijn naam, zal ik bij hen zijn". - Christus.  
Echter ook: "Bij de vervulling der tijden zal zelfs de wijze verdwalen." - Jezus. En: "Want er zullen valse messiassen en valse profeten opstaan, en ze zullen grote tekenen en wonderen laten zien om, als het mogelijk was, zelfs de uitverkorenen op een dwaalspoor te brengen." - [Math. 24:24].*

Lucifer weet dat de mensheid steeds intelligenter wordt, althans zeker *intellectueel*. De krachten van de duisternis begrijpen daarom heel goed dat het essentieel is om de weldenkende mens te voorzien van steeds meer intellectuele waarheid om hen geïnteresseerd te houden.

Zoals wij zeggen in ons eerste boek:

*"Laag geëvolueerde en gewetenloze entiteiten met sinistere ambities merken hoe gemakkelijk zij niets vermoedende mensen om de tuin kunnen leiden. Vele van deze listige onstoffelijke wezens zijn bepaald geen dwazen en hebben heel goed door dat de verspreiding van aantrekkelijke maar verkeerde leringen authentiek en betrouwbaar kan overkomen door de waarheid die aan de basis daarvan ligt zodat met opzet enkele van deze waarheden door hun vervalsingen heen worden gemengd en erdoorheen glippen. Want het is dat kleine beetje waarheid in de onwaarheid dat het aantrekkelijk maakt en kracht geeft; niet die dikke lagen vervalsingen die over dat kleine fragment waarheid heen gedrapeerd liggen. En vele leringen die tegenwoordig worden gegeven zijn grove verfraaiingen of verdraaiingen op basis van enkele in wezen goede eigentijdse feiten."*

Uit: "De Nieuwe Roep"

L's werk is onweerlegbaar intellectueel. Zelfs al is zijn advies goed en over het algemeen waar en is zijn aanwezigheid *psychisch* stimulerend, er is absoluut geen goddelijke energie in zijn overdracht en zal er ook nooit komen.

Op dit moment is het zo dat de meeste mensen in de wereld alleen positief antwoorden bij leraren en leringen die hun verbeeldingskracht opwekken en hun illusies stimuleren. De onopgesmukte Waarheid doet dit echter niet; als het dit wel zou doen, dan worden er slechts andere hindernissen opgeworpen die werkelijk spirituele verheffing belemmeren.

Wij hebben al dit soort naïevelingen al vele jarenlang op dezelfde wijze gewaarschuwd om vooral voorzichtig te zijn voor een welbekende maar valse avatar en dat waarschuwingssignalen in deze tijden alleen maar nog maar harder en duidelijker worden naarmate de planetaire deadline dichterbij komt. Natuurlijk hebben duizenden van zijn voorheen toegewijde volgelingen momenteel deze 'Avatar' in kwestie doorzien zodat een groot schandaal over zijn handelingen nu wereldwijd de ronde doet. Hetzelfde staat te gebeuren met L. Let maar op.

Ik wil er wel snel aan toevoegen dat L zelf niet vermoedt voor *wie* hij werkt en hij bezit inderdaad enig spiritueel contact. Zoals we echter in het citaat boven kunnen lezen, laat Lucifer

## Ongewone Inzichten

welbewust toe dat iets van zijn eigen Zielenimpressies door de persoonlijkheid heen kan slippen om zijn groep geïnteresseerd te houden.

Er zijn momenteel zoveel valse leraren daarbuiten die allemaal de juiste dingen zeggen en zelfs zeer overtuigende occulte energieën naar zich toe kunnen trekken die mensen opbeuren (in dit verband mogen we echter geruststellen dat L bij lange na niet zo machtig is als sommigen andere zogenaamde leraren, inclusief de welbekende 'Avatar'). Laten we deze valse Avatar als voorbeeld nemen: Hij spreekt altijd over Liefde en Dienstbaarheid. Terwijl hij echter de massa vertelt wat zij graag willen horen en dat hun verstand denkt dat juist is, houden deze soldaten van Lucifer in feite zich met iets veel lugubers bezig vanachter de schermen! L is daar deel van en wij voelen dat hij geen weet heeft wat hij werkelijk aan het doen is. Hoewel hij grotendeels serieus lijkt te zijn, is hij toch grondig misleid. *"De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens."*

Wanneer we eenmaal de nieuwe en aangepaste wetten van dit tijdperk en de blauwdruk voor het Aquarius Passiespel beginnen te begrijpen, zullen we nooit meer worden bedot door de meest overtuigende en serieuze maar onverlichte leraar of groep in deze sferen van verwarring die planeet Aarde heet. De *manier* waarop L werkt met zijn pupillen onthult veel voor de ontwikkelde en God liefhebbende aspirant. Dit is waarop wij wezen in onze eerdere conversaties met u.

*De Juiste Houding leidt tot de Goede Kennis wat leidt tot de Ware Herkenning en dat leidt tot de Juiste en Oprechte Leefwijze, wat uiteindelijk leidt tot Volmaakte Heiligheid.*

L's intellectuele toepassing van de waarheid creëert op die manier weer een andere valse religieuze groep en precies zo gaat het met zoveel andere leraren en hun groepen vandaag de dag en door de hele geschiedenis heen. Het platform dat Lucifer het liefst gebruikt voor zijn werk is het *intellect* - de lagere conceptuele geest - en Lucifer gebruikt altijd het gereedschap van *imitatie*.

Tijd zal ons in het gelijk stellen bij alles wat wij hebben gezegd over L, zelfs als u op dit moment erg sceptisch staat bij wat wij zeggen.

*Q. Juist. Ik vroeg mij inderdaad het een en ander af toen ik de voor eerste keer over L hoorde, maar ik duwde mijn intuïtie op de achtergrond...maar dat was vóór mijn contact met u en deze laatste gewaarwordingen die ik mij nu ga realiseren.*

A. DOE DIT NOOIT MEER! Uw pure Intuïtie (die voorkomt uit de goddelijke Ziel) is uw meest kostbare bezit. Het is uw paspoort naar het Gezegende Land. Dit moet u *allereerst* en *vooral* gebruiken en uw intellect alleen toepassen voor verificatie en om de Levende Waarheid in concepten uit te drukken in de lagere werelden - voor anderen.

*Q. Ik zal wat achtergrond geven over L's lezing. Na de eerste vraag van de satsang was er een lange stilte van 45 minuten voordat hij begon te antwoorden, althans volgens een vriend die daar ook was.*

A. Wist u dat Hitler (die met en voor kwaadaardige entiteiten in de verborgen sferen opereerde) dikwijls een uur of meer te laat kwam op zijn speeches waar duizenden en duizenden wachtende Duitsers verlangend naar uitkeken? Als hij op het podium verscheen placht hij een stilte in acht te nemen voordat hij sprak, soms zelfs minutenlang. Ziet u hoe zoiets *passie* en *verwachtingen* opwekt bij het publiek, terwijl het ook aanspoort tot een smachtend verlangen? Een volmaakte omgeving om luciferische krachten op te roepen. Herinnert u zich Paramahansa Yogananda? Hij zou geen seconde wachten om zijn Ziel en de Christus-Geest aan te roepen voor zijn geliefde

## Ongewone Inzichten

mensheid in zijn lezingen en satsangs. Waarom wachten als Gods gratie hier en nu aanwezig is die door elk serieus menselijk wezen heen wil stromen? Waarom uitstellen en op die manier de kwellingen te verlengen van de scheiding tussen mens en God?

*Q. Ja, ik zie het nu ook duidelijk, verbazingwekkend eigenlijk, hoe duidelijk. Dank voor uw openheid.*

A. Als u werkelijk dankbaar bent, toon het dan ook door ons te helpen het Goede Nieuws uit te dragen aan alle kandidaten voor de Oogst.

*Q. K voelt ook dat L zich heeft gecompromitteerd. Met ander woorden, in ruil voor een hoger niveau van 'verlichting', verkocht hij een deel van zichzelf om een leraar van dwazen te worden. Lijkt te kloppen, hoewel ik bang ben dat hij dit niet zal geloven.*

*Bij ons occult onderzoek van L bleef ik de naam Yourka horen, uitgesproken als 'I-oerka' of 'I-orika'. Dit was een machtige wezen. Klaarblijkelijk smolt dit wezen na wederzijdse toestemming met L samen toen hij 6 maanden oud was, in ruil voor kennis en macht zodat dit wezen een deel van L kon worden. Yourka kwam binnen als een flits van licht; wham gebeurd.*

*L's taak is om als autoriteit de 'Waarheid' te prediken en op die manier eerbied af te dwingen van zijn studenten waardoor op die manier bij hen een zeker niveau van onmacht zou worden gecreëerd. Een typische stijl vanuit het Vissentijdperk, zodat er een geweldige hoeveelheid mensen en energie zou zijn die door Yourka kon worden gebruikt en gemanipuleerd.*

*Ik kon de energie van dit wezen voelen. Het is erg verleidelijk; ik liet niet toe dat het bij mij binnenkwam. Ik voelde en zag genoeg, maar ik merkte hoe iemand die L vertrouwt zou denken dat het zijn energie was en dit blind zou accepteren.*

*De verder gevorderde ziener met wie ik samenwerkte, checkte om te kijken of er nog steeds een energetische verbinding was tussen L en mij. "Wist je het niet?", zei ze. "Er was een heel dunne, zo'n verschrikkelijk dunne koord dat van jouw kruin ging helemaal via jouw genitaliën. Zo dun dat het haast niet te vinden was. Het is weggehaald!"*

A. Het bovenstaande over L voelt juist aan. Het verklaart ook waarom L in zijn bewustzijn daalde tijdens zijn lezing toen de Goddelijkheid dreigde te worden opgeroepen.

*"Aan het einde der tijden zullen zelfs de wijzen op een dwaalspoor worden gebracht".*

## **DE LAATSTE OPROEP**

*"Er zijn duizenden mensen die de takken van het kwaad weggappen, maar slechts één die de bijl slaat aan de wortels hiervan."*

Henry Thoreau

## Ongewone Inzichten

We zien momenteel dat alles wat nieuw is, bezig is om zich krachtig te ontworstelen aan dat wat oud en achterhaald is. Diegenen die geïncarneerd zijn om als voorbeeld te dienen voor de weg naar het Nieuwe Leven, vinden het steeds moeilijker om ook nog maar iets te maken te hebben met het oude materialistische bewustzijn.

Niets dat stamt uit het oude wereldbewustzijn kan deel uitmaken van het Nieuwe. Deze twee zijn totaal onverenigbaar en stoten elkaar af. Voor hen die een spirituele stap voorwaarts denken te willen maken tijdens de komende wereldhervorming, wordt het nu tijd om alles wat tot het oude behoort, te laten desintegreren door simpelweg er geen aandacht meer aan te schenken en tegelijkertijd alle registers open te trekken voor de opbouw van de Nieuwe Wereld. Op die manier kunnen we verschoond blijven van de stuiptrekkingen van het Bijbelse Beest (het oude wereldbewustzijn, het ik-bewustzijn).

Op dit kritische tijdstip op Aarde gaan zowel de deuren van de hemel als van de hel wagenwijd open. Iedereen op deze planeet zal nu op de een of andere manier een keuze moeten maken, want niemand kan twee meesters dienen.

### DIT IS HET MOMENT VAN DE SCHIFTING

*"Er bestaan in de wereld afscheidende en destructieve krachten die de mensheid zelf heeft geschapen of heeft aangetrokken in zijn onwetendheid over de universele wet. Dit zijn de krachten van het lagere zelf en aangezien de collectieve invloed daarvan in de wereld bijzonder schadelijk is, worden zij door velen beschouwd als kwade krachten. Door het snel toenemende licht van de nieuw opkomende paradigma's voor de Aarde, scharen al deze krachten zich nu al tot de oude wereld en hun tirannie op de planeet loopt tenslotte op zijn eind. Onder de nieuwe en aangepaste wetten van het Aquariustijdperk raakt alles wat tot het oude behoort in verval, zal tenslotte gaan oplossen en zal worden vervangen door het Nieuwe. Diegenen die vast willen blijven houden aan relaties, verbintenissen en gedachtepatronen, behorend bij het oude wereldbewustzijn, zullen oude, gedegenereerde energieën in hun leven aantrekken en sluiten zich op die manier uit voor intrede in de Nieuwe Wereld."*

Uit: 'De Nieuwe Roep'

Op dit moment is er een snelgroeiend aantal individuen en groepen die onze wegwijnende planeet en het menselijke ras trachten te helpen en zij verdienen groot respect. Terwijl de overgrote meerderheid van deze gewetensvolle mensen hun blik echter zagezegd op de grond heeft gericht, is er iets van goddelijk aard bezig zich te ontvouwen dat gloort op een niveau juist buiten ons normale zichtbaar bereik. Alleen vanuit dit niveau is de ware Oplossing te vinden voor de wereldomvattende ellende, afscheiding en ziektes op onze wereld. **Geen enkele vorm van fysieke inspanning is in staat een oplossing aan te reiken of zelfs maar enig soelaas te brengen in het nu almaar toenemende lijden in de hele wereld.**

\* \* \*

De laatste kans voor de mensheid bij het einde van deze belangrijke wereldcyclus glijdt voorbij en op dit moment hebben nog maar heel weinigen ervoor gekozen om in de juiste richting te kijken, hoewel een vrij groot aantal inmiddels wel verstrikt is geraakt in al die vele soorten imitatieversies van de ware Oplossing.

**In een wereld echter die bijna verzadigd is van onwetendheid, angst en boosaardigheid zijn er voor het gesproken of geschreven woord, sociaal politieke activiteiten, milieuactiviteiten of religieuze hervormingen enzovoort, enzovoort, maar weinig mogelijkheden om iets goeds te verrichten.**

Alleen de komst van een immense toevloed aan goddelijke Krachten is in staat de sinds lang controlerende krachten van zelfzucht en hebzucht op hun troon te doen schudden. Er zijn maar een paar groepen in de hele wereld die dit momenteel doorzien en zich voorbereiden om als kanaal dergelijke Krachten door te leiden.

*"Een toenemend aantal Dienaren incarneert hier op Aarde om te helpen de toekomst voor te bereiden en om een nieuwe manier van leven uit te dragen. Eenheidsbewustzijn is de nieuwe toon van de klaroen die deze afgezanten door de hele wereld zullen laten schallen, want zij zien duidelijk in dat onzelfzuchtige samenwerking dubbelhard nodig is om de Aarde te bevrijden. Een Aarde die nog steeds is doordrenkt van een bewustzijn, gebaseerd op afscheiding. Zij beseffen dat uitsluitend de potentie van eenheid in synergie, als een collectief streven en kracht naar welzijn, de eeuwenlange opgehoopte duisternis op Aarde kan verdrijven en de alles overheersende angst, ziektes en het negativisme kan overstijgen zodat het huidige werelddoel kans ziet zich te manifesteren."*

Uit: 'Dienaren van het Goddelijk Plan'.

\* \* \*

Begrijp je nu de grote behoefte op dit moment voor eenheidsbewustzijn, nodig om het vereiste synergetische potentieel op te kunnen bouwen voor positieve veranderingen in de wereld?

Ben je oprecht op zoek naar ware Kennis en Wijsheid en heb je daarom al eens goed bekeken hoe dit Piramide Werk van Wereldverlossing tot culminatie, bekroning kan komen?

Zonder de bekroning is het basiswerk van de piramide nutteloos; zonder de basis kan de bekroning niet verwezenlijkt worden.

Het is nu tijd dat alle opbouwende blokken die de Nieuwe Wereld Piramide zouden kunnen vormen, heel bewust en doordacht de handen in elkaar slaan.

Het is nu tijd om elkaar op het fysieke vlak te ontmoeten en elkaar te leren kennen om als één geheel samen te werken voor het algemene welzijn.

*Aankondigingen van onze andere boeken:*

## **DIENAREN VAN HET GODDELIJK PLAN**

*Het Aquarius Passiespel*

Ten gevolge van de ongekende spirituele activiteiten die momenteel op Aarde plaatsvinden, is onze planeet een druk trefpunt geworden voor wezens afkomstig van andere planeten, sterrenstelsels en

## Ongewone Inzichten

dimensies. Leden van diverse interstellaire confederaties zijn dichterbij onze planeet betrokken om te helpen bij de op handen zijnde Grote Transformatie, die al het leven op onze wereld wezenlijk zal gaan beïnvloeden.

De geheugens en hogere vermogens van bepaalde mensen komen juist in deze tijd terug en zij gaan zich het doel van hun incarnatie en hun plichten tegenover de mensheid en de Aarde herinneren. Zij worden zich bewust van de dichtbij zijnde aanwezigheid van legioenen onstoffelijke goddelijke Afgevaardigden, al die verheven gelederen waartoe zij ook innerlijk behoren. Zij gaan zich herinneren dat zij een essentieel onderdeel vormen van een uitgebreide collectieve inspanning en een ontzagwekkende taak waarvan de strekking teruggaat tot vele miljoenen jaren geleden en die ontelbare incarnaties op Aarde en elders omvat. Dit alles gericht op een nu nabije en beslissende glorieuze toekomst. Zelfs in hun beperkte herinnering gaan zij beseffen dat zij aan het begin staan van een grootse voltrekking van een hoogst belangrijke fase van het Goddelijk Plan voor de Aarde, het zonnestelsel en daarbuiten.

De Dienaren ontwaken en zij nemen hun posities in als vertegenwoordigers van de Nieuwe Geest om een actieve rol te spelen binnen het zich uitbreidende wereldbewustzijn dat zich tegenwoordig over de hele planeet vermeerderd.

*“Dit boek werpt niet alleen het licht op onthullende feiten over de langverwachte en het nu ontvouwende Aquarius Passiespel op Aarde, maar is ook een praktische en leerzame leidraad voor al die miljoenen individuen die momenteel over de hele wereld ontwaken in lijn met de nu in gang zijnde veranderingen.”*

en

# DE NIEUWE ROEP

We staan momenteel aan de vooravond van een grootse wereldovergang en de mensheid is getuige. De hele wereld ondergaat op dit ogenblik een weergaloze metamorfose die ons voorbereidt op een gedenkwaardige bewustzijnsprong van de hele planeet.

Het boek verschaft licht over alle essentiële onderwerpen die van direct belang zijn bij de komst van het Aquariustijdperk. Door de nieuwe levensenergieën die momenteel de planeet binnenstromen, wordt de lezer in staat gesteld kritische keuzes te maken die in hoge mate zijn huidige levensloop alsmede zijn toekomstige zielenevolutie via ontelbare incarnaties zal gaan beïnvloeden.

## DE TIJD IS GEKOMEN OM ONS VOOR TE BEREIDEN

*DE NIEUWE ROEP.....*

Biedt onontbeerlijke *sleutels voor ontwaken*, nodig om de toegangsdeur te ontsluiten naar een tijdperk van nieuwe mogelijkheden.

Onthult hoe succes kan worden verzekerd bij de komende Oogsttijd.

Verheldert onduidelijkheden en maakt korte metten met alle onnodige complicaties die zich hebben gevormd rond het New Age denken.

## Ongewone Inzichten

Ontsluiert de sinistere kant van de New Age beweging evenals zijn goddelijke belofte.

Gaat uitvoerig in op zaken waar *De Celestijnse Belofte* slechts naar verwijst.

Bevat alles dat voor de mens nodig is om zich afdoende voor te kunnen bereiden op dat wat slechts een klein stukje verder van ons weg ligt.